

KBO



Kom bij ons !

**Maandblad voor
Zwijndrecht –
Hendrik Ido Ambacht**

Maandbrief mei 2025

Bestuur K.B.O. Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht

Voorzitter Otto Stam
E-mail otto.stam@upcmail.nl tel.: 06 1945 4648

Secretaris/ v.o.a. / reizen Riet van Boxel
E-mail kbozwijndrecht@gmail.com tel.: 06 1056 0521

2^e Secretaris / vice voorzitter Lucia Kalishoek
E-mail
2esec.kbohiazw@gmail.com

Penningmeester / belastingadviseur / ledenadministratie
Ed van Kriekingen
E-mail penn.kbo.zw.hia@gmail.com tel.: 06 8204 8795

2^{de} Penningmeester Evie Lasalvia
E mail evijanti@gmail.com tel.: 06 3860 7976

Verspreiding KBO Magazine Noord-en Zuid Holland
Gastvrouw Toos Winkens
E-mail p.winkens6@upcmail.nl tel.: 06 57683852

Redactie Ben Mars
E-mail marsvonk@planet.nl tel.: 06 11866923

Belastinginvuller Ed van Kriekingen
Email edvank.evk@gmail.com tel.: 06 8204 8795

We hebben een nieuwe website:

<https://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/zwijndrecht/>

Contributie 2025

De leden van KBO Afdeling Zwijndrecht / H.I.Ambacht betalen voor contributie 2025 een bedrag van € 28,00 per jaar. Indien ook de partner, op hetzelfde adres, lid is, betalen zij samen € 50,00 per jaar.

Bankrekeningnummer: **iban : NL26 RABO 0318 7109 35**
t.n.v.Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland Afdeling Zwijndrecht

Inhoud

Bestuur	pagina 1
Van de Voorzitter	pagina 3 - 5
Mutaties	pagina 6
Terugblikje	pagina 7
Voor in de agenda.....	pagina 8
Vriendschap.....	pagina 9 – 10
La Fontaine	pagina 11 - 12

Van de voorzitter

We hadden een paus ...

Op 13 maart 2013 klonk het “Habemus Papem” en wenste Paus Franciscus ons “goede avond”.

Op 1^e Paasdag 2025 heeft hij, achteraf gezien, afscheid van ons genomen door het “Urbi et Orbi”.

We hadden een paus ...

Een belangrijk deel van de tekst van de zegen Urbi (voor de stad Rome) en Orbi (voor de gehele wereld) is:

“Moge de barmhartige Heer u kwijtschelding, vrijspraak en vergeving van al uw zonden, de ruimte van een vruchtbare boetedoening, een altijd boetvaardig hart en verbetering van leven, de genade en wijsheid van de Heilige Geest en uiterste volharding in goede werken geven.”

Kortom een volle aflat als teken van een God van liefde en vergeving.

We hadden een paus ...

Het paste bij Paus Franciscus, de Paus van het Nieuwe Testament, waarin Jezus liefde en vergeving predikte.. Douches en maaltijden voor daklozen bij de St. Pieter, voetwassing van gevangenen, eerste rij bij de wekelijkse audiëntie voor prostituees, zoals ook Jezus zich over een prostituee ontfermde.

We hadden een paus ...

Het was geen gemakkelijk pontificaat, hij had een heel andere instelling dan de geleerde Benedictus de 16^e. Hij wilde de Kerk veranderen, maar ervoer hoe moeilijk het is om een supertanker van koers te laten veranderen. De Curie was hierbij zeker een remmende factor.

Van Oude naar Nieuwe Testament: Jezus als veranderaar: wisselaars uit de tempel, farizeeërs, die naar de letter maar niet naar de geest van de wet leefden, werden van repliek gediend. Van oog om oog, tand om tand naar linkerwang, rechterwang. Van rijkdom vergaren ten koste ván naar zorg vóór de armen. Naastenliefde: geloven als werkwoord,

We hadden een paus ...

Voltooid? O nee, er is nog genoeg voor ons om te doen. Door wie? Door 1,2 miljard volgelingen. Door 400.000 priesters, door 640.000 religieuzen in de wereld. Een enorme klus voor de komende Paus om hier richting aan te geven. En nu discussies of het een conservatieve of progressieve Paus zal gaan worden. Ik hoop, dat er veel zal gaan veranderen. Een herijking van het Concilie van Trente (1545-1563), dat met 126 vervloekingingen het protestantisme te lijf ging in plaats van positief op de "protesten" te reageren. De macht van de bisschop, het celibaat opnieuw bekeken? Paus Franciscus heeft een aanzet gegeven om "leken" bij het beleid te betrekken, om de vrouw een plaats te geven in de Kerk. Om met warmte te reageren op de LHBTI etc. omgeving.

We hadden een paus ...

We moeten nu wachten tot het "Habemus Papem" klinkt. Accepteren van de leuze van de Heilige Geest. Ik hoop wel stiekem op een Paus van liefde en verandering, die de Kerk weer

interessant maakt voor de komende generaties. Besturen door de voorruit en niet via de achteruitkijkspiegel

We hadden een paus ...

U zult wel denken: de schrijver van dit stuk wilde toch naar "Kom Bij Ons", de zaak opengooien voor alle ouderen. En toch zoveel woorden over het binnenwerk van de RK Kerk? Dat zal de komende tijd best wel eens moeilijk worden om die balans te vinden. Ik ben actief geweest in de oecumenische wereld van Rotterdam-Ommoord. Heb de bouw van de eerste Open Hof kerk meegemaakt en ben voorzitter van de Stichting Kerken Ommoord geweest. Een stiltekapel als aanbouw, zonder beelden en Hervormden en Gereformeerden, die het jammer vonden dat er geen Mariabeeld stond. Er was meer ruimte, dan we in onze verkramping hadden gedacht.

We hadden een paus ...

Door het overlijden van Paus Franciscus werd het politieke gepruts over de lantenota uit het nieuws verdrongen. Ook de gedachte om met terugwerkende kracht de nieuwe pensioenwet te wijzigen (te laat!!!) waren niet meer zo boeiend. Ook dit kabinet gaat voorbij. Geef ze nog even tijd om aan te tonen, dat populistisch schreeuwen niet leidt tot het zinvol maken van beleid, dat hout snijdt en toekomst geeft. Onderwijl hebben we een soepele Algemene Ledenvergadering gehad met een gezellige bingo en we gaan ook in de zomerperiode door met de ledenmiddagen, om elkaar gezelligheid en geborgenheid te bieden.

Uw voorzitter, Otto Stam.

Mutaties ledenbestand KBO

Afdeling Zwijndrecht/ H.I. Ambacht

Overleden

Helaas ontving het bestuur een overlijdensbericht van

Mevr. H.M. Vogel- van Hagen

te Hendrik-Ido-Ambacht

De KBO afdeling Zwijndrecht/H.I. Ambacht wenst de familie, vrienden en kennissen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Het aan- en afmelden van leden evenals verhuizingen binnen KBO-afdeling kunt u melden aan: dhr. Ed van Krieking
(06 8204 87 95) of mail penn.kbo.zw.hia@gmail.com

Terugblikje:

Vrijdagmiddag 9 april jl. was het weer tijd voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wat gaat een jaar toch snel voorbij.....

De opkomst was matig, er waren 22 leden aanwezig.

Voorzitter Otto Stam opende deze vergadering met het korte gedicht "*Ik zou zo graag.*"

Er werd, zoals het hoort, even stil gestaan bij de leden die ons ontvallen zijn.

Ook noemde hij onze secretaris Riet van Boxel. Zij is aan het revalideren en hoopt weer snel in ons midden te zijn. Er ging een beterschapskaart rond om te tekenen en voor bemoedigende woorden voor Riet. Deze is inmiddels vergezeld van bosje bloemen bij haar afgeleverd,

Riet was er blij mee!

Verder was iedereen het eens met de agenda, notulen, boekhouding. Het verslag kunt u voor de volgende Algemene Ledenvergadering verwachten.

Gelukkig was er nog tijd over voor een paar rondjes bingo!!

Tot 9 mei !

Luus Kalishoek



Voor in de AGENDA

VOOR IN DE AGENDA

09 mei GGD, gezondheid ouderen (onder voorbehoud)

13 juni Spelletjesmiddag

11 juli Koffiemiddag

Aanvang: 14.00uur
Zaal open: 13.30uur

Locatie:
Prins Bernhardstraat 7
3331 BN Zwijndrecht

Vriendschap

Vriendschap is een begrip, dat in diverse variaties voorkomt. Twee personen voelen zich tot elkaar aangetrokken vanwege karaktertrekken, belangstelling, hobby's, sociale vaardigheden en ga zo maar door. Twee karakters kunnen met elkaar overeenkomen of volkomen tegengesteld aan elkaar zijn. Bijvoorbeeld een volkomen onbesuisd karakter kan in veel gevallen uitstekend worden gecombineerd met een, dat meer bezadigd is. Door sociale karaktertrekken kunnen uitstekende vriendschappen worden ontwikkeld. Er is een spreekwoord, dat zegt: er zijn vele wegen, die naar Rome leiden, zo is dit ook het geval met vriendschappen.

Ook de tegenstelling van vriendschap, ik bedoel hiermee vijandschap is gemakkelijk te herkennen. Het is mij meerdere malen overkomen, dat ik tijdens een ontmoeting met een tot dan toe onbekend persoon, tot de gedachte kom: knaap ik mag jou niet en dat bij verdere kennismaking blijkt, dat dit wederzijds het geval is. Vijandschap en vriendschap. Schijnbaar onbelangrijke meningsverschillen kunnen betrekkingen volkomen vernietigen en een hechte vriendschap doen overgaan in bittere vijandschap. Een koppige houding van een of beide partijen laat een beëindigde relatie in veel gevallen voortbestaan.

De televisie zendt een programma uit, dat als titel draagt "familie diner", waarin zulke twisten worden behandeld. Hierin laat men duidelijk zien hoe onwillig en dwars mensen kunnen zijn. Aan de andere kant gebeurt het regelmatig, dat na een goed gesprek tijdens een voortreffelijk diner de oude verhoudingen weer worden hersteld.

Zijn alle vriendschappelijk verhoudingen welgemeend ? In veel gevallen wel, maar ook wordt in veel vriendschappen komedie gespeeld. Dit komt vooral voor wanneer eigen belang een rol gaat spelen. Denkt u eens aan de verkoper, die breed glimlachend met uitgestrekte hand naar zijn klant toeloopt en informeert naar zijn gezondheid. Eigenlijk komt dit voor hen op de tweede plaats. Allereerst is het voor hem van belang om zijn artikelen te verkopen en dan volgt in veel gevallen de rest.

Een goed verkoper bereikt vriendschappelijke verhoudingen, indien hij een goede studie maakt van het karakter van de klant. Is de persoon zwijgzaam, of heeft hij zin in een gesprek ? Welke interesses heeft de klant, houdt hij van voetballen of gaat de belangstelling uit naar zwemmen ? Praat er over op een geschikt moment en op die manier ontstaat er een band, die op vriendschap lijkt. Let goed op dit laatste woord LIJKT ! Zodra de klant geen belang meer vormt voor de verkoper, dan bekoelt de relatie snel. Eventuele latere ontmoetingen verlopen meestal stroef en kortaf.

U merkt wel, over het begrip vriendschap kan men honderd uit praten, temeer om dat elke mens verschillend is. Indien wij ons realiseren, dat er miljarden hiervan op onze aardbol rondlopen, dan begrijpt u, dat wij over karaktertrekken, zoals zoeven genoemd boeken vol kunnen schrijven en ellenlange films kunnen draaien. Teneinde dit onderwerp een beetje overzichtelijk te kunnen houden zullen we het hierbij laten.

Ben Mars

La Fontaine

Ongetwijfeld heeft u allemaal wel eens van de fabels van La Fontaine gehoord. La Fontaine was een schrijver / dichter, die omstreeks de eeuwwisseling van de 17^e en 18^e eeuw heeft geleefd. Het meest is hij bekend geworden door zijn fabels. Hierin geeft hij ons levenswijsheden, die naar voren worden gebracht door dieren. In totaal werden er 243 fabels geschreven. Een van zijn bekendste verhalen is getiteld "de krekel en de mier". Ik zal proberen de inhoud met mijn eigen woorden weer te geven.

U moet zich voorstellen een landschap in hoogzomer, bedekt met weiden, struiken en bomen. Op een van de takken zat een krekel dromerig voor zich uit te staren. Wat is het leven toch mooi dacht hij. Een zon, die hoog stond aan een strakblauwe lucht en een aangename warmte uitstraalde. De natuur stond in volle bloei, er was voedsel in overvloed.

De krekel tokkelde aan zijn viool en begon een van zijn geliefkoosde deuntjes te spelen. Zijn buurman de mier had geen oog voor dit alles en was druk bezig om een voedsel voorraad voor de winter te verzamelen.

Na verloop van tijd veranderden de weersomstandigheden. De wind draaide naar het noorden, de temperaturen daalden beneden het nulpunt en de regen veranderde in regen en sneeuw. Niets groeide er meer, geen sprietje gras was er nog aanwezig.

De krekel begreep, dat als hij niets ondernam hij in grote moeilijkheden zou komen. Hij trok de stoute schoenen aan en besloot om een

bezoek te brengen aan de mier. Laatstgenoemde had deze problemen niet, omdat hij in de voorbije seizoenen zijn uiterste best had gedaan om voldoende voedsel te verzamelen.

Ach beste mier zo sprak de krekkel, ik zit een beetje moeilijk, zou ik wat voedsel kunnen lenen. Ik beloof je, ik betaal alles terug met rente. De mier is niet zo gesteld op lenen. Waarom heb je net zo als ik in de zomer geen voedsel verzameld, maar nee toen zat je viool te spelen !

Weet je wat je moet doen : ga nu maar dansen.

Moraal van dit verhaal – denk niet te gauw ik heb op het ogenblik genoeg van alles maar vergeet ook de toekomst niet.

Hoe dit allemaal is afgelopen, dat vermeldt de schrijver niet, dat moeten we er maar zelf bij denken.

Ben Mars





**KBO Zuid-Holland, afdeling
Zwijndrecht /H.I. Ambacht**

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden:

Achternaam: _____

Voornaam : _____

Voorletter(s): _____

Adres : _____

Postcode : _____

Woonplaats: _____

Telefoon : _____

Mobiel : _____

E-mailadres: _____

Geboortedatum: _____

Handtekening: _____

Datum: _____

Contributie 2025 € 28,00 per jaar

Partner op zelfde adres € 50,00 per jaar

Hartelijk dank voor uw aanmelding,

graag dit opsturen naar,

Ledenadministratie KBO Zwijndrecht/HIA,

Prinses Marijkestraat 159

3331 GT Zwijndrecht