

KBO



Kom bij ons !

**Maandblad voor
Zwijndrecht –
Hendrik Ido Ambacht**

Maandbrief februari 2025

Bestuur K.B.O. Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht

Voorzitter Otto Stam
E-mail otto.stam@upcmail.nl tel.: 06 1945 4648

Secretaris/ v.o.a. / reizen Riet van Boxel
E-mail kbozwijndrecht@gmail.com tel.: 06 1056 0521

2^e Secretaris / vice voorzitter Lucia Kalishoek
E-mail
2esec.kbohiazw@gmail.com

Penningmeester / belastingadviseur / ledenadministratie
Ed van Kriekingen
E-mail penn.kbo.zw.hia@gmail.com tel.: 06 8204 8795

2^{de} Penningmeester Evie Lasalvia
E mail evijanti@gmail.com tel.: 06 3860 7976

Verspreiding KBO Magazine Noord en Zuid Holland
Gastvrouw Toos Winkens
E-mail p.winkens6@upcmail.nl tel.: 06 57683852

Redactie Ben Mars
E-mail marsvonk@planet.nl tel.: 06 11866923

Belastinginvuller Ed van Kriekingen
Email edvank.evk@gmail.com tel.: 06 8204 8795

Mutaties

Overleden

Helaas ontving het bestuur een overlijdensbericht van

Mevr. C.G.A.M.T. Putters te Zwijndrecht

De KBO afdeling Zwijndrecht/H.I. Ambacht wenst de familie, vrienden en kennissen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Het aan- en afmelden van leden evenals verhuizingen binnen KBO-afdeling kunt u melden aan: dhr. Ed van Krieking
(06 8204 87 95) of mail penn.kbo.zw.hia@gmail.com

Website: <https://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/zwijndrecht/>

iban : NL26 RABO 0318 7109 35

t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland Afdeling_Zwijndrecht

Inhoud

Bestuur	pagina 2
Mutaties	pagina 3
Van de Voorzitter	pagina 4 – 7
Maandverslag/Agenda	pagina 8
Notre Dame de Paris	pagina 9 – 11
De lente nadert snel	pagina 12 – 13
Aanmeldformulier	pagina 14

Van de voorzitter

Kom Bij Ons 2025

Op 10 januari kwamen we bijeen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het is dan een goede gewoonte, dat de voorzitter een toespraak houdt en daarmee zicht geeft op de plannen voor dat nieuwe jaar. Begonnen werd, evenzo traditie, met stilstaan bij de overledenen van het jaar ervoor. Dat doen we normaal zonder namen te noemen, omdat we vaak nog niet door hebben gekregen dat vader of moeder overleden is. Het kost nabestaanden vaak toch wat tijd, om uit te zoeken welke lidmaatschappen en abonnementen moeten worden opgezegd. Dit jaar wel twee uitzonderingen voor Marien van Moergestel, enthousiast en warm bestuurslid en voor onze gastvrouw Anita (Nita) Mooren die op 31 december plots overleed in het ziekenhuis.

Kom Bij Ons 2025

Ik heb in mijn toespraak een gesprek genoemd, dat ik met mijn moeder (1911-2007) heb gehad. Ik vroeg toen welke veranderingen ze allemaal had meegemaakt. En ze noemde o.a. de fiets, auto, vliegtuig, telefooncel, radio, stofzuiger, wasmachine, koelkast, televisie en telefoon in huis.

Kom Bij Ons 2025

Als wij nu met onze kinderen of kleinkinderen zo'n gesprek zouden hebben?

Wat zouden wij dan noemen? Elektrische schrijfmachine, kogelkopschrijfmachine, computers, muziekcassette, cd, dvd, kleurentelevisie, programma's kunnen opnemen, streamen, draadloze telefoon thuis, gsm telefoon, slimme smartphone, tablet, laptop, kunstmatige intelligentie, kwantumcomputers, robots

Dit is maar, wat ik spontaan bedacht.

Misschien hebt u dan wel een ander rijtje.

Kom Bij Ons 2025

Waarom vertelde ik dat? Om aan te tonen, dat we gewend zijn aan "veranderen".

en 2025 wordt het jaar waarin we, als KBO Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht, een grote verandering inzetten. Na twee jaren, om u aan het idee te laten wennen, gaan we de deuren openzetten **voor ALLE ouderen.**

Waarom zouden we dat doen? De Kerken worden niet voller en degenen, die daar zitten, zijn al lid. Als we niets doen sterven we als organisatie uit, worden we te klein om te kunnen bestaan.

Op zich is dat niet erg: organisaties komen en gaan, maar hetgeen we bieden mag niet verloren gaan.

Wat bieden we dan?

- Ledenmiddagen, waar de leden naar toelevten: lichtpunt in de maand.
- Hulp bij Belastingaangifte (HUBA)
- Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
- Belangenbehartiging lokaal
- Belangenbehartiging provinciaal via KBO Zuid-Holland
- Belangenbehartiging landelijk door samenwerking met andere provinciale KBO's en aansluiting bij de Seniorencoalitie, waarin: Anbo-Pcob, Koepel gepensioneerden, Noom en SomNL, beide laatste voor mensen met een migratieachtergrond.
- Kortingen: Zilveren Kruis en Univé voor de zorgverzekering, Univé voor schadeverzekeringen, Apetito maaltijdservice, Nabestaandenbox, Energiebesteding, Mijninkoper, Audiofysio voor online thuis beweegprogramma's volgen.
- 10x Glossy maandblad, waar Linda haar vingers bij af zou likken.

Kom Bij Ons 2025

Waarom zouden wij ons druk maken om mensen, die niet van onze club zijn? Om het nieuwe testament, dat doorspekt is met naastenliefde. Om de “Barmhartige Samaritaan”, u weet wel, die gewonde die niet vanuit het dorp geholpen werd, want hij was niet van hun cluppie. Toen kwam die, niet zo geliefde, Samaritaan en die gaf wel hulp.

Alle ouderen kunnen dus lid worden, vrijwilliger worden, bestuurslid worden in een dan algemene vereniging. De contributie zal het bezwaar niet zijn: nu per jaar 28 Euro en 50 Euro per paar. De tijden worden voor ouderen zeker niet gemakkelijker, vandaar dat onze organisatie relevant is.

We zijn de afgelopen twee jaar gegaan via Kumbaya naar “Kom Bij Ons”. Laten we de deuren openen en met frisse lucht ook nieuwe leden binnenlaten.

We zullen binnenkort de pers benaderen om hieraan bekendheid te geven.

Als u er op 10 januari was, hebt u gehoord dat ik u, namens het bestuur, een gezond, gezellig, betaalbaar en energiek 2025 toewenste. En niet verder vertellen als u er toen niet was: ik wenste dat, stiekem, al onze leden toe.

Uw voorzitter, Otto Stam.

Terugblikje:

Op 10 januari jl. werd weer de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden.

Terugblikken is onvermijdelijk op zo'n dag en zo werd er dan ook door onze voorzitter Otto stil gestaan bij de mensen die ons helaas zijn ontvallen in 2024!

Het was een gezellige middag met wensen en ontmoeten! De door Evie gebakken oliebolletjes en al even heerlijke gehaktballetjes gingen er in als koek :) net als de lekkere gevulde eieren van Riet. Kortom we zijn het nieuwe jaar met elkaar alvast goed begonnen!

Zoals u in de agenda heeft kunnen zien, komt de aangekondigde Workshop toegankelijk bankieren te vervallen, hiervoor in de plaats komt de altijd gezellige Bingo met leuke prijsjes!

U bent weer van harte uitgenodigd!!

Luus Kalishoek

VOOR IN DE AGENDA

14 feb Bingomiddag
14 mrt Lezing Viverra (onder voorbehoud)
11 apr Algemene Ledenvergadering

Aanvang: 14.00uur
Zaal open: 13.30uur

Locatie:
Prins Bernhardstraat 7
3331 BN Zwijndrecht

Notre Dame de Paris

Ruim 5 jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door een brand, die op 15 april 2019 's avonds uitbrak in het middenschip de Notre Dame in Parijs. Deze kathedraal wordt jaarlijks door miljoenen toeristen bezocht. Later op de avond liet de televisie beelden zien van de ramp, die hier plaatsvond. Reusachtige vlammen dreigden de kerk geheel te verwoesten, waardoor een van de bekendste Gotische bouwwerken ten onder zou gaan. Een raamwerk bestaande uit eikenhouten palen, dat in de middeleeuwen was vervaardigd en in gortdroge staat verkeerde vatte vlam, waardoor het gehele gebouw veranderde in een groot inferno van loeiende vlammen en in elkaar stortende muren. De spitse toren, in de



19^e eeuw ontworpen door de architect Eugène le Duc werd volledig vernietigd en viel brandend naar beneden. Met inzet van hun eigen leven trachtten 400 brandweerlieden het vuur onder controle te krijgen. Tegen elf uur 's avonds kon men melden, dat de twee grote westtorens van de kathedraal waren gered en aan het eind van de avond werd het sein "brand meester" geven. Wat er was overgebleven vormde een trieste ruïne. Gelukkig heeft men de aanwezige kunstwerken kunnen redden. Ook het grote orgel is in tact gebleven. Dank zij gulle giften van over de gehele wereld is men in staat geweest om alle schade volledig te herstellen. In december 2024 kon de geheel gerenoveerde kerk in aanwezigheid van veel hoogwaardigheidsbekleders door de aartsbisschop van Parijs worden ingewijd.

Terwijl je diep in gedachten verzonken naar de herstelde kerk kijkt, dan kom je tot de slotsom, dat de Notre Dame gedurende de lange tijd van haar bestaan heel veel heeft meegemaakt .In de 4^e eeuw van de Christelijke jaartelling stond hier al een kapel. Omstreeks duizend jaar geleden werd deze vervangen door twee kerken in Romaanse bouwstijl. Hiervan zijn over heel Europa vele voorbeelden bekend. Romaanse kerken kenmerken zich vooral door hun dikke muren en kleine vensters. Omdat het in die tijd overal erg roerig was en regelmatig steden en dorpen door vijandige legers verwoest en geplunderd werden, waren kerken in deze bouwstijl uitermate geschikt om als verdediging te dienen. Als er van buitenaf gevaar dreigde, dan verzamelden de inwoners van de bedreigde plaatsen zich in de kerk om zich veelal met succes te verdedigen. Deze kerken droegen als naam "vestingkerken". Een nadeel is, dat dergelijke gebouwen van binnen uit koud en somber zijn, reden waarom de bisschoppen toentertijd hebben besloten tot een andere bouwstijl over te gaan, te weten hoge gebouwen, voorzien van langwerpige ramen, waardoor er een effect ontstond van een grote ruimte met veel licht. Deze stijl noemt men Gotiek. De eerste kathedralen, die op deze nieuwe wijze werden gebouwd, staan in de stadjes St. Denis en Sens.

In 1163 werd de eerste steen gelegd voor de latere Notre Dame. Voordat men de verdere bouw ging voortzetten moesten eerst de aanwezige kerken in romaanse stijl, die zich op een locatie voor de ingang van de hedendaagse Notre Dame bevonden worden afgebroken. De bouw van de nieuwe Gotische kathedraal heeft in totaal 200 jaar geduurd. In 1345 was alles gereed en geschikt voor de erediensten. Het is toch een wonder dat de architecten van toen zonder enige technische middelen een resultaat hebben kunnen bereiken, dat zelfs in onze moderne tijd haar bewondering afdwingt.

De Notre Dame heeft in de tijd van haar bestaan moeilijke periodes doorgemaakt. Met name denk ik aan de Franse revolutie ten tijde

van het schrikbewind. De naam Notre Dame werd hervormd in "Tempel der Rede". Missen werden verboden. Het interieur is volledig aan stukken geslagen. De beelden die aan de twee westelijke torens waren bevestigd zijn werden onthoofd, omdat men veronderstelde, dat dit afbeeldingen van koningen waren.

Eerst toen Napoleon aan de macht kwam is de oude situatie hersteld en mochten er weer missen worden gevierd. Napoleon zelf is in de Notre Dame in december 1804 tot keizer gekroond.

Pas in 1845 onder leiding van de hierboven genoemde architect Viollet le Duc is de kerk volledig gerestaureerd en de schade, die tijdens de revolutie is ontstaan geheel hersteld. De bekende schrijver Victor Hugo heeft in de eerste helft van de 19^e eeuw een roman geschreven onder de titel Quasimodo, een verhaal, dat zich binnen en in de omgeving van de Notre Dame afspeelt.

Om het populair uit te drukken: de kerk is wederom klaar voor gebruik. Wij wensen haar nog een lange tijd zonder rampen toe.



Ben Mars



De lente nadert snel

We zijn al weer flink gevorderd in het nieuwe jaar

De eerste tekenen van de lente zijn in zicht

Hagelstormen, ijsregens, nacht vorsten vormen een laatste wintergebaar

De zon stijgt hoger en geeft steeds meer licht

Wanhopig tracht de winter haar plaats te behouden

Zelfs aprilletje zoet heeft nog een witte hoed

Onaangename winden maken de mens rillig en verkouden

Echter de eerste sneeuwkllokjes steken hun kopjes omhoog, dat is goed

Onbarmhartig zendt de zon haar stralen naar de aarde

De winter wordt in alle opzichten verslagen

De lente laat zich zien in al haar waarde

En steeds langer worden de dagen

De natuur verschijnt in volle pracht

Bomen en struiken omringen zich in een groene gloed

Kortom, wat een schoonheid, had u dat gedacht ?

De lente geeft ons goede moed

Ben Mars





**KBO Zuid-Holland, afdeling
Zwijndrecht /H.I. Ambacht**

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden:

Achternaam: _____

Voornaam : _____

Voorletter(s): _____

Adres : _____

Postcode : _____

Woonplaats: _____

Telefoon : _____

Mobiel : _____

E-mailadres: _____

Geboortedatum: _____

Handtekening: _____

Datum: _____

Contributie 2025 **€ 28,00** per jaar

Partner op zelfde adres samen **€ 50,00** per jaar

Hartelijk dank voor uw aanmelding,

graag dit opsturen naar,

Ledenadministratie KBO Zwijndrecht/HIA,

Prinses Marijkestraat 159

3331 GT Zwijndrecht