

# NIEUWSBRIEF

## KBO afdeling Zuidplas



November 2024

### Van de voorzitter

Beste KBO-leden,

Op deze zonnige dag, niet al te lang voor Allerheiligen en Allerzielen vertelt mijn telefoon mij, dat het vandaag de internationale dag voor de uitroeiing van de armoede is (vrijdag 17 okt.) Gisteren werd er in het nieuws vermeld dat in Nederland het aantal mensen dat leeft onder de armoedegrens, is gedaald. Dit is natuurlijk alleen van belang voor de statistici want er zijn heel veel mensen, die nauwelijks nog een inkomen hebben.

Gisteren heb ik het **Minima** Congres van de Stichting ZO! bezocht. Uiteraard vond ik dit zeer leerzaam: zo had ik nog nooit gehoord van “de zorgverzekeringslijn”. Dit blijkt een overkoepelend orgaan te zijn van alle zorgverzekeringen en wordt ook “Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen” genoemd (afgekort SKGZ ). Als je nu een probleem hebt met je zorgverzekeraar, kan de SKGZ je helpen. Uitspraken van de SKGZ zijn net zoals bij de rechter bindend. Bemiddeling daarbij is gratis en de behandeling van een geschil kost € 37,-- Je kunt een klacht indienen via [skgz.nl/klacht-indienen](https://www.skgz.nl/klacht-indienen) Tevens heb ik geleerd dat het voor mensen met een minimum inkomen mogelijk is om via de gemeente Zuidplas een voordelige zorgverzekering af te sluiten. Meer informatie via Stichting ZO!

Een tweede onderwerp was de Aanmeldroute Schuldhulpverlening.

Aanmelden voor Schuldhulpverlening kan je zelf bij de IJsselgemeenten (Capelle aan den IJssel), via een bewindvoerder of door de Stichting ZO! Je doorloopt dan de volgende stappen:

2 de intake

3 de stabilisatie fase (is periode waarin inkomsten en uitgaven op elkaar worden afgestemd)

4 de schuldregelingsfase (er wordt vastgesteld wat je kunt aflossen)

5 Start periode van 18 maanden

6 afronding

Je zult bij dit proces worden ondersteund.

Voor alle mogelijkheden is er de “**Voorzieningswijzer** Zuidplas Geldzaken” De Stichting ZO! is behalve digitaal op internet “[geldzaken@stzo.nl](mailto:geldzaken@stzo.nl)” ook te bereiken op telefoonnummer 0180 310 050 (ma t/m vrij van 8.30 - 16.30 uur)

Door het bijwonen van het minima congres moest ik een andere uitnodiging aan mij voorbij laten gaan. De gemeente Zuidplas heeft de samenwerkende ouderenbelangen uitgenodigd om deel te nemen aan de lokale klankbordgroep “Mobiliteitsvisie”. De gemeente Zuidplas stelt prijs op het vernemen van onze visie. Gelukkig zijn wij vertegenwoordigd door de heer Siem van Loon in zijn functie van voorzitter van de SVO. We hopen van hem te vernemen hoe het een en ander vervolg krijgt.

Ook KBO Zuid Holland had een activiteit waarbij we niet aanwezig konden zijn omdat we zelf een bijeenkomst hadden met de heer Gabe de Vries van Humanitas en een vertegenwoordiging van Stichting ZO! Het onderwerp betrof Cybercrime en Security oftewel hoe ga je veilig met je computer om. Als u daar belangstelling voor heeft kunnen we daar later op terug komen.

Ook mailde KBO Zuid Holland ons met als onderwerp de opleiding van nieuwe Huba's. Op dit moment hebben we al voldoende Huba's hoewel er straks misschien veel werk is met nieuwe aanvragen voor tegemoetkoming energie kosten. Vaak is het handig toeslagen achteraf aan te vragen omdat je dan niet het risico van terugvordering loopt.

Zelf hebben we vergaderd als KBO Zuidplas met als onderwerp de activiteiten in de maand december.

Een hartelijke groet van uw voorzitter, Marcel de Groot

## Wijsheid van november



## LIEF EN LEED



### Kroon-verjaardagen

#### 70 jaar

16-11-2024 de heer G.L.H.M. Henkens

17-11-2024 de heer M.A.G. Govers

#### 85 jaar

2-11-2024 de heer B.R. Harley

#### 95 jaar

10-11-2024 mevrouw M.L. Segers-Sluis

25-11-2024 mevrouw E.M.T. van Thiel



## Jarigen in november

1	Cees Bruggemans	
2	Brian Harley	
5	Theresia Schmidt	Piet Stoorvogel
6	mw. ter Maten-Springelmeijer	
8	Bep Eekelaar-Mooijman	Hanneke Henkens-Ruigrok
10	Riet Segers-Sluis	
12	Margriet Mulders-de Mayer	
13	Arie de Groot	Mieke Kroeskop-Bloemberg
16	George Henkens	
17	René Govers	
20	Toon de Kort	
21	mw. Hijmering-Kamps	
24	Ineke Hauser-Willebrandts	Sophia van Os-van Ekris
25	Elisabeth van Thiel	
26	mw. Honig-Strik	Elly Westerling-de Jong
28	Letty 't Hart	
29	Marije van Hemert	



## Aankondiging activiteiten in de komende tijd

**KBO ACTIVITEITEN** - Graag vooraf aanmelden bij het bestuur – zie de laatste pagina van deze Nieuwsbrief

**Dinsdag 5 november** van 14:00-17:00 uur - Themabijeenkomst door de Brandweer: Brandveiligheid bij ouderen

**Dinsdag 10 december** van 14:00-17:00 uur - Macedonische wijnproefmiddag – zie blad 7

**Donderdag 19 december** van 14:00-17:00 uur - KBO kerstmiddag



**Donderdag 9 januari 2025** van 14:00-17:00 uur - KBO Nieuwjaarsbijeenkomst



**Elke 3<sup>e</sup> donderdag: KBO - Ontmoetingsmiddagen** – ook in de zomer elke 3<sup>e</sup> donderdag, van 14:00-17:00 uur

Voor bovengenoemde activiteiten geldt: **inloop 13:30 uur, aanvang 14:00 uur**

Op 8 oktober waren bij ons te gast de heer Gabe de Vries van de Stichting Humanitas Midden Holland en Marjolein Nootenboom en Dorien van Leeuwen van onze eigen Stichting ZO! (Zuidplas Ondersteunt, de welzijnsorganisatie in onze gemeente).

Zij hebben ons meegenomen in wat de mogelijkheden zijn wanneer iemand in financiële problemen is gekomen.

Waarom hadden we deze mensen uitgenodigd?

Al dit hele jaar besteden we als KBO afdeling Zuidplas, aandacht aan het onderwerp "Financieel veilig ouder worden". De samenwerkende gemeenten van Midden Holland hadden hiervoor enkele voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij wij als KBO bestuur ook waren vertegenwoordigd. Hier werd uitgelegd welke gevaren en problemen we tegenwoordig allemaal tegenkomen in de financiële wereld. Deze wereld is verschoven van het bezoek aan een bank en praten met medewerkers achter de balie naar een wereld waarbij je geacht wordt alles te doen met een computer en eigenlijk geen contact meer hebt met de bankmedewerker. Dit is voor veel ouderen iets heel nieuws en helaas spelen veel slechteriken daar op in met pogingen ouderen op te lichten.

De Alliantie Financieel Veilig Ouder worden richt zich er op om ouderen voor te lichten, te waarschuwen voor de gevaren en te leren wat er tegen kan worden gedaan om oplichting te voorkomen. Wij hebben dit project omarmd en in de loop van dit jaar hebben we verschillende sprekers gehad die ons hebben gewaarschuwd en tips hebben gegeven.

We ontvingen vertegenwoordigers van de RABO bank, de RegioBank en van de bibliotheek die ons leerden hoe je met je computer moest omgaan. Ook hoe je dat kunt verbeteren en dat je na moet denken hoe het moet met al je computeractiviteiten als jij er niet meer bent en je familie zich met jouw computer moet zien te redden. En deze laatste bijeenkomst op 8 oktober leerde ons wat voor hulp er is als alles toch niet zo loopt zoals je graag wil en je er niet meer zelf uit kan komen.

Het sloot heel goed aan met een artikel wat ik in de Nieuwsbrief van oktober schreef onder de titel *Geldzorgen?* Humanitas is een organisatie die hulp biedt wanneer u er niet meer uitkomt. Zij hebben vrijwilligers die iemand met een hulpvraag komen helpen. Humanitas is een organisatie die niet in Nieuwerkerk werkt, maar precies diezelfde hulp wordt hier geboden door Stichting ZO!

De afdeling Geldzaken van ZO! beschikt over veel vrijwilligers die zij kunnen inschakelen om mensen te helpen hun geldzaken weer op orde te krijgen. Het schema in de laatste Nieuwsbrief was ook afkomstig van de afdeling Geldzaken van ZO! Daarin kon je lezen dat er mogelijkheden zijn om betalingsregelingen te treffen met verschillende instanties, zoals gemeenten en zorgverzekeraars. De vrijwilligers van ZO! kennen in dit woud van mogelijkheden de weg en geven u rust als het u boven het hoofd groeit. ZO! heeft ook de Postkamer, die zit op de begane grond in de Meidoornflat. Daar zitten vrijwilligers klaar om u te helpen bij het beoordelen van brieven die u ingewikkeld vindt of helpen u formulieren in te vullen. Ik weet dat één van onze leden veel baat vond bij het invullen van een aanvraag voor een andere woning! Het is slim om van dit soort diensten en mogelijkheden gebruik te maken. Je moet bedenken dat deze vrijwilligers specialisten zijn. Zij weten geweldig veel omdat ze veel mensen helpen. De kans dat ze al eens eerder iemand hielpen met vergelijkbare problemen als u, is groot en dat is niet alleen geruststellend, de kans dat u het meeste succes heeft met uw probleem is dan ook het grootst.



Ik heb van al deze bijeenkomsten steeds een behoorlijk verslag geschreven in de Nieuwsbrief, zodat iedereen die er niet bij was toch werd geïnformeerd. De opkomst bij deze bijeenkomsten was niet altijd bijzonder groot. Dat is vooral jammer voor de spreker, maar ik

ga er maar van uit dat onze KBO leden er dan nog niet zo'n behoefte aan hebben, of denken "dat overkomt me niet." Of dat laatste verstandig is, betwijfel ik overigens.

Wat nog niet is gebeurd, kan (wat ik niet hoop) toch nog wel eens gebeuren. Bedenk dat alle Nieuwsbrieven op onze website staan. Onder de knop Nieuws zit nog een knop met Nieuwsbrieven en als je daarop drukt komen alle Nieuwsbrieven in beeld. Van elke Nieuwsbrief zie je welke onderwerpen erin staan en druk je erop dan komen ze in beeld. Probeer het vooral eens uit!

## In gesprek met Annie Vis-Broekhoven

door George Henkens

Op 7 oktober 2024 zit ik in het appartement van mevrouw Vis, in één van de aanleunwoningen van Dianthus.



Ik ben ook wel eens bij meneer Petterson geweest voor een artikel in deze rubriek (Nieuwsbrief juli/aug 2023), maar hij woont in het deel waar je een voordeur hebt aan de binnengang van het huis. De aanleunwoningen hebben een galerij aan de kant van de Mezendaal en een aparte ingang aan de straat.

Ik mag Annie zeggen, maar iedereen noemt haar altijd Mevrouw Vis en dat blijf ik ook maar doen.

Over precies 3 weken zal ze 98 jaar jong worden, dus als u dit artikel leest, zou het zomaar haar verjaardag kunnen zijn. Daarmee is ze wel met afstand het oudste KBO-lid van onze afdeling. Dat is ze nog niet zo lang, want Marie de Jong-van Boheemen, die vorig jaar overleed, was 1 dag ouder.

Mevrouw Vis is gezegend met een goede gezondheid, dus ik verwacht dat ze gemakkelijk de 100 jaar zal halen als ze voorzichtig is. Want met de drukte en de snelheid waarmee men tegenwoordig fietst, zit een ongeluk in een klein hoekje. Op het kleine stukje van Dianthus naar de Reigerhof moet je goed oppassen, auto's en fietsers kunnen van alle kanten op je af komen.

Mevr. Vis vertelt dat ze haar man 37 jaar geleden overleden is. Ze woonde nog 11 jaar alleen in het huis aan de Bospolderstraat en verhuisde toen naar dit appartement. "Ik zei een keer tegen de dokter, dat het misschien goed was dat ik in een appartement zou gaan wonen en toen zei de dokter dat hij dat heel verstandig vond. En zo kwam het dat ik 26 jaar geleden hier ging wonen. Ik heb meer dan 20 jaar in het bestuur van de bewonersvereniging gezeten en ben daar al jaren uit. Tot voor kort werd ik nog steeds uitgenodigd voor vergaderingen, maar nu net voor het eerst niet meer."

"Vindt u dat vervelend?" "Nee hoor ik vind het juist goed, ik heb het lang genoeg gedaan."

Mevrouw Vis is nog heel kwiek zou ik zeggen, in huis loopt ze zonder stok of rollator, maar die gaat wel mee als ze naar buiten gaat. "Zo kan je ook gemakkelijk je boodschappen doen, want die kunnen in de rollator", vult ze aan. Wat ze wel mist, dat ze geen tuin meer heeft, want daar werkte ze vroeger zo graag in.

"Waar bent u geboren", vraag ik. "In Rotterdam in Kralingen, maar ik weet niet meer waar, ik geloof de Lambertusstraat of zo iets. Toen ik 3 jaar oud was verhuisden we naar Rotterdam Noord. Mijn vader had samen met zijn vader een smederij, met zo'n vuur in het midden, in Drenthe staat nog zo'n smederij. Ze waren geen hoefsmeden, maar maakten echt smeedwerk. We woonden aan de Stolkstraat en mijn vader liep in 10 minuten naar zijn zaak aan de Noorderstraat.



Ik was de oudste van ons gezin wat uiteindelijk uit 14 kinderen zou bestaan. Er leven nog 7 kinderen, 5 broers en 1 zus, de jongste is 79 jaar." Ik zeg: "Een sterk geslacht?" "Nou dat niet speciaal mijn moeder overleed toen ze 77 jaar oud was en mijn vader werd 83 jaar."

We hadden ook een tuin, zo'n stadstuin. Onze burens hadden een geit". Ik ben wat verbaasd, een Geit in een tuin in Rotterdam. "Ja hoor dat was toen niet bijzonder. Ik weet nog dat ik een keer bij mijn opoe was geweest en een schortje aan had met een kanten randje. Ik stond met een vriendinnetje bij de geit en zonder dat ik het in de gaten had, zat die geit aan dat kanten randje te sabbelen. Mijn moeder van dat niet leuk. De geit vond dat randje lekker omdat dat stijf werd gemaakt met stijfjel en vond ie lekker."

"Wat ging u doen nadat u de lagere school had gedaan, mocht je verder leren of moest je werken?"

"Ik ging naar de modevak- en naaischool St. Anna."

Ze staat op en legt een rapport voor me, gestoken in een plasticmapje. Het is van 1944 toen ze klaar was. "Wat ging u daar mee doen, werd u naaister in een atelier of zoiets dergelijks?"

"Nee ik bleef thuis en naaide kleertjes voor het gezin en soms ook wel voor mensen in de straat."

Ze vertelt dat ze later wel eens spijt heeft gehad dat ze niet naar de mulo is gegaan. Dan had ze meer kunnen leren.

"Hoe was het voor u in de oorlog?"

"In Rotterdam was van alles niet te krijgen vooral in de winter van 1944. Wij hadden gelukkig familie op het platteland, zo konden we nog wel aan het noodzakelijke komen. Eén van mijn broers was opgepakt en naar

Duitsland opgepakt om te werken en mijn vader heeft een tijd ondergedoken gezeten, maar kon later wel weer aan het werk, want een smederij moest wel draaien.

Toen we werden bevrijd, was ik bijna 18 en ik herinner me de Canadezen die door de Zaagmolenstraat reden. We waren gek van blijdschap!”

Ze vertelt verder: “Ik had een vriendin waarmee ik op de lagere school had gezeten en daar kwam ik ook wel thuis. Die vriendin had een broer Piet en met hem kreeg ik verkering. We trouwden op 10 mei 1950 voor de wet, omdat dat voor het zoeken van een woning verstandig was. Voor de kerk trouwden we pas op 9 augustus van dat jaar. We hebben, denk ik, wel 4 jaar verkering gehad voordat we trouwden!

Wij kerkten in de Hildegarduskerk en daar kwam ook een oud vrouwtje, mevr. Schaap. Zij had gehoord dat wij een huis zochten. In die jaren was er een enorme woningnood, moet je weten. Zij bood ons aan boven haar te komen wonen in de Raaphorststraat. Dat hebben we gedaan en toen konden we voor de kerk trouwen. Zij had een bovenwoning en de zolder daarboven gebruikte ze niet. Daar mochten we wonen.”

Ze is dan nog geen 23 jaar. Ze krijgen een jaar later een kindje, Thea. Helaas overlijdt zij na 14 maanden. Van de vensterbank pakt mevr. Vis een paar kleine schoentjes, “Kijk George, dat waren haar schoentjes. Ze kon al lopen met 10 maanden.” Dan houdt ze een rammelaar met bijtring omhoog, ook nog van Thea. “Dit staat altijd hier vlak bij me.” Ik word er stil van.

Gelukkig krijgen ze nog 3 kinderen, René, Rita en André.



“Na een paar jaar zijn we verhuisd naar Schiebroek. Een zijstraat van de Peppelweg, die grote winkelstraat. Die was toen nog niet eens af. Het was een gloednieuw huis in een hele nieuwe wijk van Rotterdam. Piet had een eigen zaak, die handelde in groente en fruit, zowel in Nederland als in West-Duitsland. Dat lag in die dagen nog wel eens gevoelig bij mensen, want de oorlog lag nog vers in het geheugen. Op een gegeven ogenblik kwam Piet thuis, met het voorstel om te verhuizen naar Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar werden nieuwe huizen gebouwd en die waren ook te koop voor mensen die niet in

Nieuwerkerk woonden.”

Ik vraag of dat wel een goed idee was voor een jonge vrouw die de grote stad Rotterdam gewend was. Nieuwerkerk was toen nog echt een dorp, we praten hier over 1959, als het oude dorp niet verder rijkt dan de Verzetstraat en de Oranjewijk net klaar is. De rest is grasland of er staan kassen.

“Ik was onmiddellijk enthousiast” antwoordt mevr. Vis.

“Mijn opoe, de moeder van mijn moeder, woonde in Gorkum en daar gingen we wel eens naar toe. Gorkum is nu wel een hele stad, maar toen en zeker in vergelijking met Rotterdam, was het platteland. Ik vond het daar zo heerlijk en ging ervan uit dat ik Nieuwerkerk dan ook zo leuk zou vinden. En dat vond ik ook.



We kochten het huis Bospolderstraat 19. De huizen met een lager nummer waren er nog niet. Dat zijn de huizen vanaf de Batavierlaan richting het oude dorp.

Wij hadden een hoekhuis en dus een tuin aan 3 kanten en ons huizenblokje bestond uit 5 huizen. Achter ons werden nog 3 van die blokjes gebouwd.”

Als ik thuis ben kijk ik even op de plattegrond en zie dat de blokjes huizen de huizen zijn aan de Middenmolensingel en het laatste blok staat aan de Beijerinkstraat.

Later in deze week zit ik toevallig naast Harry van Rooijen bij de lezing door Humanitas. Ik weet dat hij aan de Middenmolensingel woont en daar ook een eerste bewoner was. Hij weet nog dat zijn oudste zoon met de

jongste zoon van mevr. Vis bevriend was. De wereld van de KBO is toch maar klein, want bij het interview met An Fellingier (Nieuwsbrief nov 2021) kwam ook al aan de orde dat zij een eerste bewoner was van de Middenmolensingel. Dit kleine wijkje werd in 1960 bewoond door 3 van de huidige KBO leden! Van Harry leer ik dat de zakelijk compagnon van Piet Vis de hoekwoning aan de Beijerinkstraat bewoonde.

1960 is het begin van de bouw van de wijk Dorrestein en daarmee ook de groei van het dorp met mensen die van buiten het dorp komen. Het zijn vooral jonge mensen zo tussen de 25 en 35 jaar. Ze zijn net getrouwd en hebben net kinderen zoals mevrouw Vis, of die worden geboren als ze in ons dorp wonen. In het dorp is één RK lagere

school die aan de Rijskade stond. Een school die van de parochie is. Met hulp van het boekje wat in 1987 bij het 75-jarig bestaan van de parochie werd uitgebracht, kan ik het volgende reconstrueren.

*De kinderen die in die jaren worden geboren in de gezinnen uit Dorrestein, zijn leerplichtig eind jaren 60. Dat vraagt om een schoolgebouw in de wijk Dorrestein en ook om een zelfstandig bestuur. Dat wordt in 1967 opgericht. Het bestuur bestaat uit 2 leden uit het parochiebestuur, waaronder Piet Vis, de echtgenoot van mevrouw Vis. In 1968 keurt de bisschop de statuten goed van een stichting Katholiek Onderwijs. Het personeel van de scholen wordt door het kerkbestuur ontslagen en aangenomen door deze nieuwe stichting. De huisvesting van de school werd steeds lastiger en de ligging van het gebouw aan de rand van het dorp was verre van ideaal. Aan de Rijskade was een houten noodlokaal gebouwd en in de openbare MAVO werden 2 lokalen gehuurd. De eerste klas zat in een houten noodgebouw achter de Elimschool in Dorrestein. De hele situatie deed geen goed aan de kwaliteit van het onderwijs. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer P. Vis, die tevens secretaris was van het kerkbestuur, glunderde van plezier toen hij het kerkbestuur kon meedelen dat op 14 december 1972 de eerste paal voor de nieuwe basisschool in Dorrestein zou worden geslagen. Deze school werd in augustus 1973 geopend en kreeg de naam de Hoeksteen. Dus wel 13 jaar nadat de eerste nieuwe bewoners van Dorrestein kwamen. De laatste huizen van Dorrestein waren nauwelijks af of de volgende uitbreiding van Nieuwerkerk lag al op de tekentafel. De wijk Zuidplas aan de andere kant van de Ringvaart werd ontworpen nu direct met een RK lagere school die we kennen als de Wingerd aan het Kroonkruid.*

De heer Vis bleef nog jaren lang voorzitter van het schoolbestuur. Op 1 januari 2003 is het schoolbestuur voor de RK scholen in Nieuwerkerk overgenomen door de RVKO, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, die tegenwoordig 68 RK lagere scholen in Rotterdam en omstreken omvat (scholen van Nieuwerkerk tot aan Hoek van Holland). Daarnaast hebben ze een eigen Pedagogische Academie (PABO) met de naam Thomas Moore.

Mevrouw Vis vertelt dat veel vergaderingen bij haar thuis werden gehouden en daarvoor heeft ze ik weet niet hoeveel kopjes koffie ingeschonken en heel veel moeten telefoneren! In hun straat waren er nog niet veel mensen met een telefoon. De mensen in de straat mochten wel bij de fam. Vis bellen als het belangrijk was. Maar soms werden ze ook wel misbruikt. Mevr. Vis vertelt, dat er ooit iemand uit de straat vroeg of ze even mocht bellen. Toen hoorde ze dat ze de slager belde, omdat ze wat ham wilde bestellen. Dat moest afgelopen zijn, vond de heer Vis en mevr. Vis moest die mensen dat de volgende dag vertellen, ze sliep er slecht van.

Het sollicitatiegesprek van het schoolbestuur met Zuster Riet Castricum vond ook bij de fam. Vis plaats. Toen ze weg was, zei mevrouw Vis tegen de pastoor en haar man, dat deze sollicitante een non was. Dat had ze niet verteld en de heren zeiden: "Hoe kom je daar nu bij?" "Nou ik zag de afdruk van haar zuster kap in haar voorhoofd. Je moet weten dat het dragen van een habijt net was afgeschaft. En ik had gelijk hoor!"

Bij al die drukke werkzaamheden vraag ik me dan af hoe het in de vakanties ging.

"We gingen eigenlijk nooit op vakantie. Omdat mijn man een eigen zaak had, kon je eigenlijk nooit goed weg. Dat was overigens niet heel bijzonder hoor, mensen gingen toen niet zo gemakkelijk met vakantie. We gingen wel een enkele keer naar Duitsland en logeerden dan bij een zakenrelatie van mijn man."



Als je ouder wordt is het een zegen als je mensen in de buurt hebt die je kunnen helpen als er eens iets is wat je niet kan. Mevr. Vis kan nog heel veel zelf, maar op een laddertje klimmen doet ze niet meer. Er komt voor dat soort dingen 2 uur in de 2 weken hulp vanuit de Wmo, heel weinig dus. Haar dochter en schoondochter wonen beiden in het dorp en komen heel regelmatig langs. Met 8 kleinkinderen en sinds een maand 9 achterkleinkinderen is er altijd wel wat te doen met verjaardagen, dus de agenda is dan aardig gevuld. Ze wordt dan gehaald en gebracht. Thuis breit ze nog veel. Tot voor kort breide ze voor kinderen in Brazilië. Haar broer woonde daar en die kwam regelmatig. Hij nam de truitjes mee. Helaas is die overleden. Ze laat een hele zak vol met gebreide truien aan me zien. Nu zijn de truien en mutsen voor Oekraïne.

Mevr. Vis is een trouwe bezoeker van de zondagsvieringen in de kerk en van de KBO middagen. Vroeger toen meneer Petterson nog een auto had, gingen ze altijd samen. Nu dat niet meer zo is, is er een heel groepje parochianen die haar halen en brengen. Daar is ze heel blij mee.

Ik denk dat deze groep mensen zich erop moet voorbereiden dat ze dit nog heel veel moeten doen, want mevr. Vis Broekhoven is nog bijzonder fit!



## Een nieuwe activiteit? Een workshop Diamond painten

Marianne Kok één van onze nieuwste leden heeft aangeboden een workshop te organiseren met de prachtige naam Diamond Painten.

Bij diamond painten plak je speciaal geslepen steentjes op een afbeelding met vakjes en nummers. Door de nummers in de vakjes weet je welke kleur je moet nemen. De afbeelding is ongeveer 25\*15 centimeter. Het is volgens Marianne een stressvrije activiteit, die je ontspant en rustig maakt.

Marianne heeft alle materiaal en het idee is dat we dit tijdens de ontmoetingsmiddag doen. Gewoon eerst gezellig koffie en thee en dan diamond painten. Je hebt het waarschijnlijk in 2 middagen af en dan kan het mee naar huis.

Lijkt je dit nou leuk, laat dat dan even weten aan Irene of George, dan plannen we het in.

Er zijn geen kosten aan verbonden.



## Bericht van de PCOB Reiscommissie

Beste mensen, we hebben weer een reis voor u in voorbereiding en wel naar het prachtige wijngedebied rond de Moezel en de Ahr. We hebben een optie genomen op hotel Mayschoss in Mayschoss voor een midweek van 2 t/m 6 juni. Een weekje later dan u gewend bent maar dat houdt verband met de data van Hemelvaartsdag en Pinksteren in 2025. Het verblijf zal all-inclusive zijn, dat wil zeggen: ontbijt, lunch of lunchpakket, diner, de gehele dag vrij koffie en thee (in het hotel uiteraard) en van 17.00 uur tot 23.00 uur vrij drinken (frisdrank, vruchtensap, bier, wijn en jenever). Halverwege de midweek (de 3e dag=woensdag) hebben we de dag in twee gedeeltes gesplitst. 's Morgens op pad naar Linz, dan terug naar hotel voor de lunch en 's middags een rondrit door het Ahrdal. U kunt dan dus kiezen voor het een of het ander als allebei voor u teveel is. Verder gaan we naar Königswinter, Maria Laach, Andernach, Cochem, Beilstein en Remagen. Op de terugweg gebruiken we ons afscheidsdiner in Nederland en als dat net zo'n fijne afsluiting is als dit jaar dan zijn wij zeer tevreden. De prijs voor dit alles is € 599,50 p.p. bij gebruik van een 2-persoonskamer. De 1-persoonskamertoeslag is € 99.

Hebben we u enthousiast gemaakt voor deze reis? U kunt zich vanaf nu aanmelden bij het secretariaat (t.a.v. Truus Burger), liefst per mail [famjburger@hotmail.com](mailto:famjburger@hotmail.com).

We hopen op vele aanmeldingen.

Willy Grönefeld en Truus Burger



## Een gezellige KBO-middag wijnproeven

Op dinsdag **10 december** wordt een Macedonische wijnproefmiddag georganiseerd om u de gelegenheid te geven te proeven en te beoordelen of dit nu precies de wijn is die u bij uw kerstdiner wilt schenken en drinken.

U krijgt uitleg over de herkomst en andere wetenswaardigheden van de verschillende wijnen uit Macedonië zodat u de smaak nog beter kunt waarderen en beoordelen.

### **Macedonië: "De bakermat van de wijnbouw"**

*Al in de Romeinse tijd werd er in Macedonië wijn gemaakt. Uit opgravingen blijkt dat al in 1.300 voor Christus op grote schaal druiven werden verbouwd en wijn werd gemaakt in dit gebied. In het Romeinse Rijk werd veel Macedonische wijn gedronken. Daarom zou het huidige Macedonië heel goed de bakermat van de wijnbouw in de wereld kunnen zijn. De wijnliefhebbers kunnen deze wijnen nog ontdekken op deze wijnproef avond.*

We zorgen voor enkele lichte hapjes om tussen de verschillende wijnen te nuttigen en natuurlijk wat stokbrood om de smaak te neutraliseren na een slok. Zo proeft u de volgende nog beter!

Vrije inloop na aanmelding. Het bestellen van wijn – voor eigen rekening – behoort tot de mogelijkheden.

**Inloop 13:30 uur met koffie en thee**

**Aanvang van de proeverij om 15:00 uur de middag duurt tot 17:00 uur**

Vooraf aanmelden bij het bestuur is noodzakelijk voor de voorbereidingen – zie de laatste pagina van deze Nieuwsbrief



# INFORMATIE website: [www.kbozuidplas.nl](http://www.kbozuidplas.nl)

## Bestuur, ledenadministrateur en medewerkers KBO afdeling Zuidplas

<p><u>Voorzitter:</u> Marcel de Groot Gouwe 27 2911 GA Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 0180 - 312939 mobiel: 06-2463 2705 <a href="mailto:voorzitter@kbozuidplas.nl">voorzitter@kbozuidplas.nl</a></p>		<p><u>Penningmeester:</u> Sjaak Zuidwijk Pr. Alexanderlaan 98 2912 AM Nieuwerkerk a/d IJssel  mobiel: 06-1418 0264 <a href="mailto:zuidwi@telfort.nl">zuidwi@telfort.nl</a></p>	
<p><u>Secretaris/ledenadministrateur:</u> George Henkens 's-Gravenweg 30 2911 CG Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-21855804 <a href="mailto:secretaris@kbozuidplas.nl">secretaris@kbozuidplas.nl</a></p>		<p><u>Evenementen commissie:</u> Irene Vasterman Valkendaal 41 2914 RK Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-13745920 <a href="mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com">kbo.nieuwerkerk@gmail.com</a></p>	
<b><u>HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE / ADMINISTRATIE (HUBA)</u></b>			
<p><u>HUBA</u> Arjo Bleeker Iersestraat 5 2914 TH Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-20005624 <a href="mailto:arjo@bleekhoog.nl">arjo@bleekhoog.nl</a></p>		<p><u>HUBA</u> Rennie Valentijn Dalkruid 5 2914 BD Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-43466100 <a href="mailto:rennie.valentijn@ziggo.nl">rennie.valentijn@ziggo.nl</a></p>	
<p><u>HUBA</u> Fransien van Rijn-Maters Prins Alexanderlaan 87 2912 AK Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-10796733 <a href="mailto:frarijn@gmail.com">frarijn@gmail.com</a></p>		<p><u>HUBA</u> Albert Meijerink Vecht 35 2911 EL Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-22208198 <a href="mailto:a.meijerink@casema.nl">a.meijerink@casema.nl</a></p>	
<p>Gelieve wijziging van uw gegevens door te geven aan: <a href="mailto:ledenadministratie@kbozuidplas.nl">ledenadministratie@kbozuidplas.nl</a> De volgende Nieuwsbrief dubbelnummer met nr. 12/1 (november/december) mag u rond 2 december 2024 verwachten. Kopij voor die editie s.v.p. inleveren vóór 21 november 2024. <b><u>Verschijningsdata 2025:</u></b> Februari – nr. 2 – 27 januari 2025  <b>KBO - Ontmoetingsmiddagen</b> – elke 3<sup>e</sup> donderdag <b>ook in de zomer</b>, inloop vanaf 13:30 uur, aanvang 14:00 uur en afsluiting om 17:00 uur. Meld uw e-mail adres voor de Nieuwsbrief in kleur: <a href="mailto:secretaris@kbozuidplas.nl">secretaris@kbozuidplas.nl</a></p>	<p>KBO afdeling Zuidplas <b>jaarcontributie 2024</b> * € 25,= alleenstaand * € 40,= 2 pers. op hetzelfde adres Als u een machtiging heeft gegeven, is de contributie voor 2024 rond 27 januari afgeschreven. <u>bankrekeningnummer</u> NL76 RABO 0345 2771 71 t.n.v. KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel Aanmelden voor activiteiten: per mail: <a href="mailto:kbo@kbozuidplas.nl">kbo@kbozuidplas.nl</a> of telefonisch bij het bestuur. Redactie Nieuwsbrief – <a href="mailto:kbo@kbozuidplas.nl">kbo@kbozuidplas.nl</a> George Henkens en Irene Vasterman</p>		

### NIEUW! De webshop van KBO Zuid-Holland

Als lid van een KBO-afdeling krijgt u korting op producten en diensten in de nieuwe webshop van KBO Zuid-Holland Ledenvoordeel: [www.kbozh-ledenvoordeel.nl](http://www.kbozh-ledenvoordeel.nl)

In de ledenvoordeelshop vindt u producten en diensten die op u zijn afgestemd, zoals mobiliteitstrainers, batterijen voor uw hoorapparaat, beddengoed en slimme apparaten, maar ook seizoensgebonden producten, waaronder planten, airco's en kachels. Exclusieve aanbiedingen voor u als lid!

Kijk eens rond op [www.kbozh-ledenvoordeel.nl](http://www.kbozh-ledenvoordeel.nl) bij de categorieën Vrije Tijd, Huis & Tuin, Mode, Gezondheid en Online & Telefonie.

**Hoe werkt bestellen in de ledenvoordeelshop?** Een product bestellen kan eenvoudig door het item aan uw winkelwagen toe te voegen en de aangegeven stappen te volgen. Alle bedragen in de ledenvoordeelshop zijn inclusief btw. Verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen. Betalen kan via iDEAL of bankoverschrijving. Bent u na ontvangst van uw bestelling niet tevreden? Dan kunt u de bestelling gemakkelijk retourneren binnen 14 dagen.