



Maandblad voor Zwijndrecht – Hendrik Ido Ambacht

Maandbrief

mei 2024

Bestuur K.B.O. Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht

Voorzitter Otto Stam
E-mail otto.stam@upcmail.nl tel.: 06 1945 4648

Secretaris/ v.o.a. / reizen Riet van Boxel
E-mail kbozwijndrecht@gmail.com tel.: 06 1056 0521

Secretaris - vice voorzitter Lucia Kalishoek
E-mail luuskalishoek@gmail.com tel.: 06 24360455

Penningmeester / belastingadviseur / ledenadministratie
Ed van Kriekingen
E-mail penn.kbo.zw.hia@gmail.com tel.: 06 8204 8795

2^{de} Penningmeester Evie Lasalvia
E mail evijanti@gmail.com tel.: 06 3860 7976

Verspreiding Nestor Gastvrouw
Toos Winkens
E-mail p.winkens6@upcmail.nl tel.: 078-6101149

Redactie Ben Mars
E-mail marsvonk@planet.nl tel.: 078-6127967

Belastinginvuller Ed van Kriekingen
Email edvank.evk@gmail.com tel.: 06 8204 8795

We hebben een nieuwe website:

<https://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/zwijndrecht/>

Contributie 2024

Contributie voor 2024 wordt niet verhoogd !

De leden van KBO Afdeling Zwijndrecht / H.I.Ambacht betalen voor contributie 2024 een bedrag van € 27,00 per jaar. Indien ook de partner, op hetzelfde adres, lid is, betalen zij samen € 49,00 per jaar.

Inhoud

Bestuur	pagina 1
Oproep	pagina 3
Van de Voorzitter	pagina 4 – 6
Mutaties	pagina 7
Voor in de agenda	pagina 8
Ledenmiddag 12 april.....	pagina 9
Ouderdom komt met gebreken	pagina 9 - 11
Leerdam en Oosterhout	pagina 13 – 15
Diverse verhalen	pagina 16 - 19

O P R O E P

We zoeken:

**Hulpen bij Belasting Aangifte (eerst
opleiding)**

**Vrijwillige Ouderen Adviseurs (eerst
opleiding)**

***U kunt veel betekenen, juist voor de
oudere ouderen!!***

Bestuursleden (minstens 1 vacature)



Van de voorzitter

Kumbaya

Hebt u dat ook wel eens, dat er een liedje in je hoofd omhoogkomt en dat je het wekenlang niet kwijt kan raken? En dat je je afvraagt, waarom dat gebeurt?

Ik had dat in de weken voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering van 12 april.

Kumbaya

Niet al onze leden konden natuurlijk aanwezig zijn, Daarom ook hier maar, in het kort, wat ik in de opening gezegd heb. Ik ben eens niet begonnen met een gedicht, maar ik heb een stukje uit het nieuwe testament voorgelezen, uit de brief van Jacobus: "Geloof zonder daden is waardeloos":

Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten. En iemand van u zou zeggen: Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed", en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood.

Misschien zal iemand zeggen: "Gij hebt de daad en ik heb het geloof". Dan antwoord ik: "Bewijs mij eerst dat ge geloof hebt, als ge geen dader kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.

Kumbaya

Waarom had ik dat stukje gekozen? Dat wordt in het vervolg hiervan vast duidelijk.

Kumbaya

We verliezen ieder jaar leden. Vorig jaar van 247 naar 213, dus helaas 34 minder.

Onderwijl is er heel weinig aanwas van "jeugd". Dus een

verouderend ledenbestand. Minder leden betekent minder contributie, dus moet die omhoog. Van oorsprong werd men met 50 jaar lid uit solidariteit met de oudere ouderen. “Zelf heb ik er nog niet zoveel aan, maar”

Probleem wordt nu: geen “jeugd”, dan geen vrijwilligers en dan houdt het uiteindelijk op. De kerken worden gesloopt en wat er nog is, wordt steeds leger.

Kumbaya

Maar we doen uiterst nuttig werk:

- Ontmoeting, 1x per maand uit huis en naar de gezelligheid. Zeker voor de mensen, die hun partner verloren hebben, kan eenzaamheid een probleem zijn. Ook hierin voorlichting!
- Hulp bij de belastingaangifte (HUBA)
- Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
- Kortingen via KBO Zuid-Holland
- Belangenbehartiging lokaal, provinciaal en landelijk.

- Kumbaya

Wat kan de oplossing zijn? **Vergroot je markt!**

- Alle ouderen van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
- De ANBO is plaatselijk verdwenen

Is dat onze taak?

Kumbaya

Ja, ik begon met de brief van Jacobus, ziet u het verband nu? Ik kan ook de Barmhartige Samaritaan erbij halen Of modern:

Als je buiten een gewonde Ajaxsupporter ziet liggen, dan zeg je niet “Die is niet van mijn club ... maar je geeft hulp, belt 112 en blijft erbij.

Kumbaya

Terug naar dat lied in mijn hoofd. Ik werd steeds nieuwsgieriger. OK, het bracht me terug naar die heel plezierige kindermissen met mijn kinderen, maar waarom nu? Ik heb diverse uitvoeringen bekeken (Kumbaya my Lord) en de betekenis van "Kumbaya" opgezocht. Oorspronkelijk uit Afrika, waar nog een plaats Kumba ligt en meegenomen naar het Caraïbisch gebied, in het Creools. De beste vertaling, die ik vond, was "KOM BIJ ONS". Dat zou een mooie uitleg van onze naam "KBO" zijn. Was, als zodanig, ook al in het bestuur genoemd (Luus). Barendrecht ging ons al voor.....

Kom Bij Ons

Op naar de toekomst:

- Deur opengooien
- Publiciteit geven
- Leden werven zonder doopbewijs
- Vrijwilligers werven onder jongere ouderen (beroep op solidariteit) ongeacht religie.
- Zorgen voor ALLE ouderen
- (ook voor Ajaxsupporters).....

Kom Bij Ons

Ik hoop hiermee alle leden geïnformeerd te hebben en moed te hebben gegeven voor de toekomst. Er is een (Evangelische) roeping!

Uw voorzitter, Otto Stam.

Mutaties ledenbestand KBO Afdeling Zwijndrecht/ H.I. Ambacht

Overleden

Helaas ontving het bestuur een overlijdensbericht van

Dhr. T.P. Tijsen te Zwijndrecht

De KBO afdeling Zwijndrecht/H.I. Ambacht wenst de familie, vrienden en kennissen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Het aan- en afmelden van leden evenals verhuizingen binnen KBO-afdeling kunt u melden aan: dhr. Ed van Kriekingen (06 8204 87 95) of mail penn.kbo.zw.hia@gmail.com

VOOR IN DE AGENDA

- 10 mei Ledenmiddag met gezellige quiz
- 29 mei Reisje naar Leerdam en Brabants Museum
- 14 juni Jaarlijkse spelletjesmiddag

Prins Bernhardstraat 7
3331 BN Zwijndrecht

Ledenmiddag 12 april



Terugblik op de ledenmiddag van 12 april jl. Deze middag werd de Algemene Leden Vergadering van 2024 gehouden. 22 Leden waren hierbij aanwezig en gingen, naast het jaarverslag, financiën en kascontrole, akkoord met de voorgestelde verhoging van de contributie met, jawel, u leest het goed, één euro! Wel met een kanttekening, maar daar zal onze voorzitter, Otto Stam, zeker iets over schrijven.

Na een klein uurtje werd de sluiting aangekondigd en de invulling van het volgende uur met de Taalkunstenaar Rammar Tinbo.

Met veel taalkundige grapjes en zelfgetekende spreekwoorden en gezegdes werden wij allen vermaakt!

Ouderdom komt met gebreken

Onlangs heb ik een Amerikaanse film gezien, waarin men zich afvroeg: wat zal er gebeuren als het mensdom van de ene dag op de ander in z'n geheel verdwijnt. De makers van de film hebben dit op grond van wetenschappelijke bewijzen vastgesteld en in de film uitvoerig weergegeven. De film duurt twee uur en geeft de situatie op de aarde zonder mensen weer na een dag, een week enzovoort. Na een week beginnen de eerste producten in de supermarkten te bederven. Groentes en fruit worden oneetbaar, in de diverse vleessoorten begint het rottingsproces. Er zijn geen mensen meer, dus is er geen onderhoud. Beesten lopen van buitenaf naar de bewoonde gebieden, huizen storten een voor een in elkaar, elektriciteit stopt met functioneren, snelwegen zijn na vijf jaar verdwenen onder een

dikke laag struikgewas. Na een periode van duizend jaar stort uiteindelijk de Hoover dam, een machtig door mensenhanden vervaardigd bouwwerk, in elkaar. Van het gehele menselijke beschaving is niets meer over. De laatste scènes van de film tonen een uitgestrekt eenzaam landschap, doorkruist met rivieren en bedekt met dichte bossen. Dat is alles van er van ons is overgebleven.

Deze twee uur durende film heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik ben er over gaan nadenken. Eigenlijk gebeurt met ons mensen precies het zelfde. Als baby groeien wij op tot volwassen mens. Als we in de kracht van ons leven zijn, dan dalen we langzaam naar beneden. We bemerken ,dat wij niet meer datgene kunnen doen, als voorheen. Het gezichtsvermogen vermindert, we gaan moeilijker lopen, het gehoor wordt minder en ga zo maar voort. Tenslotte komt het definitieve einde en blijft er uiteindelijk niets van ons over. Ik wil u niet pessimistisch maken, want ook de avond van ons leven kan heel veel mooie zaken bieden.

De medische wetenschap heeft diverse dingen ontwikkeld, die deze neergang tegengaan. Voor de ogen de bril en voor de oren het gehoorapparaat. Na mijn pensionering bemerkte ik, dat ik moeite kreeg met het verstaan van mijn medemens. Het was tijd om naar een audicien te gaan. Daar werd ik geholpen door een vriendelijke dame, die mij liet weten, dat een gehoorapparaat nog niet noodzakelijk was, maar ik stond wel op het randje. Zij adviseerde mij om over een jaar nog eens terug te komen. Toen het ogenblik daar was voor een tweede bezoek keek de juffrouw mij somber aan. Uw gehoor is lelijk achteruitgegaan, mijnheer, zo liet zij mij weten. Nu is het tijd om een gehoorapparaat aan te schaffen. Voordat u dat doet moet u eerst een afspraak maken met de specialist, de K.N.O. arts. Dit vormde geen probleem. De specialist keek mij fronsend aan verbond mij met wat apparatuur en verklaarde uiteindelijk, dat ik wat hem betreft de vereiste apparatuur kon aanschaffen, die naar ik

hoopte wat verbetering in mijn gehoor zou kunnen bewerkstelligen.

Tijden verstrijken en zoals was te verwachten ging mijn gehoor achteruit. Tijdens bijeenkomsten, zoals bijeenkomsten of verjaardagen had ik de grootste moeite om medeaanwezigen te verstaan. In een woord, ellende. Men stelde een vraag, die je niet verstond. Dan maar raden, nee verkeerd verstaan. De vragensteller keek mij stomverbaasd aan, Mijn antwoord nee mijnheer er mankeert nog niets aan mijn verstandelijke vermogens. Mijn gehoor wordt minder, vandaar dat ik u niet goed versta. Met een minzame glimlach liet de vragensteller blijken, dat hij begrip had voor de situatie.

Dit kon toch niet zo voortduren ! Dan maar weer naar de audicien. Deze adviseerde mij om een zogenaamd oortje in mijn gehoorapparaat te laten aanbrengen.

Zo gezegd, zo gedaan, na enkele weken wachttijd, kreeg ik een telefoontje met het verlossende woord: de oortjes zijn gearriveerd. Het bleken twee transparante voorwerpen te zijn in de vorm van een mensen oor. Het was de bedoeling, dat deze verbonden zouden worden met het gehoorapparaat en dan zou ik beter moeten horen. Na wat gepruts stapte ik met oortje en al de winkel uit het winkelcentrum in, maar o, wat een teleurstelling moest ik weer ondervinden. De geluiden, die ik ondervond vormden het veelvoudige van datgene, wat er eerder had moeten ervaren. Het leek wel, of een groep paarden mijn oren binnenwandelde. Kort gezegd, ik werd er gek van. Thuisgekomen belde ik de zaak. Een gediensdige dame deelde mij mede, dat mijn gehoorapparaat standaard was uitgerust met een microfoon van middelmatige sterkte. Deze waren niet in voorraad en om mij te "helpen" had men een sterke microfoon gemonteerd. Over een week zouden de goede microfoons weer aankomen. Zij snapte mijn ellende volkomen, maar kon er verder niets

aan doen. Kunt u mij even bellen, als de goede microfoons aankomen. Nee, dat kan niet, het is beter, dat u dat zelf doet.

Na een week bezocht ik de winkel weer en vertrouwde erop dit maal goed nieuws te mogen vernemen. Helaas, de collega van de bewuste dame keek mij verbaasd aan. Microfoontjes ? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Als een gebroken mens verliet ik de audicien. Thuisgekomen rukte ik de oortjes uit mijn gehoorapparaat zodat ik van het voortdurende geraas in mijn oren was verlost. Wat nu, zou een zogenaamde “second opinion” een oplossing kunnen betekenen ?

Enige weken later was ik in het midden van het land en bij toeval liep ik langs een audicien van het zelfde concern. Daar legde ik de situatie uit. Nauwkeurig werd mijn gehoorapparaat met oortje gecontroleerd. De dienstdoende audicien zei “mijnheer, uw apparaat is verkeerd ingesteld, men heeft links en rechts verwisseld. Weer gepruts met mijn gehoorapparaat en een computer. Met een tevreden glimlach overhandigde de audicien mij het gecorrigeerde apparaat. Probeert u het maar eens mijnheer zei hij. Ja zowaar het storende geluid was verdwenen ik kon normaal horen. Door de fout van winkel no. 1 moesten de oortjes worden aangepast, Hiervoor zou audicien no.2 ook zorgen.

Als een gelukkig mens verliet ik deze winkel Mijn geluk werd enigszins getemperd door een parkeerbon, die onder mijn ruitenwischer was geschoven .Ik had niet op het parkeer bord gelet.

Tja, de natuur is eenvoudig, alles heeft een begin, ontwikkelt zich tot het in volle bloei staat en sterft af volgens vaste wetten, zodat er niets meer overblijft. Uit bovenstaand verhaal blijkt, dat als de mens zich hiermee gaat bemoeien alles veel ingewikkelder wordt.

Ben Mars

Leerdam en Oosterhout Woensdag 29 mei 2024

KBO Zwijndrecht / Hendrik Ido Ambacht gaat ook dit jaar weer samen met KBO Ridderkerk een uitstapje maken. Dit keer gaan we op woensdag 29 mei naar Leerdam, op bezoek bij een glasblazer, en naar Oosterhout, het Brabants Museum Oud Oosterhout.

Er zijn opstapplaatsen in Ridderkerk en in Zwijndrecht (op de bekende plaatsen) 09:00 Vertrek vanuit opstapplaats: Sportlaan, Ridderkerk 09:15 Vertrek vanuit opstapplaats: Raadhuisplein, Zwijndrecht

Het programma is als volgt: Eerste stop is in Leerdam, bij een glasblazer, waar we verwelkomd worden met koffie/thee met een koekje en een doorlopende demonstratie zullen krijgen gedurende ruim een uur. Vervolgens vertrekken we naar Rijen voor een uitgebreide koffietafel. We vervolgen onze reis naar Oosterhout en bezoeken daar het Brabants Museum Oud Oosterhout, waar we het bezoek zullen afsluiten met koffie en gebak. Als het verkeer meezit zijn we om 16.30 uur terug in Zwijndrecht en 16.45 uur in Ridderkerk.

Omdat we een strak programma hebben is het belangrijk dat iedereen op tijd op de opstapplaats (minimaal 15 minuten voor vertrek) aanwezig is. Zorg daarom dat u tijdig thuis vertrekt of door uw persoonlijk chauffeur wordt gebracht naar de opstapplaats. Gelieve ook te zorgen dat uw chauffeur tijdig weer aanwezig is om u op te halen. Meldt u uiterlijk 10 mei aan via onderstaand aanmeldstrookje te versturen aan KBO Zwijndrecht / HI Ambacht Riet van Boxel, De Lieseweg 48, 3343 PE HI Ambacht. KBO Ridderkerk A. Scholtens, Willemstraat 41, 2983 EN Ridderkerk

Deelname aan dit uitstapje kost € 60,- per persoon. Inschrijven kan tot 10 mei 2024, kosten dienen uiterlijk 15 mei te zijn voldaan via overmaken aan rekening nummer **NL69RABO0385497474** t.n.v. KBO Ridderkerk onder vermelding van "deelname Leerdam/Oosterhout 29 mei".

Deelname is op eigen risico, denk aan uw reisverzekering.

Inschrijven vóór 10 mei, betalen vóór 15 mei
NL69RABO0385497474 t.n.v. KBO Ridderkerk onder vermelding
van “deelname Leerdam/Oosterhout 29 mei”.

aanmeldstrookje voor Leerdam / Oosterhout 29 mei 2024

Naam :

.....

Adres:

.....

Telefoonnummer:

.....

Telefoonnummer achterblijver :

.....

Handtekening :

.....

LEERDAM en OOSTERHOUT



Op mijn beurt wil ik graag enige bijzonderheden over beide genoemde plaatsen toevoegen. Leerdam is een oud stadje, wij vinden hierover reeds vermeldingen in documenten uit de 12^e eeuw. Oorspronkelijk leefden de inwoners van akkerbouw en hout verwerking. Later toen het industriële tijdperk aanbrak begon men met het glasblazen, een tak, die aan Leerdam zijn latere bekendheid heeft gegeven. Een wandeling door het stadje roept veel herinneringen op aan het grijze verleden.



Ook Oosterhout is een middeleeuwse plaats met een rijke geschiedenis. Omdat er veel leem in de grond aanwezig is ontstonden vroeger leembakkerijen, die in de 19^e eeuw hun bloeitijdperk bereikten. Er waren weekmarkten en een jaarmarkt, Haar haven bood export mogelijkheden naar steden in Holland en Zeeland.

Beide plaatsen heb ik dikwijls bezocht en ik moet zeggen, dat elk bezoek een genot vormde. U zult zeker geen spijt krijgen van deze interessante dag. Heeft u zin om mee te gaan? Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich aanmelden door bovenstaand formulier in te vullen en naar een van de vermelde adressen te sturen. U zult er beslist geen spijt van hebben.

Ben Mars

Een vage herinnering uit het verleden

Soms zijn er gedachten, die betrekking hebben op gebeurtenissen uit een ver verleden en die ineens weer bij je opkomen.

Wat de laatste wereldoorlog betreft heeft er destijds tijdens mijn toen nog jonge leven iets plaatsgevonden, dat zich na vele jaren plotseling voor mijn ogen helder opnieuw afspeelde. Ik wil u graag van deze herinnering deelachtig maken: in oorlogstijd was er praktisch geen privé verkeer. Nee, wat zich over de wegen voortbewoog bestond uit fietsen, voetgangers en militair verkeer, zowel motorisch als te paard. Wij als kinderen konden rustig zonder risico op de middenweg lopen. Met krijtstrepen trokken wij lijnen op de straat waarop allerlei kinderspelletjes werden gespeeld.

In het groepje kameraadjes waarmee ik omging bevond zich een meisje met rood krulhaar, een gezicht met sproeten en gekleed in een blauw jasje. Zij was joods en verplicht om een davidsster te dragen. Op de eerste dag, dat zij die droeg op haar blauwe jasje liet zij ons deze vol trots zien. Iedereen mocht er naar kijken. Het was immers iets bijzonders ! Van de gedachte, die hier achter stak had zij geen flauw benul.

De tijden glijden voorbij. De bevrijding vindt plaats, een nieuw leven begint. Ieder gaat zijn eigen weg. Zo ook met ondergetekende. Onlangs, toen ik langs een drukke verkeersweg reed, betrapte ik mij zelf er op, dat mijn gedachten afgleden naar de tijd van toen, naar de rustige straten en de kinderen, waarmee ik speelde. Het Joodse meisje kwam mij weer voor de geest en op dat ogenblik realiseerde ik mij, dat zij er op een gegeven ogenblik niet meer was. Wat zou er met haar zijn gebeurd ? Niemand kan mij dat nu nog vertellen. Wat wij nu allemaal weten, was toen nog niet bekend en vooral niet bij kinderen.

Waarschijnlijk is zij met haar familie gedeporteerd naar een van de vernietigingskampen in Oost Europa. Dit blijft zeker een drama dat wij nooit te weten zullen komen.

Ben Mars





Herinneringen aan oorlogen

Het einde van de tweede wereldoorlog kan ik mij als jongen mescherp herinneren. Op 4 mei 's avonds, ik lag al in bed, kwam onze buurvrouw naar beneden stormen. Zij riep opgewonden uit: wij zijn vrij ! Onze hele familie ging stomverbaasd bij het raam staan, wij konden geen woord uitbrengen. Het raam bood een uitzicht op de gehele straat, waar wij woonden. Een winkelier aan de overkant danste dolgelukkig met een rood wit blauwe vlag in het rond. De vlag was gedurende de bezettingstijd streng verboden. De man realiseerde zich niet, dat hij op dat moment in levensgevaar was. Op verschillende plekken in de stad werd nog gevochten, waarbij nog diverse mensen sneuvelden.

Op vijf mei en daarna begonnen de feesten. Nationale volksliederen mochten weer worden gezongen. Wij waren vrij en konden gaan en staan waar wij wilden. In de grote steden was weer voldoende eten. Het begin van de naoorlogse periode was aangebroken. Nooit meer oorlog ! Een tijdperk van vrede was aangebroken.

Ja dat dachten wij. Jaren later las ik een boek getiteld: 40 jaar vrede met een vet **vraagteken**.

Tijdens de oorlog, die in 1945 is afgesloten hadden wij de verschikkingen van oorlogsgeweld leren kennen. Dit nooit weer !

In de 40 jaar, die in het bewuste boek werden weergegeven kwamen over de gehele wereld oorlogen voor, de een nog wreder dan de ander. Hebben wij eigenlijk iets geleerd ? Dit is een gedachte, waarbij we eens stil moeten staan tijdens de herdenkingsdagen van de maand mei. Hoewel de politieke situatie van de laatste jaren hiertoe geen aanleiding geeft, zou ik toch optimistisch blijven.

Immers de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Ben Mars





Een der economische bronnen van Zwijndrecht uit een grijs verleden

KBO Zuid Holland afdeling Zwijndrecht / H.I.Ambacht

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden

Achternaam-----

Voornaam-----

Voorletter (s)-----

Adres-----

Postcode-----

Woonplaats-----

Telefoon-----

Mobiel-----

E-mail adres-----

Geboortedatum-----

Handtekening-----

Datum:-----

Contributie 2024 € 27,00 per jaar

Partner op het zelfde adres € 49,00 per jaar

Hartelijk dank voor uw aanmelding

Graag dit opsturen naar :

**Leden administratie KBO Zwijndrecht
Prinses Marijkestraat 159
3331 GT Zwijndrecht**