



Kbo Ridderkerk

no.4/2024

Nieuws en informatie.

MEI

Kumbaya

Hebt u dat ook wel eens, dat er een liedje in je hoofd omhoogkomt en dat je het wekenlang niet kwijt kan raken? En dat je je afvraagt, waarom dat gebeurt? Ik had dat in de weken voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering van 10 april.

Niet al onze leden konden natuurlijk aanwezig zijn, Daarom ook hier maar, in het kort, wat ik in de opening gezegd heb. Ik ben eens niet begonnen met een gedicht, maar ik heb een stukje uit het nieuwe testament voorgelezen, uit de brief van Jacobus: "Geloof zonder daden is waardeloos":

Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten. En iemand van u zou zeggen: Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed", en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. Misschien zal iemand zeggen: "Gij hebt de daad en ik heb het geloof". Dan antwoord ik: "Bewijs mij eerst dat ge geloof hebt, als ge geen dader kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.

Kumbaya

Waarom had ik dat stukje gekozen? Dat wordt in het vervolg hiervan vast duidelijk.

We verliezen ieder jaar leden. Vorig jaar van 230 naar 216, dus helaas 14 minder. Onderwijl is er heel weinig aanwas van "jeugd". Dus een verouderend ledenbestand. Minder leden betekent minder contributie, dus moet die omhoog. Van oorsprong werd men met 50 jaar lid uit solidariteit met de oudere ouderen. "Zelf heb ik er nog niet zoveel aan, maar"

Probleem wordt nu: geen "jeugd", dan geen vrijwilligers en dan houdt het uiteindelijk op. De kerken worden gesloopt en wat er nog is, wordt steeds leger.

Kumbaya

aar we doen uiterst nuttig werk:

- Ontmoeting, 1x per maand uit huis en naar de gezelligheid. Zeker voor de mensen, die hun partner verloren hebben, kan eenzaamheid een probleem zijn. Ook hierin voorlichting!
- Hulp bij de belastingaangifte (HUBA)
- Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
- Kortingen via KBO Zuid-Holland
- Belangenbehartiging lokaal, provinciaal en landelijk.

Wat kan de oplossing zijn? **Vergroot je markt!**

- Alle ouderen van Ridderkerk
- De ANBO is plaatselijk verdwenen

Is dat onze taak?

Ja, ik begon met de brief van Jacobus, ziet u het verband nu? Ik kan ook de Barmhartige Samaritaan erbij halen Of modern:

Als je buiten een gewonde Ajaxsupporter ziet liggen, dan zeg je niet "Die is niet van mijn club ... maar je geeft hulp, belt 112 en blijft erbij.

Terug naar dat lied in mijn hoofd. Ik werd steeds nieuwsgieriger. OK, het bracht me terug naar die heel plezierige kindermissen met mijn kinderen, maar waarom nu? Ik heb diverse uitvoeringen bekeken (Kumbaya my Lord) en de betekenis van "Kumbaya" opgezocht.

Oorspronkelijk uit Afrika, waar nog een plaats Kumba ligt en meegenomen naar het Caraïbisch gebied, in het Creools. De beste vertaling, die ik vond, was "KOM BIJ ONS". Dat zou een mooie uitleg van onze naam "KBO" zijn. Was, als zodanig, ook al in het bestuur genoemd. Barendrecht ging ons al voor.

Kom Bij Ons

Op naar de toekomst:

- Deur opengooien
- Publiciteit geven
- Leden werven zonder doopbewijs
- Vrijwilligers werven onder jongere ouderen (beroep op solidariteit) ongeacht religie.
- Zorgen voor ALLE ouderen
- (ook voor Ajaxsupporters)

Kom Bij Ons

Ik hoop hiermee alle leden geïnformeerd te hebben en moed te hebben gegeven voor de toekomst. Er is een (Evangelische) roeping!

Uw (interim) voorzitter, Otto Stam.

KBO activiteiten 2024: gehouden in **Wijkcentrum West, Boksdoostr., kleine zaal, ingang aan de zijkant.**

Zaal open 13.30 aanvang 14.00 – 16.00. Kosten incl.

Drankje € 3,00 p.p. Graag gepast betalen

8 mei : Leo Fijen is helaas ziek, maar dhr.Marinus v.d.Berg komt in zijn plaats

12 juni: Dhr.Jonker komt langs met een goochel act.

11 sept. Opening seizoen. Nog nader in te vullen

OVERRLEDEN

Op 18 maart j.l. Mevr. A.W.A.Crezée- Bothoff



JARIG op 11 mei : 85 JAAR : Dhr. C.D. Schouten

BESTUUR

Interim voorzitter: Otto Sram tel.; 06 19454648 e mail: otto.stam@upcmail.nl

Secretaris: Ria Visser tel.: 0615964970 E-mail: riavisser51@gmail.com

Vice voorzitter: en activiteiten: Mieke Huizer-de Vroom tel.; 0642953812.

Penningmeester : Maarten van Klaveren tel. 06273 179 88 E.mail:
vanklaveren.m@telfort.nl .

Leden adm.,ledenpas : Jan van der Sande tel; 0180-412 722 E.mail:
info@janvandersande.nl

Belasting adviseurs: Guido van Osselaer tel. 0180-426951 en Martin Spruit
tel;0180-423 360 of 06-400 208 11.

ouderen adviseur: Guido van Osselaer tel; 0180-426 951.Email :
guidovanosselaer@hetnet.nl

Reiscommissie: Kieks Seesink tel.0180-425 081 & Ans Scholtens. Tel; 06-23334811

Bezorging magazines: Jan van Bennekom en Maarten van Klaveren.
Redactie nieuwsbrief: Maarten van Klaveren

Bank no. NL69RABO 0385 4974 74 tnv. KBO Ridderkerk.

Contributie 2024 : € 25,00 p.p.

**NB. DENKT U AAN BETALEN CONTRIBUTIE ALS U GEEN MACHTIGING HEEFT GETGEVEN TOT
AUTOMARISCHE INCASSO ?**

De automatische incasso zal eind april/ begin mei plaatsvinden

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Dus
boek nog snel ! voor:

Leerdam en Oosterhout
29 mei 2024

BO Ridderkerk en Zwijndrecht / Hendrik Ido Ambacht gaan ook dit jaar weer samen een uitstapje maken. Dit keer gaan we op **woensdag 29 mei** naar Leerdam, op bezoek bij een glasblazer, en naar Oosterhout, het Brabants Museum Oud Oosterhout.

Deelname aan dit uitstapje kost € 60,- per persoon.

Inschrijven kan tot **10 mei 2024**, kosten dienen uiterlijk **15 mei** te zijn voldaan via overmaken aan rekening nummer **NL69RABO0385497474** t.n.v. KBO Ridderkerk onder vermelding van "deelname Leerdam/Oosterhout 29 mei".

Er zijn opstapplaatsen in Ridderkerk en in Zwijndrecht (op de bekende plaatsen)

09:00 Vertrek vanuit opstapplaats: Sportlaan, Ridderkerk

09:15 Vertrek vanuit opstapplaats: Raadthuisplein, Zwijndrecht

Het programma is als volgt:

Eerste stop is in Leerdam, bij een glasblazer, waar we verwelkomd worden met koffie/thee met een koekje en een doorlopende demonstratie zullen krijgen gedurende ruim een uur. Vervolgens vertrekken we naar Rijen voor een uitgebreide koffietafel.

We vervolgen onze reis naar Oosterhout en bezoeken daar het Brabants Museum Oud Oosterhout, waar we het bezoek zullen afsluiten met koffie en gebak.

Als het verkeer meezit zijn we om 16.30 uur terug in Zwijndrecht en 16.45 uur in Ridderkerk.

Omdat we een strak programma hebben is het belangrijk dat iedereen op tijd op de opstapplaats (minimaal 15 minuten voor vertrek) aanwezig is. Zorg daarom dat u tijdig thuis vertrekt of door uw persoonlijk chauffeur wordt gebracht naar de opstapplaats. Gelieve ook te zorgen dat uw chauffeur tijdig weer aanwezig is om u op te halen.

Meldt u uiterlijk 10 mei aan via onderstaand aanmeldstrookje te versturen aan
KBO Zwijndrecht / HI Ambacht Riet van Boxel, De Liesewei 48, 3343 PE HI Ambacht.
KBO Ridderkerk A. Scholtens, Willemstraat 41, 2983 EN Ridderkerk
Deelname is op eigen risico, denk aan uw reisverzekering.

INSCHRIJVEN VOOR 10 MEI, BETALEN VOOR 15 MEI.

NL69RABO0385497474 t.n.v. KBO Ridderkerk onder vermelding van “deelname Leerdam/Oosterhout 29 mei”.

Aanmeldstrookje voor Leerdam / Oosterhout 29 mei 2024

Naam : _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Telefoonnummer achterblijver : _____

Handtekening : _____