

KBO Afdeling : Leiden

Nieuwsbrief 4 mei 2024

Bestuur.

**Voorzitter: vacant. Wnd.voorzitter M.J.M. Rijk tel:071-5221936. Secretaris: vacant. Wnd. Secretaris M.J.M.Rijk. Penningmeester: A.G.M.Silvester tel: 071-5218109. 2e Penningmeester: E.van den Hoek tel: 06-51091161
Ledensecretaris: T.Heemskerk tel: 071-5310968
tinekeheemskerk47@gmail.com. Vrijwilliger Ouderen Adviseur: W.Bunnik
tel:071-5410999.Webredacteur: M.J.M.Rijk. Organisatie KBO middagen: P. de Graaf tel: 06-36180864, L.de Jeu en E.v.d.Hoek. Organisatie Buitenactiviteiten:M.J.M.Rijk**

Website: www.kbozuidholland.nl/afdelingen/leiden

Agenda

Donderdag 23 mei 10:00 uur, start Leiden Centraal \ Bij voldoende belangstelling kan er weer gewandeld worden. Deelname opgave voor 22 mei via mail rienrijk@gmail.com of telefoon 5221936.

Dinsdag 28 mei. KBO middag in Roomburgh. Muziek/cabaret met Jos Thomassen

Nieuw! Nu voordelig stroom en gas

KBO Zuid-Holland werkt nu samen met Energiebesteding. Dit is dé energieleverancier voor senioren.

Energiebesteding koopt rechtstreeks in op de groothandelsmarkt. Leden van KBO-afdelingen in Zuid-Holland en Vrienden van KBO Zuid-Holland kunnen zo profiteren van inkoopvoordeel!

Klanten van Energiebesteding zijn blijvend verzekerd van scherpe tarieven. Wilt u een goede en betrouwbare service waar integere medewerkers u kunnen voorzien van een eerlijk advies? Neem dan contact op voor een persoonlijk en vrijblijvend advies en bespaarcheck.

U kunt op 3 manieren contact opnemen met Energiebesteding:

Via de website <https://kbo-zh.energiebesteding.com/>

Of vul het terugbelformulier in:

<https://kbo-zh.energiebesteding.com/tarieven/>

U kunt ook bellen: 085 – 486 33 60

KBO middag 26 maart 2024.

Een dertigtal leden kwam naar deze middag om te luisteren naar een lezing door de conservator mevrouw Wonu Veijs van het Wereldmuseum uit Leiden (voorheen het museum van Land en Volkenkunde.) We hadden mevrouw Veijs uitgenodigd om ons wat te komen vertellen over het werelddeel Oceanië, voor de meesten van de leden toch een erg onbekend gebied, waar je niet zo vlug naar toe gaat voor een vakantie

Mevrouw Veijs startte met een overzicht van het werelddeel met de vele eilanden, bevolkingsgroepen en bestuurlijke sturing door diverse Europese en andere landen. Zij ging speciaal in op de contacten tussen Nederland en delen van Oceanië.

Oceanië is een werelddeel dat bestaat uit het continent Australië en een groot aantal eilanden in de Grote of Stille Oceaan. Naast Australië worden Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland hier toe gerekend. (.Wikipedia)

Het hele gebied bestaat uit 3 grote driehoeken die worden aangeduid met Melanesië, Micronesië en Polynesië. Bekende namen zijn Samoa, Bikini eilanden (onder meer door de door de Amerikanen gehouden proeven met atoombommen en een zwemoutfit met die naam.) Hawaï, en Paaseiland. In het gebied wordt een groot aantal verschillende talen gesproken. Sommige eilanden zijn zelfstandig, anderen behoren nog tot of worden bestuurd door andere landen. Met de dreigende stijging van de zeespiegel bestaat het gevaar dat eilanden geheel of gedeeltelijk onder water zullen komen te staan.

Uit dit gebied zijn volksstammen ook gaan zwerven op zoek naar een andere omgeving om daar te gaan leven. Zo zijn b.v. de Maori's met hun kano's (waka genaamd) ongeveer 800 jaar geleden op stap gegaan en in Nieuw Zeeland terechtgekomen en hebben zich daar gesetteld.

Nederland heeft al sedert de 16^e eeuw verkenningen uitgevoerd in dit deel van de wereld. Veel gebieden zijn dan ook door deze Nederlanders in kaart gebracht en de VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) heeft in dat gebied veel handelskanalen opgebouwd. Bekende Nederlanders die in dat gebied actief zijn geweest en gebieden hebben verkend en in kaart gebracht, zijn o.a, Abel Tasman als vertegenwoordiger van de VOC en Jacob Roggeveen met schepen van de WIC (Westindische Compagnie) op zoek naar het Zuid-Eiland (Terra Australia) Dat heeft hij nooit gevonden maar ontdekte wel East Island dat nu bekend staat als Paaseiland en zette als eerste Europeaan daar voet aan land. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot, omdat de lokale bevolking van mening was dat men naar het eiland was gekomen om oorlog te voeren leidde dat tot verzet en daarbij werden 4 bemanningsleden van Roggeveen, gedood. Abel Tasman ontdekte een groot eiland onder Australië en dat eiland draagt sinds die tijd de naam Tasmaneiland.

De Nederlanders waren de eerste Europeanen die de kustlijnen van Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland, Tonga, Fiji, Samoa en Paaseiland verkenden en in kaart brachten. In de 17e eeuw brachten de zeevaarders en ontdekkingsreizigers van de VOC bijna driekwart van de Australische kustlijn in kaart, met uitzondering van de oostkust. Abel Tasman was de eerste bekende Europese ontdekkingsreiziger die de eilanden Van Diemen's Land (nu Tasmanië) en Nieuw-Zeeland bereikte en de Fiji-eilanden zag. Zijn navigator François Visscher en zijn koopman Isaack Gilsemans brachten grote delen van Australië, Nieuw-Zeeland, Tonga en de Fijische eilanden in kaart. Verder is Nieuw-Guinea lang een Nederlandse kolonie geweest die later door Indonesië werd overgenomen.

Uit het gebied komen ook de Maori's die met hun kano's (de Waka) volgens de overlevering 800 jaar geleden naar Nieuw Zeeland kwamen gevaren over zee en daar nu nog een grote gemeenschap vormen. Met de Maori's heeft Nederland een speciale band. Elk jaar is er medio juni een Maori weekend waarin speciale aandacht is voor de Maori's en hun cultuur. Medio juni wordt door de Maori's Nieuwjaar gevierd. In verband met een speciaal project om aandacht aan hun cultuur te schenken heeft het museum in 2010 veel aandacht besteed aan de leefwijze en gewoonten van deze bevolkingsgroep waarvan er ook in Nederland en elders in Euro aantallen wonen. Het leek voor het museum leuk om ook een ceremoniale boot van de Maori in huis te hebben en daarom werd een Waka besteld en in Leiden door leden van de Maori's in elkaar gezet, met het doel om daarmee in Leiden met toeristen te gaan varen. Dat was een slecht plan omdat dit type boot voor de Maori's een ceremoniale bestemming heeft waarmee slechts mannen mogen varen

die van goed gedrag zijn. Om toch ook iets vrouwelijks in te brengen dragen de bemanningsleden een jas van een vrouw. Omdat we in Leiden geen maori's hadden die aan de eisen van bemanningslid voldeden stelde men voor om hiervoor studenten van de roeivereniging Njord te laten optreden als bemanningslid. Voordat daarvoor van de Maori toestemming werd gegeven moest er eerst een onderzoek plaatsvinden of de studenten van goed gedrag waren (van "bangalijsten "was toen nog geen sprake en de studenten konden kennelijk een door de overheid verstrekte VOG (verklaring omtrent het gedrag) overleggen. Op de jaarlijkse ontmoeting met Maori's, zowel komende uit Nieuw Zeeland als uit Nederland en andere Europese landen kan dan met de waka worden gevaren. Om ook vrouwen mee te kunnen laten varen, werd een tweede waka gebouwd maar nu niet van hout maar van glasvezel. Met die boot kunnen nu zowel mannen als vrouwen meevaren door Leidse wateren. Buiten het museum kunnen de twee kano's worden bekeken en ook ene indrukwekkende foto van een groep mannen die vreeswekkende Hakka dans aan het uitvoeren is. Deze kenmerkende en indrukwekkende dansvorm heeft veel variaties maar kan een vijand behoorlijk afschrikken. De Rugbyploeg van Nieuw Zeeland De All Blacks, laat die dans vaak voor een wedstrijd zien.

Mevrouw Veijs wist ondanks weinig kennis over dit gebied bij de toehoorders, op een leuke en interactieve wijze, haar gehoor meer dan anderhalf uur te boeien. Wel was er een korte adempauze om haarzelf en de aanwezige toehoorders gelegenheid te bieden tot het nuttigen van een drankje dat werd verzorgd door bestuursleden en een paar vrijwilligers.

Omdat de lezing wel wat uitgelopen was in tijd, was er niet veel tijd meer over om nog vragen te stellen.

Mevrouw Veijs nodigde de aanwezigen dan ook uit om een keer naar het museum te komen om de aanwezige voorwerpen en informatie over de Maori's te komen bekijken.

Nadat onze voorzitter Mevrouw Veijs had bedankt voor haar interessante lezing, werd deze middag besloten.



Toehoorders



Mevrouw Veijs



Waka

Haka dans



Uitnodiging voor senioren met kleinkinderen.

Beleef een onvergetelijk dagje theater met uw kleinkinderen! Helemaal gratis met uw kleinkinderen naar een voorstelling in Theater De Muze in Noordwijk? Inclusief de busreis ernaartoe (en weer terug)? Dat kan. Arriva geeft 65- plussers in Leiden namelijk een opa en oma-dag cadeau! Geniet zondag 23 juni om 14.00 uur samen van 'Met een knipooog van de zon'; een lichtvoetige voorstelling over het hergebruik van grondstoffen. Waardeloos is altijd weer waardevol! Bekijk de trailer op www.arriva.nl/demuze. Meldt u zich snel aan! Als u 65 jaar of ouder bent en in Leiden woont, kunt u zich aanmelden. Dat kan tot en met 12 juni, maar let op: Er zijn maar 335 tickets! U mag drie kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar en nog een volwassene meenemen. Meer informatie en aanmelden op www.arriva.nl/demuze



Afgelasting KBO diner op 10 april 2024

Helaas waren we genoodzaakt om het KBO diner dat gepland was voor woensdag 10 april, af te gelasten. Bij een aantal van minimaal 20 deelnemers had dit diner door kunnen gaan. Nu er slechts 14 mensen zich hadden opgegeven, konden wij niet anders doen dan het diner af te gelasten en hopen dat het geplande diner in het najaar, wel door kan gaan. Degenen die al hadden betaald hebben hun geld inmiddels terugontvangen.

BUSREIS JULI. (aanvulling op bericht in Inlegvel 3

We zijn druk bezig om deze reis voor te bereiden en die kan alleen met minstens 35 deelnemers doorgaan.. Wilt u mee geef u dan op bij Tineke Heemskerk.(zie voor aanmeldadres de informatie bij onze ledensecretaris en het bericht in voorgaand inlegvel . In het vorige bericht is niet vermeld dat niet leden voor deze reis €85,00 betalen.