

NIEUWSBRIEF

KBO afdeling Zuidplas



December 2023 – Januari 2024

Van de voorzitter

Beste KBO-leden,

Komende week start de Advent, van zondag 3 december tot en met zondag 24 december. Advent komt van adventus, wat de 'komende' betekent. God komt naar ons toe met als hoogtepunt het Kerstfeest. Dit keer leest u voor het laatst het KBO-PCOB magazine. Volgend jaar wordt dit magazine vervangen door de "**Nestor**". Voor velen onder u een oude bekende. Dit was immers het blad wat u las voordat de samenwerking met de PCOB tot stand kwam. Dit omdat we als **KBO Zuid-Holland** doorgaan.

Wij moeten u nog melden, dat we een bericht hebben ontvangen van het bondsbureau KBO-PCOB. De bond biedt zijn excuses aan voor de ten onrechte ingevoegde inlegbrief in het magazine over ondersteuning van KBO-PCOB. Er wordt u gevraagd om deze brief als niet ontvangen te beschouwen!

KBO Zuid-Holland is er voor senioren van vandaag en morgen. Zoals u gewend bent met veel dienstverlening zoals van het Zilveren Kruis, zorgverzekering Univé, schadeverzekering Univé, Apetito maaltijdservice en nog veel meer. Ook de huba (hulp bij belastingaangifte) en tal van andere activiteiten voor leden en afdelingsbesturen worden onverminderd doorgezet. Op plaatselijk niveau blijft onze samenwerking met PCOB-Zuidplas gewoon bestaan. Een mooi voorbeeld hiervan was de aanwezigheid van vele PCOB-leden bij de presentatie over de Hollandse Waterlinie die op dinsdag 14 november in samenwerking met de Historische Vereniging Nieuwerkerk werd gegeven. Er waren maar liefst 72 belangstellenden aanwezig. Wij hopen in de toekomst nog meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren wat u overigens van ons gewend bent.

Het onderwerp "veilig financieel ouder worden" blijft onze aandacht vragen. Zolang er wekelijks in het programma "Opsporing Verzocht" beelden te zien zijn van criminelen die bankpasjes van oudere mensen hebben gebruikt om zich te verrijken bij de geldautomaten, is het belangrijk om dit verschijnsel te stoppen. Praat nooit met vreemden over uw bankpasje. Vaak doen de criminelen alsof ze u namens uw bank aanspreken maar banken doen dit nooit. Sommige criminelen zijn zeer brutaal en willen zo bij u naar binnen lopen. Een ketting op uw huisdeur houdt dit tegen. Deze zijn bij alle bouwmarkten te koop. Laat alleen iemand die u vertrouwt zo'n ketting op uw deur monteren.



Afgelopen tijd hebben we als bestuur vergaderd. Een van de punten betrof onze nieuwe statuten die we moeten aanpassen omdat de tekst door de ontwikkelingen van de laatste tijd niet geheel meer klopt: de Unie-KBO bestaat per 1 januari a.s. niet meer. Ook hebben we vergaderd met KBO Zuid-Holland om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Het gaat hierbij om samen te werken met geschikte partnerbonden. Ook met het SVO gaan we vergaderen met de gemeente Zuidplas over de ontwikkeling van 'het 5^e Dorp' en met de Stichting ZO! over een betere samenwerking.

Ten slotte wil ik u namens het bestuur van KBO-Zuidplas fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen.



Uw voorzitter Marcel de Groot

Spreuk van de maand december

"Wijsheid komt niet alleen uit boeken, maar ook uit lachen om je eigen fouten."



Spreuk van de maand januari

"Wat je doet, doe dat goed!"



LIEF EN LEED

Kroonverjaardagen

75 jaar

26-12-2023 de heer A.C.S. Meijerink

80 jaar

31-12-2023 mevrouw M. Brongers

29-1-2024 mevrouw J.M. Zappey-Verkaik

95 jaar

2-1-2024 mevrouw J.W. Vis-Reijm



Jarigen in december

- 2 Maria van Doorn-van Campenhout (1961)
- 11 Hendrina Koerts-Gardeitshik (1951)
- 13 mw. Beket-Buitink (1930)
- 17 Elly van Geest-van de Velden (1935)
- 19 dhr. Honig (1947)
- 20 Elisabeth Barten-de Jong (1936)
- 21 Mw. Kesteren- de Bruin (1939)
- 22 mw. Slingerland (1955)
- 26 A.C.S. Meijerink (1948)
- 27 **geboortedag mw. Duvalois-Vlig (1938)**
- 28 Koos Hauser (1940)
- 29 Herman Oosthoek (1944)
- 31 Machelina Brongers (1943)
Riet de Groot-Segers (1937)

Jarigen in januari

- 1 Ank Baas-van Aalst (1943)
- 2 Jannie Vis-Reijm (1929)
- 7 Piet Groeneveld (1942)
- 11 Mieke Verhoeff-de Boer (1960)
- 12 Henny van der Pers-van Helvoirt (1947)
- 13 Jos van der Wijngaart (1935)
- 17 Gerrit Jan Strijker (1950)
- 20 Sjaak Zuidwijk (1948)
Hans Verhoeff (1957)
- 23 Corrie Labrie (1953)
- 29 Janny Zappey-Verkaik (1944)
- 30 Ella van der Klij-Glansdorp (1943)
- 31 Ben Dul (1953)



Nieuwe leden

Wij hebben het laatste half jaar de volgende 7 leden mogen verwelkomen: de heer en mevrouw Verhoeff, de heer en mevrouw Govers, de heer en mevrouw Witteveen en de heer J. Demmenie

KBO KERSTVIERING donderdag 14 december 2023 – AANMELDEN

Het KBO verenigingsjaar wordt weer met een kerstmiddag afgesloten. Zo zijn we genoeglijk bij elkaar.

Inloop vanaf 14:00 uur in de Sint Josephkerk; 14:30 uur opening door pastor Gerda Martens met gebed en een kerstverhaal. Om 15:00 uur een aperitief in de Ontmoetingsruimte met aansluitend (om ± 16:00 uur) een broodmaaltijd. De middag wordt om circa 17:00 uur afgesloten.

De kerstviering is voor leden gratis (m.u.v. de drankjes) en introducees betalen € 4,=

De drankjes kosten € 1,= per stuk.

AANMELDEN uiterlijk zondag 10 december is voor leden en introducees verplicht i.v.m. de inkoop en de voorbereidingen (zie onderaan deze pagina).



KBO NIEUWJAARSBIJEENKOMST op donderdag 11 januari 2024 – AANMELDEN

Het bestuur van KBO Zuidplas nodigt haar leden uit voor een Nieuwjaarsbijeenkomst op de 2^e donderdag in januari in de Sint Josephkerk.

Inloop vanaf 13:30 uur met koffie/thee en iets lekkers. De flessen met bubbels worden opengetrokken en we brengen een toast uit op 2024. Deze toast wordt u aangeboden.

Daarna gaat de bar open voor drankjes tegen € 1,= per drankje en zetten wij de gezellige middag voort o.a. met de mogelijkheid voor spelletjes. De middag wordt om circa 17:00 uur afgesloten.

AANMELDEN uiterlijk zondag 7 januari is verplicht i.v.m. de inkoop en de voorbereidingen.

U kunt zich aanmelden bij Sjaak Zuidwijk, of bellen 0180-313625, of mailen naar zuidwi@telfort.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Terugblik lezing over de waterlinie

door George Henkens

Op 14 november verzamelde zich in de middag een groot aantal mensen in de St. Josephkerk om naar een lezing door de heer Kees Schipper te luisteren.



De middag was een initiatief van het KBO bestuur. Vanwege het historische karakter van het onderwerp werd ook de Historische Vereniging Nieuwerkerk (HVN) bij de organisatie betrokken. Zoals we tegenwoordig vaker doen, hadden we de leden van de PCOB op de hoogte gebracht en er stond ook nog een aankondiging in de krant. Er kwam een gezelschap van zo'n 70 mensen op de been, een mooie opkomst. Het weer zat ons niet mee dezer dagen, hevige regenbuien braken velen keren per dag door. Tijdens de lezing ook, zodat je mensen verschrikt omhoog zag kijken, zich afvragend wat voor geluid ze

hoorden. Wij wisten het, harde regen op het dak van de kerk hoor je binnen heel mooi, een kerk met een goede akoestiek!

Van de KBO telden wij ruim 20 leden.

Na ontvangst met koffie, thee en een koekje heette onze voorzitter iedereen welkom, vooral alle gasten, want je ziet dan toch ruim 40 nieuwe gezichten. Iedereen had zich keurig gehouden aan het verzoek geen serviesgoed mee te nemen in de kerkzaal.

De heer Schipper startte stipt 14:30h met het eerste deel van zijn verhaal. Hij behandelde allerlei soorten verdedigingslinies vanaf de Romeinse tijd. Deze linie was niet echt een waterlinie, maar historisch wel van groot belang.

Met een aantal filmpjes werden de verschillende onderwerpen heel mooi toegelicht. De films waren ook achter in de kerkzaal goed te zien en het geluid erbij was prima. Iedereen luisterde en keek vol aandacht, je kon een speld horen vallen. De oude en de nieuwe waterlinie en de Hollandse waterlinie kwamen langs, maar ook de Grebbelinie, de IJssellinie.



Na een uur was er een pauze, waarin men een drankje kon kopen of van gratis thee en koffie kon genieten. Om 16:00h werd de lezing voortgezet en lag het accent op Pampus, het eiland ten westen van Amsterdam in het IJ. Hierin werd een enorme stelling gebouwd met 4 kanonnen voor kogels van 300 kg elk. Het interval van een schot was 6 minuten, wat betekende dat men elke 1,5 minuut een schot kon lossen.

Alle linies waren verdedigingswerken die, met uitzondering van die uit het Rampjaar 1672, nooit zijn gebruikt. Gelukkig maar denk ik dan, ofschoon ik me ook wel realiseer dat er enorm veel geld en mankracht is gestopt in het maken van deze linies. Er is al veel van verdwenen. Inmiddels is er veel aandacht voor deze linies, zodat je er veel over kan lezen en kan bezoeken.

Om 16:45h sloten we af. Het was bijzonder interessant en veel mensen hebben elkaar weer ontmoet.



Ik denk dat er heel wat mensen naar huis zijn gegaan met een idee dat ze iets van wat ze hebben gezien willen bezoeken in de komende lente of zomer. Er bestaat veel informatie over de fiets- en wandelroutes langs de Romeinse Limes, maar ook de door de Hollanders gebouwde linies.

Nu moeten we even doorbijten met wekenlang regen (ik meet al 5 weken lang minstens 50 mm regen per week in mijn regenmetertje) en veel wind.



Statuten

Hé alweer statuten, denkt u misschien. Ja, het moet even.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 maart 2023 hebben we nieuwe statuten vastgesteld. Dat was nodig om onze naam te wijzigen in KBO Zuidplas en ook omdat er een nieuwe wet van kracht is de WBTR, wat staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Ondertussen is de Unie KBO opgeheven, dat was de koepelorganisatie van de provinciale KBO's. In de statuten wordt helaas heel regelmatig verwezen naar de Unie KBO, dat moet dus nog worden aangepast. Het zijn eigenlijk cosmetische veranderingen en geen inhoudelijke. Hieronder vindt u de tekst van de artikelen waar iets veranderen moet in de versie die we met elkaar hebben aangenomen. De verandering die we nu moeten doorvoeren, is aangegeven in de tekst.

Naam, zetel, grondslag en duur

Artikel 1

1. De vereniging is genaamd: "**Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Zuidplas**" ook genaamd **KBO Zuidplas**, hierna te noemen KBO-Afdeling, en is gevestigd te Zuidplas.
2. De grondslag van de KBO-Afdeling ligt in de katholieke traditie, waarin een samenleving nagestreefd wordt van gemeenschapszin, diversiteit, solidariteit en respect.
3. De KBO-Afdeling maakt deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland hierna te noemen KBO-ZH.
- ~~4. De KBO-ZH maakt deel uit van de landelijke vereniging Unie KBO.~~
5. De KBO-Afdeling is opgericht op 26 januari 1987 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. Leden zijn zij, die de leeftijd van tenminste vijftig jaren hebben bereikt en na een aanvraag daartoe bij het Afdelingsbestuur door dat bestuur als lid zijn toegelaten.
2. Het bestuur is verplicht om met redelijke spoed een nieuw toegelaten lid als lid aan te melden bij KBO-ZH. De KBO-Afdeling zal namens ~~de Unie KBO ZH~~ het lid voorzien van een ledenpas. Het lidmaatschap geldt als ingegaan op de dag van toelating door het Afdelingsbestuur.
3. De leden respecteren de grondslag van de KBO-Afdeling en die van ~~de Unie KBO ZH~~ en houden zich aan de statuten, reglementen en de besluiten van de organen van de Afdeling.
4. De Ledenvergadering is bevoegd om aan de leden verplichtingen (waaronder de verplichting tot het betalen van contributie) op te leggen. Het voorstel daartoe dient bij de oproeping van de vergadering bekend te worden gemaakt.
5. Het lidmaatschap eindigt:
 - a. door overlijden van het lid;
 - b. door opzegging door het lid aan de Afdeling;
 - c. door opzegging aan het lid;
 - d. door ontzetting.
6. Opzegging van het lidmaatschap door het betreffende lid bij het Afdelingsbestuur kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail tegen het einde van het kalenderjaar met een opzegtermijn van tenminste één maand.
7. Opzegging van het lidmaatschap namens de KBO-Afdeling kan door het Afdelingsbestuur al dan niet op voorstel van de Ledenvergadering geschieden:
 - a. wegens wanbetaling;
 - b. wegens het verlies van de vereisten voor het lidmaatschap;
 - c. wanneer van de KBO-Afdeling voortzetting van het lidmaatschap in redelijkheid niet kan worden geveerd;
 - d. wanneer het lid zich schuldig maakt aan gedragingen, die de belangen van de KBO-Afdeling danwel ~~de Unie KBO ZH~~ in ernstige mate schaden.
8. Ontzetting van een lid kan geschieden:
 - a. wegens handelingen in strijd met de statuten en/of enig reglement;
 - b. wegens handelingen in strijd met besluiten van enig orgaan van de KBO-Afdeling;
 - c. wegens het op onredelijke wijze benadelen van de KBO-Afdeling.
9. Opzegging en ontzetting geschieden met een schriftelijk en gemotiveerd bericht aan betrokkene door het Afdelingsbestuur. Betrokkene heeft binnen een termijn van vier weken recht van beroep op de Ledenvergadering; in die vergadering heeft betrokkene spreekrecht, doch geen stemrecht. Hangende het beroep is het lid geschorst.
10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Bevoegdheden Ledenvergadering

Artikel 6

Aan de Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet of door deze statuten aan het Afdelingsbestuur, ~~Unie KBO~~, KBO-ZH of een ander orgaan zijn opgedragen. Tot de taak van de Ledenvergadering behoort met name:

- de beoordeling van het beleid van het bestuur van de Afdeling en vaststelling van een beleids- en/of werkplan;
- de behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen en de begroting en het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van de Afdelingscontributie per lid;
- de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascontrolecommissie;
- het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het Afdelingsbestuur of door de leden van de KBO-Afdeling;
- het beslissen over zaken welke aan de Ledenvergadering zijn opgedragen.

Reglementen

Artikel 25

- Het bestuur van de KBO-Afdeling kan nadere bepalingen of een huishoudelijk reglement vaststellen.
- De nadere bepalingen of het huishoudelijk reglement mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten en reglementen van de ~~Unie KBO dan wel de~~ KBO-ZH.

~~~~~

## Oproep voor nieuwe HUBA's

### Zijn er KBO-leden, die als belastinginvuller aan de slag willen gaan?

Jaarlijks verzorgen HUBA's (**H**ulp bij **B**elasting **A**angifte) zo veel mogelijk bij de leden thuis de aangifte Inkomstenbelasting. Ook bekijken ze of de mensen recht hebben op huur- en/of zorgtoeslag. Er zijn al veel HUBA's maar toch heeft deze groep behoefte aan uitbreiding.

Wij vragen van HUBA's de volgende eigenschappen:

- kunnen luisteren met een open vizier;
- nauwgezetheid en geduld;
- affiniteit tot en openstaan voor zaken betreffende belastingen en toeslagen.

Jaarlijks wordt van de HUBA gevraagd deel te nemen aan:

- het in februari volgen van een cursus, gegeven door geoefende trainers van KBO en PCOB;
- het in de maanden maart en april verzorgen van de (eenvoudige) belastingaangifte en/of het aanvragen van toeslagen, als het kan bij de mensen thuis;
- het uitwisselen van de zgn. meegeefbrief, als bewijs dat de mensen verantwoordelijk zijn voor de aangifte;
- deelnemen aan de evaluatie (digitaal);
- openstaan per e-mail en/of telefoon voor vragen van de mensen naderhand.

Aan het bezitten van een laptop en het adequaat kunnen bedienen ervan is niet te ontkomen. Standaard kunt u aan de mensen een onkostenvergoeding vragen van € 12,- per aangifte.

Iets voor u? Meld u zich dan bij uw voorzitter Marcel de Groot

Voor nadere inlichtingen kunt u natuurlijk ook één van onze HUBA'S bellen, zie blad 16.

~~~~~



KBO-bestuur en vrijwilligers wensen u
Zalig Kerstmis en gezond Nieuwjaar



Dezer dagen stond in de krant dat Translink, de organisatie die de OV chipknip beheert, miljoenen euro's had overgehouden aan OV chipkaarten die waren verlopen en waarvan de gebruikers het tegoed niet hadden teruggevraagd. Gelukkig dat kritische journalisten hier aandacht aan schenken zodat deze misstand kan worden aangepakt. Want het bleek dat deze organisatie er ook maar bar weinig aan had gedaan de gebruikers te wijzen op het terugvragen.

In deze periode word je ook overal gewezen op het feit dat je tegenwoordig met je bankpas kan in- en uit checken, dat heet OV-pay.



Toen ik ook nog van één van onze leden hoorde hoeveel moeilijkheden hij onderzond met het verlengen van zijn OV chipkaart, dacht ik dat ga ik eens op een rijtje zetten.

Bij het onderstaande heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de website van 9292.

Die is te bereiken www.9292.nl of via een app op de telefoon of tablet. In deze

organisatie werken alle openbaarvervoerbedrijven samen. 9292 begon 30 jaar geleden met het geven van reisinformatie op het telefoonnummer 06-9292. Met de opkomst van het internet en de smartphone is al jaren een verschuiving gaande naar de gratis app en website van 9292. Naast het geven van een reisadvies bestaat dan de mogelijkheid om meteen je kaartje te kopen. 9292 geeft informatie namens alle vervoerders aan elke reiziger. Als je een smartphone hebt is de app van een aanrader, omdat er echt alle vervoer in is verwerkt, dus ook de buslijnen, de metro en de trein. Belangrijk voordeel is ook dat wanneer er problemen zijn bv uitval of storm de app gelijk die informatie toepast. Genoeg gratis reclame voor 9292 zo, lijkt mij. Daarnaast heb ik ook gekeken naar de website van www.ovchipkaart.nl

Hoe zit het ook al weer?

Je hebt 3 soorten OV chipkaarten, de persoonlijke, de anonieme en de wegwerpkaart. Aan de persoonlijke kaart hangen allemaal gegevens van jou en op de kaart staat je foto en tot hoe lang je kaart geldig is. De kaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De belangrijkste voordelen van de persoonlijke kaart zijn dat hij geschikt is voor persoonsgebonden abonnementen, een eventuele leeftijd korting automatisch verwerkt, hij automatisch kan worden opgeladen en tenslotte heel belangrijk, je kan de kaart bij verlies of diefstal laten blokkeren.

De anonieme kaart heeft geen gegevens, maar alleen een tegoed. Het voordeel is dat iedereen hem kan gebruiken, dus ik heb er één thuis liggen voor als mijn zoon uit Zürich in Nederland is en met de metro Rotterdam in wil. De anonieme kaart is 4 tot 5 jaar geldig. De wegwerpkaart is voor eenmalig gebruik.

Op elke chipkaart moet een tegoed staan, want anders kun je niet reizen. Om met de trein te kunnen reizen moet het tegoed tenminste € 20,- zijn. Als je tegoed niet toereikend is, moet je hem opladen of je moet het zo regelen dat hij zich uit zichzelf bijlaadt, maar dat kan alleen bij een persoonlijke kaart. Allemaal niet zo gemakkelijk, maar wel te doen en als het werkt is het wel heel erg handig!

Kies voor automatisch opladen, want als u op reis gaat en u mag niet door het poortje omdat het tegoed te laag is, moet u alsnog opladen. Dikke kans dat u uw trein mist!

Het venijn zit erin dat als je kaart na 5 jaar verloopt er nog tegoed op je kaart staat. Dat gaat niet automatisch mee naar een nieuwe kaart. Je moet dat dus terug laten storten op je rekening. Dat kan



nog tot 5 jaar nadat de kaart is verlopen. Je moet hem natuurlijk wel hebben bewaard en dat doen veel mensen niet. Je gooit hem weg om niet per abuis met de oude op stap te gaan. Als u dit leest, kijk dan even hoe lang uw kaart nog geldig is! Laat je niet overvallen. Het is niet zo dat je in een vloek en een zucht een nieuwe kaart hebt aangemaakt. Er moeten pasfoto's komen en het is helaas alleen via de computer te doen. Dus begin er tijdig aan!!!!

De OV chip kaart zal met verloop van de tijd wel gaan verdwijnen en men hoopt dat iedereen dan betaalt met zijn bankpas of met zijn smartphone. Maar zo ver is het nog lang niet en dat kan ook helemaal niet.

Want

Op een persoonlijke OV chipkaart staat ook hoe oud je bent. Voor iedereen die 65 jaar of ouder is, geldt een korting van 34% op de reiskosten. Als je je OV chipkaart gebruikt, wordt die korting meteen verrekend. Je hoeft er dus zelf niets aan te doen. Zou je je bankpas nu gebruiken dan gebeurt dat niet, want de bankpas weet niet hoe oud je bent.



Daarnaast bestaan er nog tal van andere en hogere kortingen zoals voor reizen in dal-uren of voor mensen met een laag inkomen of wanneer je in Rotterdam woont. Als je bij de website van 9292 kijkt, kom je ze allemaal tegen. Om voor sommige kortingen in aanmerking te komen moet je wel iets betalen. Als u zo'n korting heeft, weet u er vast meer van dan ik. Belangrijk is dat deze kortingen allemaal niet werken als je met je bankpas incheckt. Je zou bijna denken dat het inchecken met de bankpas flauwekul is, maar zo is het natuurlijk ook niet. Want ik hoef nu geen anonieme OV chip kaart meer te hebben, want mijn zoon kan met zijn pinpas de metro instappen.

Je kunt in- en uitchecken met:

- een bankpas van ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Rabobank, RegioBank of SNS als je daar contactloos mee kan betalen,
- een contactloze creditcard van Mastercard of Visa (o.a. uitgegeven door ICS),
- een mobiel die voor contactloos betalen is gekoppeld aan één van de bovengenoemde betaalpassen of creditcards. Dus ook met Apple Pay of Google Wallet,
- een buitenlandse contactloze betaalpas of creditcard van Maestro, V PAY, Mastercard of Visa

Let op!

Er is een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als je gebruik wilt maken van OVpay:

- Je kunt alleen tweede klas reizen,
- Je kunt alleen tegen vol tarief reizen. Het is niet mogelijk om met korting of een abonnement te reizen,
- Je kunt alleen voor jezelf in- en uitchecken. Het is dus niet mogelijk om met meerdere personen (bijvoorbeeld kinderen die geen pinpas hebben) op één pas, creditcard of telefoon te reizen,
- Vergeet niet uit te checken en doe dat met dezelfde kaart waar je mee hebt ingecheckt. Je moet ook echt je kaart uit je portemonnee halen want anders gaat het niet goed.

Als slot:

Betalen met een bankpas of zo iets is voorlopig niets voor ons senioren want deze kaart kan geen kortingen verwerken. De OV chipkaart blijft ook nog tot zeker 2025 bestaan, dus u kunt gewoon uw OV chipkaart blijven gebruiken.

Mijn advies aan hen die nog geen persoonlijke kaart hebben is wel: stap daar naar over. Veel veiliger en goedkoper en als je er toch mee bezig ben, laat hem dan ook automatisch bijladen.

Als u hulp nodig heeft neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden en zij helpen u.



In de kersttijd is in de St. Josephkerk in Nieuwerkerk aan den IJssel altijd een prachtige kerststal te bewonderen. Niet alleen de vaste parochianen genieten hiervan, maar alle mensen die in die tijd in de kerk komen, staan hier altijd even bij stil.

Ofschoon het nog lang geen Kerstmis is, Sint Nicolaas is nog niet eens in het land, heb ik er deze keer op tijd aan gedacht eens uit te zoeken hoe deze kerststal nou eigenlijk tot stand komt. Als u deze Nieuwsbrief op de mat krijgt, is het begin december en dan weet u dat op dat moment de groep mensen die deze stal maakt, hard aan het werk is.

Ik zat 3 november tegenover Marijke Zuidwijk. Zij is sinds 2019 zo'n beetje de coördinator van de groep die de kerststal verzorgt. Ze zegt er gelijk bij dat dat wel een groot woord is voor wat ze doet. Iedereen weet wel wat er ongeveer moet gebeuren, dus het gaat er vooral om iedereen weer bij elkaar te brengen en de financiën te regelen. En om dat laatste dan ook maar meteen te benoemen, de kosten voor de stal zijn elk jaar zo'n € 300,-. Mij valt dat best wel mee voor de grote opstelling die wij altijd hebben.

Jarenlang vormden Hellen en Kees van der Meijden de spil van de kerststal en tegenwoordig bestaat de groep uit Hellen van der Meijden, Ria Muijt en Marijke Zuidwijk.

Ik vraag eerst maar eens aan Marijke wat de planning is van de groep. Marijke vertelt dan: "Het is de bedoeling dat de kerststal er ongeveer 2 weken voor Kerstmis staat. Voor dit jaar hebben we gepland om de kerststal op 12 december op te bouwen. Het duurt wel een volle dag om het geheel te maken. Natuurlijk eerst zonder kindje Jezus en de drie Koningen staan ook nog ergens in de hoek. Na Drie Koningen breken we hem weer af."

Ik denk meteen, wanneer is de Kerstviering van de KBO? Oh ja, 14 december, dus dan staat hij er! Ja, dat vinden we als bestuur belangrijk, dat we onze kerstviering rondom de kerststal kunnen houden. Zo zie je maar, sommige dingen komen gewoon uit zichzelf goed.

Het hele jaar bivakkeert de kerstgroep op de zolder van de kerk. Voor wie niet zo goed thuis is in het kerkgebouw, dat is de zolder boven het heren toilet. Kijk daar maar eens naar boven, dan ziet u het luik van de Vlizotrap. Dit zoldertje is een paar jaar geleden gemaakt, nadat iemand had bedacht dat er boven de toiletten nog heel veel ruimte is en we hard ruimte nodig hadden.

Ik vraag aan Marijke waar de beeldengroep uit bestaat. Zij somt op: "Er zijn om te beginnen een stal en een kribbe. Dan natuurlijk Joseph, Maria en Jezus. Dan hebben we een knielende herder en een herder met een schaap op zijn schouder, de drie koningen en één schaap. Oh ja en er is natuurlijk één engel-tje, dat we boven de stal kunnen hangen. Een paar jaar geleden wilden we de groep wat uitbreiden met meer schapen en een ezel. Na heel veel zoeken zijn die door een buurman van ons gemaakt op een school met een 3-D printer. Zo kwamen er een ezel met haar veulen bij, 3 grote donkere schapen met een donker klein schaap, 2 grote lichte schapen en 3 kleine lichte schapen". "Dat is een forse uitbreiding" zeg ik, "maar ik mis een os". "Tja die hebben we niet laten maken. De ezel vervult ook nog haar diensten bij Palmпасen en George," vult Marijke aan, "de Creatieve groep van de kerk heeft al deze extra dieren betaald, was dat niet geweldig?"

Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Die dames hebben in al die jaren heel wat voor de kerk bij elkaar gebracht, petje af!

Met zoveel meer beelden is de stal in de loop der jaren ook wel veel groter geworden lijkt mij zo. Ik



heb altijd gedacht dat het houten beelden waren en vraag aan Marijke hoe oud die wel zijn. Ze schiet in de lach: "Nee, die oorspronkelijke beeldengroep is van een soort kunststof en helemaal niet zo oud." Nou ja dan is het wel heel goed gemaakt, want ik heb echt al 30 jaar gedacht dat ik naar houtsnijwerk heb gekeken. Ik ben wel nieuwsgierig hoe de stal tot stand komt. Marijke heeft ons gesprek goed voorbereid en legt een grote map op tafel, waaruit ze een

paar blaadjes uit een heus kladblok laat zien. Ik heb er een foto van gemaakt en die staat op deze

bladzijde. “We maken een schets waar we wat willen hebben staan. Zo kunnen we kijken wat voor materiaal we nodig hebben. Essentieel is, zoals Ria Muij altijd zegt, dat de stal vanuit het koor goed te zien is. We komen meestal ter voorbereiding een keer bij elkaar om afspraken te maken en te kijken wat we allemaal nodig hebben.”

Want het blijkt al gauw dat er ontzettend veel spullen nodig zijn om de stal te maken. Omdat de stal hoog ligt is er een hele onderconstructie nodig die wordt gemaakt van kunststofkragen en houten pallets. Die worden geleend van “Van der Dussen”. Het gaat wel om 40 kragen; elk zo’n 20 cm hoog. Marijke zegt met nadruk, dat - voordat ze beginnen - eerst een groot zeil op de vloer leggen, waarop dan grote stukken karton komen, om de vloer te beschermen tegen vuil en vocht. Daarop begint men te bouwen, van hoog naar laag en ook zo stevig dat het stabiel is. Mij lijkt dat nog een heel nauwgezet werkje.



De aankleding gebeurt met echt rots papier, waarvan wel 10 rollen worden verwerkt! Alles wordt aan elkaar geplakt zodat het één geheel wordt. “Vroeger hadden we weleens één hele grote kerstboom erbij, maar die hebben we de laatste jaren niet meer. We hadden vorig jaar 3 kerstbomen van allemaal verschillende grootte. Die bomen moeten allemaal worden geïmpregneerd zodat ze geen brandgevaar opleveren”. Dat doen de dames allemaal zelf, met spuitbussen!

De bomen zelf worden niet versierd, zoals we dat thuis wel doen en ik vind dat ook wel mooi, een mooie groene boom zonder opsmuk hoort in de kerk.

Dan is de stal nog lang niet af. Er worden nog boomstammetjes verwerkt, graszoden, plantjes, ijselsteentjes, bloemen, schors en er is ook nog een kleine stal voor de dieren.

Naast de opstelling in de kerkzaal, maakt de groep ook nog de kerststal met boom in de Ontmoetingsruimte.

Veel ingekochte planten en kleine boompjes worden al een week van te voren gehaald en bewaard bij de familie Muij.

Om alles op te bouwen worden de dames geassisteerd door de heren Sjaak Zuidwijk, Dick Kools en Kees Ammerlaan. Die assistentie begint al met het ophalen van alle materialen bij Van der Dussen op de dag ervoor, zoals de kistjes, de bomen en graszoden en gaat door bij het zware werk in de kerk. Ook de opgeslagen planten en boompjes worden de dag ervoor opgehaald en alvast in de kerk gezet. U zult het wel met me eens zijn dat er ontzettend veel komt kijken bij het maken van zo’n kerststal en dan denk ik er nog niet eens aan dat alles ook nog moet worden opgeruimd, teruggebracht en schoongemaakt! Gelukkig dat er veel waardering is voor de stal. Iedereen staat met open mond te kijken en gelukkig wordt deze waardering ook wel uitgesproken tegen de dames die dit allemaal hebben opgezet. En dat hoort ook zo, ook al vergeten we dat wel eens.



Fietsen met een e-bike

door George Henkens

Dankzij de e-bike kunnen steeds meer ouderen er op de fiets op uit. En dat gaat heel hard. Ik heb zelf een gewone fiets, weliswaar met veel versnellingen, maar dan fiets ik gewoonlijk maar 18 km/h. Waar ik ook fiets, ik word dan om de haverklap ingehaald door een elektrische fiets. Ze flitsen voorbij met zo'n 25 km/h. Je hoort ze pas als ze naast je rijden en ik moet bekennen dat ik er vaak van schrik. Het enige voermiddel dat ook op het fietspad zo hard rijdt, is een brommer en die hoor je goed aankomen. Toen ik 2 jaar geleden bij Nijmegen een vrij steile heuvel op fietste, fietsten er 2 dames van mijn leeftijd voorbij, heel ontspannen, u weet het wel, ze leunen dan een beetje naar achteren, op hun e-bike, terwijl ik zelf druiwend van het zweet naar boven reed. Plotseling, lag één van de dames op de grond. Zomaar zonder reden leek het, maar ze had haar evenwicht verloren toen ze langzamer moest rijden om linksaf te slaan. Ze kon zelf de fiets niet omhoog krijgen, daarvoor moest haar vriendin haar helpen. Ze had gelukkig niets, maar ik moest hieraan denken toen ik van Sjaak Zuidwijk een artikelje aangereikt kreeg uit de Hilverbode van 27 september. In dat stukje stonden allerlei tips over fietsen en ook een paar die betrekking hadden op het rijden met een e-bike.

De belangrijkste heb ik daaruit overgenomen, omdat wij natuurlijk niet willen dat onze fietsende KBO leden brokken krijgen.

1. Zorg ervoor dat je stuur en zadel op de goede hoogte zijn afgesteld. Je moet op een e-bike op het zadel zittend met 2 voeten plat op de grond kunnen komen. Dat is niet nodig bij een gewone fiets, maar wel met een e-bike. Een e-bike is veel zwaarder dan een gewone trapfiets en u bent geen 50 meer. Je kan jezelf en de fiets niet in balans houden als je alleen met je tenen de grond kan raken.
2. Weet waar de motor van je fiets zit. Het is het zwaarste onderdeel van de fiets, dus de motor bepaalt hoe hij valt. Maar de plaats van de motor bepaalt ook hoe je fiets rijdt. Een motor in het voorwiel trekt je fiets als het ware voort en dat merk je goed als je de bocht omgaat.
3. Vroeger op een gewone fiets stapte je waarschijnlijk steppend op. Zeker bij dames komt dat vaak voor. Mannen zwaaiden toen ze jong waren stoer hun been over het zadel. Mannen op zekere leeftijd doen dat niet meer. Om dat te doen moest je eerst een beetje vaart maken door te stappen op één trapper. Dat moet je snel afleren als je een e-bike hebt. De fiets is zo zwaar dat je beslist om zal vallen. Het hoeft ook niet, ga gewoon lekker zitten, één voet plat op de grond en trap met de andere op de trapper en de fiets gaat rijden.
4. Als je fietst op een e-bikefiets ga je altijd harder dan de fietser op hetzelfde fietspad. Die hoort je niet, dus jij moet heel alert zijn dat je tijdig kan reageren als die fietser iets doet wat je niet had verwacht. Hij hoort je nauwelijks of niet. Maar je moet er ook rekening mee houden dat automobilisten soms niet in de gaten hebben dat er een e-bike aankomt. Ze denken een fietser te zien en concluderen dat ze dan nog tijd genoeg hebben om af te slaan. Maar als het een e-bike is, is die veel eerder bij hem dan hij dacht. Als e-biker word je dan ineens gesneden door een auto die rechtsaf slaat.
5. Als je een stoplicht nadert, schakel dan terug naar een lagere versnelling. Dan kun je veel gemakkelijker weg rijden als het stoplicht weer groen wordt en heb je veel sneller snelheid. U weet het misschien nog wel van vroeger: snelheid geeft je balans op de fiets. Vallen gebeurt alleen wanneer je langzaam fietst. Bij een e-bike die veel zwaarder is dan een gewone fiets is het nog belangrijker dat je snelheid maakt.



6. Zorg ervoor dat je gezien wordt. Dit geldt natuurlijk voor elke deelnemer aan het verkeer, maar speciaal voor e-bikes. Omdat je sneller bent dan een gewone fiets moet je goed te zien zijn. Denk erom dat als er iets gebeurt je met een fiets flinke schade kan oplopen! En je weet natuurlijk best dat je als oudere veel meer last hebt van een flinke val. Wees wijs, dan maar een jasje aan die je niet mooi vindt, maar wel door iedereen wordt gezien.
7. Tja en dan als laatste een teer punt. De fietshelm. Ik vind het vreselijk lelijke dingen. Maar we weten inmiddels dat er veel valpartijen zijn met e-bikes en er vaak oudere mensen bij betrokken zijn. Oudere mensen vallen nou eenmaal vaker en door het feit dat er zoveel oudere mensen fietsen met hun net aangeschafte e-bike, komt het ook meer voor. U was zonder e-bike waarschijnlijk niet eens meer gaan fietsen. Dus een e-bike kopen en geen helm erbij nemen kan echt niet!!! Misschien dat een helm met een reflecterende kleur wel een hele slimme oplossing is.



Van de penningmeester

Na enkele herinneringen via E-mail of brief te hebben gestuurd druppelen de laatste contributiebetalingen voor 2023 binnen. Het is altijd mooi voor een penningmeester als de begrote contributie is ontvangen. Langzamerhand kijk ik alweer vooruit naar 2024. Velen hebben mij een machtiging gegeven om de contributie te innen en vanzelfsprekend ga ik daar zonder een tegenreactie van uw zijde voor 2024 weer gebruik van maken. Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven, dan kunt u dat veranderen door onderstaand formulier in te vullen, als u dat wenst. **De contributie voor 2024 is € 25,- voor 1 persoon en € 40,- voor 2 personen op hetzelfde adres.** Mocht u uw lidmaatschap voor 2024 op willen zeggen (wat wij natuurlijk niet hopen), dan moet u dat doen vóór 24 december 2023. Anders bent u verplicht om de contributie voor 2024 alsnog te betalen, omdat ook wij dan over 2024 de afdracht t.b.v. € 15,50 voor u aan KBO-Zuid-Holland moeten betalen.

Sjaak Zuidwijk, telefoon 06-14180264, e-mail zuidwi@telfort.nl

Onderstaand formulier afgeven aan of opsturen naar Sjaak Zuidwijk, penningmeester KBO Nieuwerkerk/Zuidplas, Pr. Alexanderlaan 98, 2912 AM Nieuwerkerk aan den IJssel

✂ ----- ✂ ----- afknippen ----- ✂ ----- ✂

MACHTIGING aan de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel/Zuidplas

Uw naam:
 adres:
 postcode: woonplaats:
 telefoonnummer: E-mail: @

Hierbij machtig ik de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel/Zuidplas het bedrag te incasseren voor de jaarcontributie 2024 en volgende jaren. (Voor 2024 bedraagt de contributie voor een alleenstaand persoon € 25,= en voor een tweetal personen op hetzelfde adres € 40,=)
 Van (Bank)rekeningnummer (IBAN)

Ten name van te

Ten gunste van bankrekeningnummer NL76 RABO 0345 2771 71 ten name van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel te Nieuwerkerk aan den IJssel onder vermelding van **jaarcontributie**.

Plaats: datum: Handtekening:

.....

Een kerstverhaal van Godfried Bomans.

In dit door Godfried Bomans op jongere leeftijd geschreven verhaal, wordt de kerstboodschap beleefd door de ogen en het hart van een engel die haar bestaan begint aan de top van een kerstboom

Boven, in het topje van de kerstboom, stond een engel. Hoe zij daar gekomen was, dat kon zij zich met de beste



wil niet meer herinneren. Zij had nog een vage heugenis aan een nauwe, donkere ruimte, waaruit zij opeens door een kleine hand in, een zee van licht getild was. Het was een glorieuze geboorte geweest en sinds dat ogenblik was zij altijd gelukkig geweest. Dit alles had eigenlijk nog maar één avond geduurd, maar voor een Kerstengel is dat een eeuwigheid, dat begrijp je wel.

Arme, kleine Kerstengel! Zij wist niet dat het Kerstfeest slechts een enkele avond duurt en dat die al bijna voorbij was. Zij stond, met een blikken knipje aan de boom bevestigd, zachtjes heen en weer te wiegen en keek door haar gazen vleugels naar de lichtjes der kaarsen, die beneden haar brandden.

En opeens, daar doofde een kaars uit. Meerdere volgden.

Het werd steeds donkerder om haar heen en ten laatste zag zij niets dan de zwarte nacht. De engel nieste, want de walm der gedoofde kaarsen prikkelde in haar neus. In het begin dacht zij dat het een grapje was, maar toen het donker bleef, kwam zij tot nadenken. "Ik had beter moeten opletten, toen het nog licht was," dacht zij spijtig, "ik heb helemaal niet gekeken. Ik herinner mij eigenlijk niets. Absoluut niets. Werd het maar weer licht."

En het werd licht. Maar hoe geheel anders was dit licht. Grauw, groezelig en met tegenzin viel het door een groot, vierkant raam, en eer het ten volle ontloken was, kwam er een dienstbode in de kamer; pakte de Kerstboom en smeed hem op zolder.

Bom. Daar lag de engel en keek recht in een naad van de planken vloer. Het was er verschrikkelijk koud, en buitengewoon ongezellig. In het begin dacht de engel weer: "Kom, kom het is maar een grapje," maar toen zij daar drie volle dagen en nachten in de naad van de houten vloer gekeken had, begon zij zich ernstig ongerust te maken.

En hoe langer zij over het licht van het vierkante raam nadacht, hoe duidelijker ze begreep dat dit het mooiste was dat zij ooit gezien had. "Ik zal proberen het je uit te leggen," sprak zij op een maartse dag tegen een muis, die juist voorbijkwam, "door een glazen gat in de hemel viel een verblindend licht bovenop mijn hoofd. Dat is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik kan je niet zeggen, hoe gelukkig ik eigenlijk was. Maar ik was in die tijd erg onnozel: ik besepte het niet. Nu weet ik het. En nu is het te laat. Maar ik heb tenminste de herinnering." "Dat is altijd wat," meende de muis, na er een hele tijd over te hebben nagedacht, "goedendag, ik moet verder." Op een dag kwam de meid op zolder en vond de Kerstengel in een schemerige hoek op de grond liggen. En zij nam haar op en smeed haar in het kolenhok. Daar lag zij, tussen twee turven, recht tegenover een somber kijkend stuk antraciet. Een week lang zweeg de engel, want zij vond dit geen gezelschap om tegen te praten. Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij zich niet meer inhouden. "Jullie hebben er geen flauwe voorstelling van;" sprak zij, "hoe het licht op zolder is. Het doet bijna pijn aan de ogen, zó stralend is het. Jammer genoeg was ik toen te beperkt om mijn zaligheid ten volle, te begrijpen. Maar ik heb nu tenminste iets om aan te denken."

"Dat is altijd wat," meende het stuk antraciet, "maar ik vind de verlichting hier ook heel redelijk."

De engel, zweeg. Tegen zulk een bekrompen opvatting was het vruchteloos te spreken.

Op zekere ochtend nu, speelde het jongetje dat in het huis woonde, in het kolenhok. En toen hij de engel zag nam hij haar op en wierp haar in de vuilnisbak. Het was er aardedonker. De engel vatte haar, nieuwe toestand aanvankelijk als een scherts op, doch toen het drie dagen lang donker bleef, zó pikdonker, dat niemand in de vuilnisbak een hand voor zijn ogen zag, kwam zij tot nadenken. Zij dacht, en zij dacht, en ten laatste kon zij het niet meer houden en riep: "Is hier soms iemand om naar mij te luisteren?"

En de engel vertelde van het verblindende licht in het kolenhok en hoe verrukkelijk het daar geweest was. "Ik was te dom," besloot zij met een zucht, "om het te begrijpen. Maar nu begrijp ik het. Ik zie het helemaal in." Het stuk spiegelglas zweeg, want het had zoveel ijdelheid in zijn leven gezien, dat het wat eenkennig geworden was.

Op een donderdag, in de namiddag, toen het al wat schemerig was, kwam de vuilnisman voorbij. Hij sloeg het deksel op en zag de engel liggen. Nu is het altijd prettig een engel te ontmoeten, doch als men vuilnisman is, voelt men zich dubbel verblijd. En hij stak de engel in zijn zak en gaf haar 's avonds aan zijn vrouw. "Alsjeblieft," zei hij, "voor de Kerstboom." En de vrouw van de vuilnisman borg de engel in een kartonnen doos en zette de doos in de kast.

"Hallo," zei de engel, na een tijdje stil te hebben gelegen, "is hier iemand?"

Maar er was niemand in de doos dan het houtwol waarin de engel lag; en houtwol, dat weet je, heeft een zwijgzame aard. En dat was maar heel goed, want, de engel had eigenlijk helemaal niets te vertellen. Want hoe zij ook dacht en peinsde over haar oude vuilnisbak, zij zag er niet meer licht in dan in de kartonnen doos waarin zij nu lag: het was in beide even donker. En toen, eindelijk, toen zij begreep dat het niet zwarter meer kon worden, liet zij het verleden varen en dacht aan de toekomst.

En een nieuw gevoel doorstroomde haar, zij gevoelde zich blij en vol verwachting. Alle spijt en alle wrok weken uit haar hart, en zij lag stil en met open ogen te wachten op de kleine hand, die haar omhoog zou heffen uit het duister naar het licht.

En de hand kwam en hief haar omhoog naar het topje van een kerstboom. De Kerstboom was veel kleiner dan die van het vorig jaar en er brandden ook minder lichtjes in. Maar dat zag de engel niet. Met een blikken knipje aan de top bevestigd, wiegde zij zacht heen en weer en keek door haar gazen vleugels naar de fonkelende versierselen van de boom. "Verrukkelijk," dacht zij, "verrukkelijk. Maar laat ik dit keer goed opletten. Dadelijk is het voorbij. En dan wil ik alles gezien en alles geweten hebben."

En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde dwars door de takken naar beneden. En zij zag de vuilnisman staan, in een nieuw pak gestoken, zijn vrouw en hun beider kind, met een blauwe strik in het haar. En de ogen van het kind keken strak en regelrecht in een klein, open huisje, waarin ook een man, een vrouw en een kind te zien waren, maar véél en véél kleiner, en verder een os en een ezel, zo groot als de beestjes in een speelgoeddoos.

Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok van het huisje, was een engel bevestigd als zij, met dezelfde gazen vleugels en hetzelfde lint met de handen ophoudend als zij in haar eigen handen hield. En nu voor het eerst kon zij de woorden lezen, die erop stonden: "Glorie aan God en vrede op aarde aan de mensen van goede wil."

En een gevoel, van diep geluk doorstroomde de eenzame engel boven in de boom, die zich zo lang verlaten en verongelijkt had gevoeld. "Ik heb een Boodschap in mijn handen," dacht ze fier, "nu kan mij niets meer gebeuren. Welke ongelukken mij ook zullen overkomen, ik heb mijn schat bij mij en niemand kan mij die ontnemen." En er overkwamen haar vele ongelukken. Want in het vierde jaar brak zij af van de boom en kwam in een blokkendoos terecht, en van hier uit belandde zij in de lappenmand. En tenslotte woei zij in de tuin op een hoop dorre bladeren en lag daar stil op haar rug naar de jagende wolken te kijken. En zij voelde, hoe zij langzaam en pijnloos verteerde, dag na dag; maar zij hield het lint stevig vast en er was geen bitterheid in haar. Want zij wist dat zij een wezen was; bestemd om dood te gaan, doch uitverkoren om de Goede Boodschap tot het einde te bewaren.



Reis je mee met de PCOB?

De Reiscommissie van de PCOB Zuidplas heeft ons informatie gestuurd over een reis die zij organiseren van 27 tot en met 31 mei 2024, naar Hotel Bitburg in Bitburg. Bitburg zelf ligt in Duitsland op de grens in de Duitse Eifel. Het verblijf in het hotel is all inclusive. Dus ontbijt, lunch (of lunchpakket), diner en alle frisdrank, vruchtensap, bier, wijn en jenever van 17:00h tot 23:00h zit in de prijs inbegrepen..

Er kunnen 48 personen mee. De kosten bedragen circa € 559,- p.p. voor gebruik van een 2 persoonskamer.

Het programma is als volgt:

Dag 1: om 9:00h vertrek vanuit Nieuwerkerk naar Bitburg door het dal van de Sauer. In de loop van de middag aankomst in het hotel.

Dag 2: we maken kennis met Bourscheid, Diekirch, en Vianden. Men kan in Vianden met de stoeltjes lift naar boven gaan en vanaf 450m hoogte van een prachtig uitzicht genieten.

Dag 3: we gaan naar het Müllerthal en Echternach. Deze regio wordt ook wel Klein Zwitserland genoemd. Op dag 4 gaan we naar de stad Luxemburg, alwaar een Nederlands sprekende gids in de bus komt en ons meeneemt door de stad. Na terugkomst in het hotel is er nog de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de bierbrouwerij van Bitburg. Er kan ook worden geproefd: "Bitte ein Bit".

Op dag 5 keren we weer terug naar Nederland via Clervaux. Onderweg zullen we gaan genieten van een afscheidsdiner.

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Truus Burger van de PCOB via e-mail:

famjburger@hotmail.com

Uitvaart van uit de kerk

door George Henkens

Eigenlijk was ik van plan Mieke Tom voor deze Nieuwsbrief te interviewen. Hoe kwam ze als Brabantse hier in Nieuwerkerk en dan uit haar mond optekenen hoe haar rol zich ontwikkelde bij Camerata en het Rouw- en Trouwkoor. Maar ze wilde dat liever niet, dat leek haar niet interessant genoeg voor andere mensen en het zou ook te veel over haar gaan. Dus een beleefde afwijzing.

Ik sprak met haar in de week waarin wij met het Rouw- en Trouwkoor weer eens repeteerden. Toen ik in 2019 met pensioen ging, had ik me bij Mieke aangemeld en ze was blij dat er weer een echte bas was. Want zoals ze zei: "Sommige liedjes zijn zoveel mooier als de baspartij wordt gezongen". Ik denk zelf dat alle liedjes met een baspartij veel mooier zijn, maar zo ver ging zij niet.

Ze had bedacht dat we dan elke maand weer kort zouden kunnen repeteren, zodat alle liederen er meerstemmig goed in zouden zitten. Maar... toen kwam de corona in het voorjaar van 2020 en het is bij 1 repetitie gebleven.

Het aantal uitvaarten in 2020, 2021 en 2022 is best laag geweest, maar we hebben we toch wel een heel aantal gezongen. Zoals vroeger - toen er wel 15 uitvaarten per jaar waren, dus tenminste 1 keer per maand is - het niet meer.

Toen we daar zo over spraken realiseerde ik me dat een uitvaart ook wel een lastig ding is. Als je RK bent en er aan hecht om vanuit de kerk uitgevaren te worden, dan kan je dat nog wel goed regelen voor je partner, maar als die er niet meer is en je kinderen moeten het organiseren dan hangt het wel erg af hoe goed de kinderen nog thuis zijn in de kerk en haar rituelen.

Omdat dit voor ons senioren toch wel een onderwerp is dat ons allen raakt, bedacht ik eens uit te zoeken hoe we een uitvaart organiseren.

Bij overlijden denken de meeste mensen vooral aan de vraag, 'Wordt het een crematie of een begrafenis?' Voor wat ik hieronder ga schrijven, maakt dat niet uit.

Het is natuurlijk wel zo dat bij veel begraafplaatsen niet zo'n mooie grote aula staat, zoals we die bij crematoria vaak wel tegenkomen. Je kan daar dan je mensen ontvangen, een herdenkingsdienst houden en condoleren na afloop. Mijn ervaring is dat dergelijke herdenkingsdiensten mooi en indrukwekkend zijn en je ook nog best veel te weten komt van de overledene, maar als God en de hemel een rol van betekenis spelen in je leven en dus ook bij overlijden, wordt dat bij dit soort bijeenkomsten wel gemist, althans dat geldt voor mij. Een viering in de kerk gaat ook wel over de overledene, maar wel in de context van een leven na de dood.

Als iemand overlijdt, bel je naar de Pastorale Wacht. De Pastorale Wacht is een groep van ca 10 personen die



steeds 3 dagen achterelkaar een mobiele telefoon bij zich draagt. Deze mensen horen bij één van de locaties van onze parochie. Er zijn momenteel 2 dames van de St. Joseph die aan deze groep deelnemen. Natuurlijk heb je dan een goede kans dat je iemand aan de telefoon krijgt die je niet kent, maar dat hindert niet. Ze zijn ervoor om gegevens aan u te vragen en u met één van de pastores in contact te brengen. Onze pastores hebben een rooster van dienst. De pastor van dienst gaat contact opnemen met de familie om nader af te spreken over de wijze waarop de uitvaart kan worden georganiseerd.

Het idee is dat de pastor van dienst die u dus belt, ook de uitvaart doet. Maar dat hoeft niet per sé. Het kan ook zijn dat de familie of de overledene heel graag de viering wil laten voorgaan door een ander dan de pastor van dienst. Als dat agenda technisch mogelijk is, proberen de pastores dat zo te regelen. Het kan zijn dat er in de familie iemand is die ook kan voorgaan, bijvoorbeeld een heerom, hoewel dat niet meer zoveel voorkomt. Dat mag ook wel, maar pas na toestemming van Pastor Flohr, als moderator van onze parochie. Logisch lijkt mij.

Het kan zijn dat je graag iemand hebt die veel in onze eigen locatie voorgaat, bijvoorbeeld René Govers, dat kan maar ook pas na toestemming van Pastor Flohr.

Ik kan hieruit opmaken dat onze pastores vooral rekening willen houden met de wensen van de familie en de overledene en dat is heel fijn!

Maar hoe gaat het dan verder?

Vroeger was het gebruikelijk dat als er vanuit de kerk werd uitgevaren een uitvaart H. Mis werd gehouden. Dat was een Eucharistieviering met een vaste ritus en waarbij ook vrijwel geen persoonlijke noot door de familie werd aangebracht.

Dat is tegenwoordig niet meer zo. Het is heel gebruikelijk dat kinderen en familie een in memoriam houden, bijdragen aan voorbeden of op een andere manier de overledene herdenken. Door het ontsteken van licht rondom de baar door kleinkinderen worden zij ook betrokken. Als er nog andere mensen iets willen zeggen over de overledene, is dat in principe geen probleem, mits het niet gaat overheersen. Het is daarbij heel belangrijk dat de verhaaltjes worden afgestemd, want om 4 keer te horen dat papa heel goed kon behangen, is dodelijk vervelend en leidt ook enorm af.

Er zijn eigenlijk 2 smaken vieringen, een Eucharistieviering, dus met tafelgebed en het uitreiken van de H. Communie of een Woord- en Gebedsdienst.

Het kiezen voor een Eucharistieviering is wel erg krampachtig wanneer er tijdens de viering niemand van de familie ter communie gaat. Onze pastores proberen dat bij het gesprek met de familie vast te stellen. De overledene is ondertussen op weg naar de hemel, de familie moet tijdens de dienst goed en waardig afscheid kunnen nemen. Dat gaat niet wanneer er toneelstukjes worden opgevoerd. Dan kan je beter kiezen voor een Woord- en Gebedsdienst. De overledene zal zeker van zijn of haar plek in de hemel meer prijsstellen op een mooie Woord- en Gebedsdienst die iedereen raakt dan een H. Mis waarbij mensen niet betrokken zijn. Dat geloof ik ook zeker.

Er zijn mensen die denken dat een uitvaartviering per sé een H. Mis moet zijn als één van onze priester-pastores de viering doet, maar dat is dus niet het geval.



De essentie is dat de familie kerkelijk afscheid kan nemen op een manier die voor de familie betekenis heeft.

Bij een kerkelijk afscheid is de Absoute het meest belangrijke element. Absoute komt van absolvarre hetgeen betekent *loslaten*. De absoute vindt plaats aan het eind van de viering, waarbij de overledene wordt besprenkeld met wijwater en bewierookt waarbij door de pastor het volgende gebed wordt uitgesproken.

Om de laatste eer te brengen aan deze mens, om recht te doen aan zijn leven en sterven, staan wij hier, rondom het dode lichaam dat ons van hem is overgebleven. Wij houden onze ogen gericht op het kruis van Jezus Christus, en wij spreken uit, in tastend geloof, dat dit het einde niet is, dat onze God een God van levenden is.

Meer dan zijn lichaam is ons de naam van deze mens gebleven: N.N.; die naam spreken wij hier uit met eerbied en genegenheid, en wij bidden:

Heer God, herinner U zijn naam, die hij van mensen heeft gekregen en waarin hij gekend wordt, ook al is hij gestorven, die naam die Gij geschreven hebt in de palm van Uw hand.

Ten teken van onze hoop dat God aan hem een nieuw en onsterfelijk lichaam zal geven en om te getuigen van ons geloof in de verrijzenis, zegen ik zijn dode lichaam in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Laat ons dan aanstonds gaan in vrede, om hem, die wij dit uur voor het laatst in ons midden mochten hebben, uit handen te geven. We leggen hem neer in de aarde, in de handen van de levende God.

Mogen de engelen, boden van licht, hem naar het land van de levensboom leiden; mogen de martelaren, getuigen van hoop, hem vergezellen op weg naar de stad van de vrede; moge het engelenkoor hem een welkom bereiden en moge hij, op de schouders van de Goede Herder, gedragen worden tot voor het aangezicht van de Allerhoogste.

Moge hij rust en vrede en vreugde vinden in het Rijk van de Heer. Mogen onze gedachten en gebeden hem vergezellen.

Het komt ook voor dat men niet kiest voor een uitvaart vanuit de kerk, maar samenkomt in een uitvaartcentrum of de aula van een crematorium. Daar kan ook een religieus afscheid zijn. Pastores komen daar dan heen. De kerkelijke rituelen kunnen ook daar een plaats krijgen.

In onze kerk hebben wij een Rouw- en Trouwkoor die graag liederen komt zingen. Bij het voorbereiden van de liturgie neemt de pastor een lijst mee van liedjes die tot het repertoire van dit koor horen. Het uitkiezen van de liedjes is dan wel wat gemakkelijker!



De website van onze parochie bevat een zeer uitgebreid stuk over de kerkelijke uitvaart van uit onze kerk. Druk op de knop **vieringen** boven aan de website en kies dan voor **kerkelijke uitvaart**.



INFORMATIE

website: www.kbozuidplas.nl



Bestuur, ledenadministrateur en medewerkers KBO afdeling Zuidplas

<p><u>Voorzitter:</u> Marcel de Groot Gouwe 27 2911 GA Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 0180 - 312939 mobiel: 06-2463 2705 voorzitter@kbozuidplas.nl</p>		<p><u>Penningmeester:</u> Sjaak Zuidwijk Pr. Alexanderlaan 98 2912 AM Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 0180-313625 mobiel: 06-1418 0264 zuidwi@telfort.nl</p>	
<p><u>Secretaris/ledenadministrateur:</u> George Henkens 's-Gravenweg 30 2911 CG Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-21855804 secretaris@kbozuidplas.nl</p>		<p><u>Evenementen commissie:</u> Irene Vasterman Valkendaal 41 2914 RK Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-13745920 kbo.nieuwerkerk@gmail.com</p>	
<p><u>HUBA</u> Arjo Bleeker Iersestraat 5 2914 TH Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-20005624 arjo@bleekhoog.nl</p>		<p><u>Verzoek:</u> gelieve wijziging in uw gegevens door te geven aan de ledenadministratie. website: www.kbozuidplas.nl e-mail: kbo@kbozuidplas.nl</p>	<p><u>Kopij Nieuwsbrief</u> De redactie van de KBO Nieuwsbrief ontvangt uw stukjes met wetenswaardigheden graag.</p>

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE / ADMINISTRATIE (HUBA)

<p>De volgende Nieuwsbrief met nr. 2 (februari) mag u rond 29 januari 2024 verwachten. Kopij voor die editie s.v.p. inleveren vóór 18 januari .</p> <p><u>Verschijningsdata 2024:</u></p> <p>Maart – nr. 3 – 26 februari April – nr. 4 – 25 maart Mei – nr. 5 – 29 april Juni – nr. 6 – 27 mei Juli/augustus – nr. 7/8 – 1 juli September – nr. 9 – 26 augustus Oktober – nr. 10 – 30 september November – nr. 11 – 28 oktober Dec/Januari 2025 – nr. 12/1 – 2 december</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>KBO - Ontmoetingsmiddagen – elke 3^e donderdag, aanvang 14:00 uur</p> <p>Zet u deze dagen – en andere aankondigingen uit deze editie - alvast in uw agenda, dan vermijdt u dubbele afspraken!</p>	<p><u>HUBA</u> Rennie Valentijn Dalkruid 5 2914 BD Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-43466100 rennie.valentijn@ziggo.nl</p> 
<p>KBO afdeling Zuidplas <u>jaarcontributie 2024</u> * € 25,= alleenstaand * € 40,= 2 personen op hetzelfde adres Als u een machtiging heeft gegeven, wordt de contributie voor 2024 rond 27 januari afgeschreven.</p> <p><u>bankrekeningnummer</u> NL76 RABO 0345 2771 71 t.n.v. KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel</p> <p>Aanmelden voor activiteiten: per mail: kbo@kbozuidplas.nl of telefonisch bij het bestuur. Redactie Nieuwsbrief – kbo@kbozuidplas.nl George Henkens en Irene Vasterman</p>	

Meld uw e-mail adres aan ons. U krijgt de Nieuwsbrief dan ook in kleur via de mail en bent nog sneller op de hoogte van het nieuws in uw KBO afdeling. Aanmelden kan via e-mail adres: secretaris@kbozuidplas.nl