

NIEUWSBRIEF

KBO afdeling NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL



Mei 2023

Van de voorzitter

Beste KBO-leden,

Het is weer voorjaar, Pasen hebben we onlangs gevierd en we zijn op weg naar Hemelvaartsdag. Als ik naar buiten kijk, zie ik mijn tulpen voluit bloeien. Dit doet mij denken aan de periode, dat ik net voorzitter geworden was. Er was toen een uitje, dat georganiseerd werd door de PCOB naar de Keukenhof. 15 van onze leden zijn gezellig mee geweest.

Er waren wel vaker uitjes en andere activiteiten waar onze leden welkom waren. Denkt u bijvoorbeeld aan de modedagen bij Vander Klooster in Boskoop: regelmatig komen onze leden samen met de PCOB-leden daar voor een gezellige dag. Nu ben ik niet van plan om alle gezamenlijke activiteiten op te noemen maar er was er één, die overal bovenuit sprong: de PCOB jubileum cruise met Rederij Fortuna op 13 juni 2018. Er werd een prachtige route gevaren van uit Capelle aan den IJssel rond het eiland van IJsselmonde. Het voert te ver om de hele route op te noemen maar het was een fantastische trip met onderweg een zeer goede verzorging op het luxe partyschip Marlina.

Dit was ook de tijd dat er zowel landelijk als ook plaatselijk gedacht werd aan samenwerking tussen PCOB en KBO. Vanuit het bondsbureau in Nieuwegein werd er een concept samenwerkingsovereenkomst ter beschikking gesteld. Na veel overleg kwam er uiteindelijk een tekst tot stand, die voor beide partijen werkbaar was. Er zou een bijeenkomst worden georganiseerd om op een feestelijke manier de overeenkomst te ondertekenen. Het programma was klaar en op 26 maart 2020 zou dit plaats vinden.

Toen kwam er wat tussen: corona! Het heeft eigenlijk tot nu moeten duren maar 1 juni aanstaande gaan we alsnog – officieel – met elkaar samenwerken. De uitnodiging voor de bijeenkomst van de ondertekening vind u verderop in deze Nieuwsbrief.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 9 maart jongstleden hebben we onze statuten aangepast aan de nu geldende wet: de WBTR. Graag wil ik nogmaals uitleggen waarom we onze naam ook gelijk hebben aangepast van KBO Nieuwerkerk aan den IJssel naar KBO Zuidplas.

De belangrijkste reden is dat we de KBO-leden in de omliggende wijken van de gemeente Zuidplas niet bereiken terwijl we hen wel in onze gesprekken met de gemeente Zuidplas willen vertegenwoordigen. Het gaat dan natuurlijk om KBO-leden uit Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat terwijl Nieuwerkerk aan den IJssel geen gemeente meer is maar een woonwijk van de gemeente Zuidplas. We zullen dan ook binnenkort een artikel aan het Hart van Holland aanbieden om de KBO-leden in de genoemde wijken te bereiken.

Tijdens de laatste bestuursvergadering heb ik begrepen dat er leden zijn die in aanmerking komen voor het ontvangen van zo'n mooie rugzak vanwege de aanmelding van een nieuw lid. Natuurlijk kunt u daar ook voor in aanmerking komen. Het is niet veel moeite.

Een hartelijke groet van uw voorzitter,

Marcel de Groot



Spreuk van de maand mei

**“Als je niets verandert,
zal er niets veranderen”**

Overleden -

op 16 maart 2023

Mevrouw L.C. Laport-de Veer, zij woonde
De Iep 43, 2912 RD Nieuwerkerk a/d IJssel

Verhuisd

Mevrouw Wil van der Lek-Rijmers is onlangs
verhuisd naar Stadzicht, kamer 6.08
Overschiese Kleiweg 555, 3045 LJ Rotterdam
Zij woonde voorheen: Eendendaal 192, alhier

Correctie

Corrie Rijnders is niet op 18 april, maar op 8 april
jarig.

LIEF ...

Kroon-verjaardagen

70 jaar

8-5-2023 mevrouw M. Mezullo

80 jaar

30-5-2023 mevrouw B.J.M. Harley-Dekker

85 jaar

2-5-2023 de heer A.A. van Weelde

90 jaar

18-5-2023 de heer J. Bot

95 jaar

27-5-2023 de heer W. Petterson



...EN LEED

- In het ziekenhuis:
Piet Stoorvogel
- In revalidatie:
Jeannet Stoop en Rien van Dijk
Elly van der Wijngaart – mag thuis verder herstellen

Wij wensen allen een
voorspoedig herstel toe!

Jarigen in mei

- | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 2 | Adrie van Weelde (1938) | | |
| 7 | Lina van Roon-Luybregts (1941) | Annie van Weelde (1941) | |
| 8 | Michele Mezullo (1953) | | |
| 12 | Sonja Dekkers-Renes (1946) | Ed Vis (1954) | |
| 14 | Thea Lagerwaard-Scholte (1941) | | |
| 15 | Leny Nijhuis (1940) | | |
| 18 | Jaap Bot (1933) | Wil van Reede (1946) | Elly van der Wijngaart (1937) |
| 24 | Joke McMahon-de Weerd (1945) | | |
| 25 | Jannie Intven (1946) | | |
| 26 | Thea Borgers-Ariens (1940) | Nanny Jongeneelen-van As (1930) | |
| 27 | mw. van Heerdt-de Wit (1946) | Wil Petterson (1928) | |
| 29 | Robert Maarse (1952) | | |
| 30 | Bep Harley-Dekker (1943) | | |



Aankondiging activiteiten – voor onderstaande activiteiten kunt u zich aanmelden bij George Henkens

- **Dinsdag 9 mei** museumbezoek **Depot Boijmans Van Beuningen** – geen tweede museum, maar een werkgebouw met 151.000 werken. Deelnemers met een Museumjaarkaart, Vriendenloterij VIP-kaart of Rotterdampas, betalen € 1 toegangskosten in plaats van € 16.
 - 13:00h vertrek vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel
 - 13:45h bij het gebouw en er omheen lopen en foto's maken
 - 14:00h binnen rondkijken
 - 15:00h op het dakterras verzamelen voor een groepsfoto en foto's van elkaar en een kopje thee voor de liefhebbers
 - 15:30h vertrek naar huis.
- **Donderdag 22 juni** - een **rondrit** met een 90 jaar **oude historische tram** die door interessante stadsdelen en langs bezienswaardigheden rijdt. De bestuurders en conducteurs/stadsgidsen zijn vrijwilligers van het Rotterdams Trammuseum. Ze geven onderweg toelichtingen o.a. in het Nederlands. Met een speciale app zijn de trams te volgen. Een volledige tour duurt 80 minuten. Met een dagkaart kunnen we onderweg in- en uitstappen. Dat doen we bij Rotterdams beroemde **Ballentent**. Nadere informatie en aanmelden leest u in de juni-editie van de Nieuwsbrief.



Excursie naar de orgelzolders

Op dinsdag 14 februari hebben wij de lezing over de orgelzolders in Rotterdam bijgewoond. Heel interessant! Daar in de Breepleinkerk in Rotterdam Zuid hebben Joodse onderduikers zich in de Tweede Wereldoorlog lange tijd voor de Duitse bezetters kunnen verbergen.

En vorige week dinsdag (11 april) was er een excursie naar die kerk. Samen met veel andere belangstellenden ging het richting Breeplein - kerk - orgel - zolder.

We werden in de kerk ontvangen met koffie/thee en we boften dat er nog wat restanten Paaseitjes op tafel kwamen.



uitleg door Els van der Wal

Een van de vrijwilligsters ter plaatse gaf een lezing ter inleiding over wat we gingen zien. Een soort opfriscursus na het relaas dat we twee maanden voordien in de Josephkerk hadden gehoord. Maar hier sprak alles nog meer voor ons, op deze bijzondere plek. Door dia's en verschillende oorlogsherinneringen in de vitrines begrepen we nog meer van het bijzondere van het gebouw waar we waren.

Daarna konden we, in kleine groepjes verdeeld, de kerk verder ingaan. Daar gingen we nog beter begrijpen hoe moeilijk het voor de Joodse mensen was om daar ruim 2 jaar achter het orgel te moeten verblijven.

Het was flink klimmen, veel trapjes op, om daar te komen waar zij die gevaarlijke tijd hebben doorstaan. Donker, hoog en koud, in kleine ruimtes achter het orgel. En altijd stil zijn als er mensen in de kerk waren, vol spanning om niet te worden opgemerkt en angst voor eventuele ontdekking.



vitrine met herinneringen



De koude donkere schuilplaats achter het orgel

Wat een moed hebben de koster en zijn vrouw en nog anderen, b.v. de oogarts, opgebracht om in deze gevaarlijke omstandigheden te doen wat nodig was!

Er is in die moeilijke tijd – in de kosterwoning - zelfs nog een baby geboren. Onder medische begeleiding van de oogarts, die zich flink had 'ingelezen' over waar hij (misschien) bij de bevalling mee te maken zou krijgen.



daar boven onder het schuine dak

Het was voor ons allemaal een bijzondere ervaring om in de Breepleinkerk te zijn en ons te realiseren wat vrijheid is en daarin te leven.



Het orgel in de huidige staat in de Breepleinkerk

Clara Oosterwijk en Ger Cramer

De historie van de KBO Nieuwsbrief

Na de oprichting van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel werd maandelijks een mededelingenblad gemaakt. Elke maand kwamen alle wetenswaardigheden op één volledig vol getypt blad. De pagina werd door Mimi Heesakker verluchtigd met leuke tekeningetjes en versiersels. Het plaatje hiernaast is een deel van de editie van december 1992.

Mijn eerste contact met de KBO was op 5 september 2013 met een reisje naar Terschuur. Daarvan maakte ik een reisverslag en dat werd aan de deelnemers van het tripje uitgedeeld/gemailed.

Voor mij is het daarmee allemaal begonnen.



In januari 2014 trad ik toe tot het bestuur van de KBO. In het eerste mededelingenblad van dat jaar schrijft voorzitter Jaap van Duinen dat mijn deelname en inzet in 2014 zeker zichtbaar en voelbaar zijn. De opzet van



het mededelingenblad was toen al aangepast. Er waren geen tekeningetjes meer en het blad werd niet op een typemachine gemaakt. Secretaris Jan Klück kreeg informatie van voorzitter Jaap van Duinen en maakte - op de computer - daarvan een blad met mededelingen. Dat werd in de kerk gestencild - inmiddels dubbelzijdig - en bij Jan v.d. Brink gebracht voor verspreiding samen met de Nestor. Dat is de voorloper van het huidige KBO-PCOB magazine.

Toen Jan Klück zijn taken als secretaris overdroeg, werd ik verantwoordelijk voor het mededelingenblad. Er kwam een nieuwe indeling en het blad kreeg een nieuwe look en de naam 'Nieuwsbrief'. De kop van de eerste pagina is sindsdien niet meer veranderd, maar de invulling en indeling had nog geen vaste vorm (die kwam pas toen George de eindredactie op zich nam). De Nieuwsbrief werd wel dubbelzijdig gestencild. Het april/mei nummer van dat jaar telde 8 pagina's, maar dat was omdat het verslag van de Algemene Leden Vergadering erin was opgenomen. Jan en Gerard van Boheemen zorgden iedere maand voor 220 kopieën op een grote RISO-kopieermachine in de technische ruimte in de kerk. Als het kopieerwerk klaar was, kon ik de bladen verzamelen en nieten. Daarna bezorgde ik de stapels bij Josephine Kox die in maart 2014 de taken van Jan v.d. Brink had overgenomen. Samen met haar man Anton verdeelde zij de Nestor en Nieuwsbrief in de juiste aantallen voor de bezorgers.

We maken nu een sprong naar december 2015. Door het samengaan van de parochiekernen tot één parochie Sint Christoffel kon niet meer worden geprint in onze eigen kerk (voor het juni-nummer moesten we uitwijken naar de Pauluskerk voor het stencilwerk). Gelukkig maakte een drukker in die periode een geheel vrijblijvende offerte voor het drukken van onze nieuwsbrief. Er werd een voorbeeld van een omslag aan de mail toegevoegd met de opmerking dat wij – geheel naar onze wens – een eigen lay-out van de voorzijde konden maken. Op de voorzijde zou een logo, foto en tekst komen die de wij mochten aanleveren.

Hiermee kwam de weg vrij om het blad professioneler vorm te geven met een eigen stijl. Op 21 april 2016 maakte ik een fietstocht door Nieuwerkerk om herkenbare plaatsen te fotograferen. Het werden in totaal 60 foto's van onder meer steenovens, IJssel, molen, gemeentehuis, beeld van de stenenkruister en de Batavier, het hospice, restaurant Perron, Kortenoord, Stationsdreef, Ringvaart en het plaatsnaambord van Nieuwerkerk. Verder ook foto's van het Hitlandse laantje, 'dubbeltje op zijn kant', de St. Josephkerk, de oranjebrug en de 's Gravenweg. De laatste 5 plaatjes kent u want die staan sindsdien op de voorkant van de nieuwsbrief – samen met een prominente plaat van Windlust, de gerestaureerde Nieuwerkerkse stellingkorenmolen.



Deze nieuwe versie van onze nieuwsbrief konden we eind juni 2016 laten verschijnen. De omslagen werden voor een hele jaargang tegelijk voorgedrukt. Daarom kreeg het blad twee jaartallen en dat is nog steeds zo. Het nieuwe jasje was in de ALV van maart aangekondigd en dat jaar verschenen dus 5 oude versies en 5 nieuwsbrieven in het nieuwe 'molen'-jasje.

Het blad wordt in deze versie nu al 6 jaar uitgegeven en heeft vele handgemaakte kaarten opgeleverd. Er zijn handige creatievelingen die de Nieuwerkerkse plaatjes en molen uitknippen en daar bijzondere kaarten van maken. Op enkele foto's kunt u de verschillende vormen zien.



Handgemaakte kaarten "Groeten uit Nieuwerkerk aan den IJssel"



Nu krijgt de Nieuwsbrief opnieuw een aangepast jasje omdat de naam van onze afdeling gewijzigd wordt naar **KBO Zuidplas** zoals u elders in deze Nieuwsbrief kunt lezen.

Lex Husaarts maakte het ontwerp en koos de foto van De Polderjongen. Voor het gebruik van een nieuw logo konden we op Frans Scholte rekenen.

De Polderjongen – een beeld van kunstenaar Niek van Leest – staat vlak bij de Gele Brug naast de Ringvaart die alle dorpskernen van de Gemeente Zuidplas verbindt. Hij waait nog nèt niet uit zijn jasje en daarmee heeft de KBO Zuidplas weer een nieuw jasje.

Irene Vasterman



De Zonnebloem



Een tijdje geleden hoorde ik dat in ons kerkgebouw een bijeenkomst van de Zonnebloem was geweest waar men van een Hollandse winterkost kon genieten. Ofschoon ik nooit met de Zonnebloem te maken had gehad, leefde bij mij het idee dat de Zonnebloem en de KBO toch wel op een bepaalde manier verwant zouden moeten zijn. Wij, bij de KBO richten ons vooral op senioren, terwijl de Zonnebloem zich op gehandicapten richt zonder leeftijdsgrenzen. Maar beide organisaties zetten zich wel in voor het welzijn van hun leden. Oh ja en het zijn beiden ook katholieke initiatieven.

Het leek mij een goede reden de Zonnebloem eens voor het voetlicht te brengen, zodat wij KBO-ers hiervan wat meer op de hoogte raken. Ik realiseer me best dat er vast heel wat leden zijn die van alles weten van de Zonnebloem, maar genoeg ook niet.

Ik ken in ons dorp maar één *Zonnebloemer* en dat is Koosje van Bruchem. Toen ik haar op de laatste ALV zag, heb ik haar gevraagd of ik mocht komen koffiedrinken om eens over de Zonnebloem te praten.

Op 3 april, maandagochtend 10 uur was ik present in haar huis aan de Joh. Tomstraat. Ik ken Koosje al zolang ik in ons dorp woon en vooral uit de tijd dat ik in het Parochiebestuur zat. Zij was degene die toen samen met Florien van den Bosch de feesten in de parochie organiseerde. Maar zoals dat wel meer gaat als je dingen met elkaar doet, een gesprekje over jezelf komt er dan niet zo van. Sinds ik bij de KBO zit, vind ik het juist interessant iets te weten over elkaar.

Dus ons gesprek ging eerst vooral over de vraag: "Hoe komt een op en top Brabantse dame nu in Nieuwerkerk terecht?"

Koosje is geboren en getogen in Valkenswaard (1948) en dacht haar hele leven in Brabant te blijven wonen, totdat ze Pierre ontmoette bij een vriendin. Ze werkte als kindermisje bij belangrijke Philips mensen die in Aalst woonden. Pierre (Dordrecht, 1943) was beroeps Marechaussee en werkte bij de bewaking van de grens met België. Pierre: "Dat ging nog wel ergens over in 1965, want toen waren er nog echte grenzen en dus ook heel wat smokkelaars!"

Een beetje onhandig was dat Pierre Neder Duits Hervormd gedoopt was, protestant dus en dat was in het ultra RK Brabant wel ingewikkeld. Maar liefde maakt (bijna) alles mogelijk en ze maakten trouwplannen. De promotiekansen bij de Koninklijke Mareschaussee waren beperkt dus wilde Pierre graag naar de gewone politie. In het Brabant van die tijd wilden ze graag katholieke jongens en hij kwam er niet tussen. Uiteindelijk werd het de gemeente politie van Rotterdam, bureau Marconiplein. Pierre zegt met enige heimwee: "Dat was de tijd nog van de C10 patrouillewagen!" Ze trouwen in 1969 en gaan in



het Oude Westen van Rotterdam wonen, 3 hoog. Koosje kan niet wennen aan de stad en aan Rotterdam. Gelukkig kunnen ze in 1970 naar Ommoord in een flat op de 11^{de} verdieping. Weliswaar een prachtig uitzicht, maar tja, tegen Brabant kan het niet concurreren en 11 hoog is ook wel lastig met kleine kindjes die je graag buiten wil laten spelen.

Via een vriendin uit Nieuwerkerk, die ook bij de politie werkt, hoort Koosje dat in Nieuwerkerk huizen worden

gebouwd en ze daar wellicht voor in aanmerking kunnen komen. Koosje gaat op vrijdagmiddag naar het Raadhuis en als je ooit met Koosje hebt gepraat, weet je, dat ze erg overtuigend kan zijn. De ambtenaar werkt zelfs in het weekend voor haar over en op maandag krijgen ze een huis aan de Bladmos.

Pierre is inmiddels overstapt naar de Rivierpolitie, maar dat heet in Rotterdam de Zeehaven politie.

In 1978 strijken ze met hun 2 jongens neer in Nieuwerkerk, een huis op de grond met een tuin!

Ik zeg: "goh, Koosje, dan woon je inmiddels dus al 45 jaar in Nieuwerkerk, dan zal je je nu toch wel Nieuwerkerkse voelen?" Nou nee hoor, zoals ik al wel meer heb gehoord, Brabanders blijven hun hele leven Brabanders. Omdat Koosje het in Rotterdam niet zo naar haar zin had en het bovendien druk genoeg had met 2 kleine peuters op een flat, was ze maatschappelijk niet actief. Ik kan me dat niet goed voorstellen,

want ik ken Koosje als een maatschappelijk bijzonder actieve dame. Dat geldt overigens ook voor Pierre. Ze zijn niet voor niets beiden Koninklijk onderscheiden!



Maar als ze in Nieuwerkerk wonen, verandert het. Koosje wordt voorleesmoeder op school, past tijdens H. Mis op de kleintjes, richt een tuiniersvereniging op, zet koffie na de H. Mis, organiseert feestjes voor de parochie en richt in 1980 samen met Suzanne Koster een afdeling op van de Zonnebloem. Ze is nu nog steeds lid van de Zonnebloem en heeft daar de zilveren en gouden speld voor ontvangen! Pierre raakt bij de Scouting betrokken en tegenwoordig krijgt de Wereldwinkel zijn aandacht. De Parochiepost/Draagkracht krijgt u al jaren in de bus doordat Pierre de bezorging organiseert.

Als je het zo achter elkaar opschrijft is het heel wat en ik begrijp heel goed dat het Hare Majesteit heeft behaagd ze beiden (Pierre zegt: "Koosje kreeg hem het eerst") te onderscheiden. Dat is alweer zo lang geleden dat ze niet meer weten wanneer dat is gebeurd.

"Wat is de Zonnebloem nu eigenlijk voor een organisatie?" vraag ik Koosje.

Koosje vertelt: "de Zonnebloem bezoekt mensen die eenzaam of hulpbehoevend zijn. Daarvoor hebben we in de afdeling vrijwilligers die dat doen. Mensen die zich aanmelden als vrijwilliger worden dan automatisch lid van de Zonnebloem. Mensen die een beroep op de Zonnebloem willen doen, kunnen zich opgeven en dan komt er vanuit de Zonnebloem iemand langs. De deelnemer moet dan eigenlijk lid worden, maar daar wordt niet erg streng op gelet. De Zonnebloem is een landelijke organisatie en die maakt het mogelijk dat mensen met zo'n boot mee kunnen of dat er aangepast vervoer beschikbaar is. In Nieuwerkerk zijn er zo'n 46 mensen als vrijwilliger beschikbaar. Dat zijn er te weinig, want er is een wachtlijst van mensen die graag door de Zonnebloemvrijwilligers bezocht zouden willen worden".

Koosje heeft nooit in het bestuur van de Zonnebloem willen zitten, maar is wel sinds de oprichting van de afdeling Nieuwerkerk actief. Ze bezocht in het verleden zo'n 5 mensen elke maand thuis. Nu is dat wat minder, want je wordt zelf wat ouder en dan gaat het niet meer zo gemakkelijk. Daarom is het nodig dat er weer nieuwe vrijwilligers komen, die de oudere kunnen aflossen.

Koosje vertelt dat het de bedoeling is dat de plaatselijke afdeling ook af en toe iets leuks organiseert. Dat gebeurt een paar keer per jaar. De bijeenkomst waarover ik aan het begin van dit stukje schreef was zo'n initiatief. Maar het kan ook een uitstapje zijn naar de Keukenhof. Hier zie je dat het een beetje lijkt op wat wij met de KBO plaatselijk doen. De Zonnebloem kent - zoals de KBO - geen leeftijdsgrens. Het is voor iedereen, maar Koosje zegt dat het in veel gevallen wel gaat om wat oudere mensen. De jongste "klant" is - denkt ze - ongeveer 40 jaar.

Ik ga thuis nog een beetje op de website van de Zonnebloem neuzen en ontdek dat het in 1949 van start ging en dus al bijna 75 jaar bestaat.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog start de radiomaker Alex van Wayenburg een radioprogramma speciaal voor zieken en lichamelijk gehandicapten. Het programma noemt hij 'Radioziekenbezoek de Zonnebloem'. Hij koos voor de Zonnebloem, omdat de zonnebloem zich altijd naar de zon richt en aan het zonlicht haar kracht ontleent (lees levensmoed).

Het programma komt bij de KRO terecht en er luisteren wel 500.000 mensen naar. Hij organiseert in 1946 een pakjesactie om een pakje te sturen naar een zieke of gehandicapte. Het wordt een groot succes. In 1980 loopt deze actie nog steeds en worden meer dan 80.000 pakjes verstuurd. Het succes was zo enorm dat het de KRO boven het hoofd groeit en het een eigen organisatie wordt. Het heet dan "Katholieke Nationale Stichting tot bevordering van het welzijn der zieken". Vanaf 1950 komt fondswerving goed op gang, met loterijen en acties in de media. Omdat men de voorkeur geeft aan een vereniging wordt op 29 april 1964 de stichting omgezet naar "Katholieke Nationale Vereniging bevordering van het welzijn der zieken de Zonnebloem". Pas in 1995 vervalt het woord katholiek, omdat de vereniging inmiddels zo groot is en allang niet meer alleen katholieken trekt.

De contributie vormt de belangrijkste inkomstenbron van de Zonnebloem.



De missie van de Zonnebloem is:

De Nationale Vereniging de Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.

De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. "Zorgeloos" betekent dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander.

Namens de Zonnebloem zijn meer dan 30.000 vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en te begeleiden. Ook werkt de Zonnebloem aan een betere toegankelijkheid en mobiliteit.

De Zonnebloem organiseert activiteiten, uitjes en vakanties. De deelnemer betaalt hierbij zijn eigen kosten. De kosten die de vrijwilliger maakt voor de Zonnebloemactiviteit worden vergoed. De vrijwilliger doneert dus uitsluitend tijd. De deelnemer betaalt een marktconforme prijs, ze betalen geen extra kosten, maar krijgen ook geen korting. Donateurs - en dat zijn er in Nederland wel zo'n 300.000! - betalen voor de extra kosten die de beperking met zich meebrengt en de kosten van de vrijwilliger.

Voor de Zonnebloem zijn twee zaken erg belangrijk. Allereerst dat er voldoende vrijwilligers zijn die zich plaatselijk willen inspannen. In de tweede plaats is geld nodig. Als je niet wil dat deelnemers meer betalen omdat ze niet goed mobiel zijn, dan moet het extra geld ergens vandaan komen. Daarom worden er al jaren allerlei acties gevoerd om gelden in te zamelen. Vroeger gebeurde dat wel via televisie acties en daarvoor was het handig dat de KRO dicht bij de Zonnebloem stond. Tegenwoordig worden belangrijke bedragen van de Postcode loterij en de Vriendenloterij ontvangen. Maar het grootste gedeelte wordt door donateurs ingebracht.

Als u na het lezen van dit verhaaltje denkt dat u ook wel een rol kan spelen in de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem, zoek Koosje eens op, ze kan u er alles over vertellen en ze schrijft u graag in als vrijwilliger. Onderstaand lijstje geeft een aardige indruk wat je wel en wat je niet doet als bezoeker/vrijwilliger.

Wat doe je WEL als bezoeker/vrijwilliger	Wat doe je NIET als bezoeker/vrijwilliger
Een luisterend oor bieden	Huishoudelijke werkzaamheden (bv stofzuigen)
Interesse tonen	Reparatieklusjes
Samen een boodschapje doen	Wekelijkse boodschappen
Een spelletje spelen	(financiële) administratie
Een kopje koffie drinken	Geld pinnen voor de deelnemer
Een wandeling maken	Persoonlijke/lichamelijk verzorging (bv wassen)

George Henkens

Een fiets waarmee je niet kan vallen?

In november vorig jaar hadden we een middag waarbij een meneer van HOKA driewielers ons van alles vertelde over fietsen met 3 wielen. Eén van onze leden, Frans Scholte, was daar ook en die was erg geïnteresseerd. Hij is een enthousiaste fietser en kan dat nog prima op zijn twee wiel fiets. Hij zag op het proefritje voor de kerk dat het nog niet eens gemakkelijk was op zo'n driewielers te fietsen.



Deze belangstellende heeft net een ritje gemaakt op de Stir Assist Bike. © TU Delft

Hij stuurde me één dezer dagen een stukje over een uitvinding die ze op de Technische Universiteit in Delft hadden gedaan. Het was een fiets met 2 wielen, zonder zijwieltje of zo, waarmee je toch niet kon omvallen. De uitvinders hadden een speciaal motortje gebouwd in de buis waar ook het stuur zit. Dat motortje zorgt ervoor dat de fiets pas omvalt wanneer je minder dan 2 km/uur rijdt. "Dan sta je dus bijna stil." zeggen de wetenschappers. De uitvinding heeft ook al een naam: "Stir Assist Bike". Je kan met dit hulpmiddel zelfs zonder handen aan het stuur fietsen!

De TU Delft heeft het samen met Gazelle en Bosch ontwikkeld. Nu is de testfase begonnen en de ervaringen zijn bijzonder positief. Het betekent niet dat de fiets al op korte termijn te

koop is. Het is nu nog een prototype. Als alle kinderziektes eruit zijn, moeten er een productielijn worden opgezet en een voorraad fietsen worden gemaakt.

Maar, het komt eraan, dus als u van fietsen houdt en dat tot op hoge leeftijd wil blijven doen op een tweewieler, onthoud dan de naam van deze ontwikkeling en volg het nieuws!

George Henkens



Beste PCOB- en KBO-leden,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PCOB en KBO



kbo Zuidplas

Na een onderbreking door de Corona hebben PCOB-Zuidplas en KBO-Zuidplas het voornemen om tot samenwerking te komen weer kunnen oppakken. Vanwege de goede samenwerking in het SVO is er ook vertrouwen ontstaan om op meerdere gebieden de krachten te bundelen.

Dit heeft tot een samenwerkingsovereenkomst geleid waar beide verenigingen zich in kunnen vinden. Het resultaat is voor ons de aanleiding tot een feestelijke ondertekening van deze voorgenomen samenwerking.

Op donderdag 1 juni a.s. willen we u daarom uitnodigen om dit met ons te vieren. We hebben als plaats van uitvoering gekozen voor de **St. Joseph kerk, Kerklaan 20**.

Het programma is als volgt:

- Inloop vanaf 14.00 uur met een kopje koffie of thee.
- om 14.30 uur: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door beide voorzitters.
- daarna Feestelijke Conference door Jos Thomasse
- in de pauze is er een hapje en een drankje

We vertrouwen er op dat - zowel de PCOB-leden als de KBO-leden - MET ELKAAR over dezelfde drempel willen gaan.

U bent van harte welkom in de St. Joseph kerk. Voor vervoer gelden de gebruikelijke telefoonnummers. Zullen we zeggen "tot 1 juni a.s."?



Jos Thomasse

De besturen van PCOB en KBO

Nieuwerkerk aan het spoor deel 2 *(vervolg van deel 1 in de Nieuwsbrief van april 2023)*

In 1935 sluiten alle stations tussen Gouda en Rotterdam voor reizigers. Naar ons dorp komt vanaf dan alleen een goederentrein die vooral wordt gebruikt voor de aanvoer van kolen en voor veetransport. De stopplaats Ouderkerk is dan ook voorbij. Ons mooie stenen stationsgebouw, zoals dat er nu nog staat, heeft dus maar 25 jaar als stationsgebouw gefungeerd! Alle reizigerstreinen naar Rotterdam en Gouda gaan wel door ons dorp maar, stoppen? Nee hoor!

De oorzaak van het sluiten van deze stations was de opkomst van het streekvervoer per bus. Anders dan de trein, stopte de bus veel vaker en reed door het dorp en dat was dus heel wat beter dan het spoorwegstation want dat stond toch wel ver van de dorpskern. Bovendien was busvervoer goedkoper. Dus de Nieuwerkerkers maakten liever gebruik van de busdiensten van de STER en de gebr. Van Gog.

In 1899 is in Rotterdam een verbinding gemaakt van station Rotterdam Maas naar Rotterdam Delftsche Poort. Dit spoor liep over het traject dat wij nu kennen als de Ceintuurbaan. Er ontstaan dan plannen om de lijn vanuit Gouda naar Rotterdam aan te laten sluiten op het spoor bij de Ceintuurbaan. Nu is de Alexanderpolder al sinds 1875 gereed, dus ligt achter Nieuwerkerk geen gigantische plas water meer. De plannen blijven plannen en de Tweede Wereld Oorlog helpt ook niet mee. Toch is in 1953 dit nieuwe traject gereed en rijdt de trein in het vervolg niet meer over de route van de N219, maar volgt de route die er nu nog is. Er werd echter geen halte voor Nieuwerkerk aan deze lijn gemaakt. Pas in 1971 (bijna 20 jaar later!) werd een eenvoudige stopplaats gemaakt en dan duurt het nog tot 1989 tot het station, zoals we dat nu kennen, in gebruik wordt genomen.

Nieuwerkerk heeft dus in de periode tussen 1935 en 1971 geen reizigersvervoer per spoor gekend!



Bij het verleggen van spoor naar de plek die wij nu kennen, werd het oude spoor niet helemaal opgebroken. Wel alles vanaf het oude station richting Rotterdam, maar tot het oude station bleef een deel van het spoor liggen en dat was tot 1970 in gebruik voor goederenvervoer zoals onderstaande foto duidelijk illustreert.



De oude spoorlijn heeft er ook ooit nog voor gezorgd dat ons dorp de landelijke kranten haalde (zie foto volgende pagina). In 1899 vond een ernstig ongeluk plaats in Nieuwerkerk. Als de trein vanaf het station Nieuwerkerk vertrekt richting Gouda moet het na ca 200m de Ringvaart over. Deze oversteek maakt u als automobilist nu ook vast nog regelmatig. Maar nu is dat een betonnen brug en u realiseert zich nauwelijks dat u de Ringvaart overgaat. U voelt het echter wel degelijk, want door de zinking van de grond naast de brug, is de brug een fikse bobbel in de weg! In 1899 was hier een draaibrug.



In de Maasbode van 27 mei 1899 verschijnt onderstaand stukje.

Spoorwegongeluk bij Nieuwerkerk.
 § Hedenmorgen ten 5.04 uur heeft door grove onachtzaamheid een spoorwegongeluk plaats gehad, dat betrekkelijk gunstig is afge-
 loopen.
 Trein 203 van de Staatsspoor, die ten 4.45 van het station Maas vertrekt naar Gouda, had ten 5.04 het station Nieuwerkerk verlaten. Op een afstand van 2 à 300 Meter bevindt zich de ijzeren draaibrug over het kanaal van Gouda via Zevenhuizen naar de Roete.
 Deze brug wordt des nachts altijd geopend, wanneer de laatste trein gepasseerd is.
 In de onmiddellijke nabijheid aan de spoor-
 dijk wonen de brugwachters C. van de Waal en B. van der Kooij, die met de bediening belast zijn.
 Van der Kooij was hedenmorgen belast met het dichtdraaien der brug, daar Van de Waal gisterenavond laat dienst gehad heeft, en inplaats van tijdig op zijn post te zijn, is Van der Kooij blijven slapen, met het gevolg, dat trein 203 voor de geopende brug stond.
 De machinist bemerkte volks niet tijdig, hoewel het sein op onveilig moet gestaan hebben en heden nog stond.
 Over de eerste brugopening en dwars over de brug ging de machine en tender heen, vermoedelijk door de vaart, zelfs bereikte de locomotief nog de vaste wal aan de overzijde, doch de tender trok haar gedeeltelijk terug en aldus stortten beide in het kanaal, zware materiele schade aanrichtende aan de brug-
 hoofden en brug. Natuurlijk kregen de volgende wagens een geweldige schok, doch van ernstige verwondingen vernamen wij ter plaatse niets, slechts eenige blauwe plekken aan hoofden, armen en beenen.
 De stoker werd alleen min of meer aan de beenen verwond, met een roeiboortje werd hij naar een weiland gebracht.
 Twee goederenwagens liepen door de schok met de buffers in elkaars houten wonden.
 De equôte zal moeten uitmaken of het machine- en stationspersoneel mede schuld hebben aan het ongeval, daar het openen en sluiten der brug aan het station gecontroleerd moet worden.
 De treinenloop op deze drukke route is gestremd. Een groot aantal werklieden zijn aan het ruimen.

Het valt me op dat in dit artikel iedereen met naam en toenaam wordt genoemd, dat zouden we tegenwoordig niet meer doen. Er is snel een noodbrug, maar een definitieve nieuwe werd pas een jaar na het onge-
 luk in gebruik genomen.



Het is toch een wonderlijk verhaal, Nieuwerkerk aan het spoor. De IJssel heeft een plekje in de naam van ons dorp gekregen, terwijl die veel minder effect op ons dorp heeft dan de spoorlijn. Het spoor liep en loopt sinds

1855 - dus al 168 jaar- dwars door ons dorp, terwijl de bewoners er tussen 1935 en 1971 niet eens in konden stappen. Gelukkig dat dit nu voorbij is. Het blijft echter wrang dat er een prachtig stationsgebouw staat op 400m afstand van het spoor en wij het nu moeten doen met een schamel afdakje waar het bovendien riekt.

George Henkens



Het 5de dorp

Het laatste jaar is voor onze gemeente hét onderwerp: het 5de dorp.

Veel aandacht in de pers, tot in het Algemeen Dagblad toe. Vanuit het gemeentehuis moet veel aandacht naar dit enorme project gaan. Van ambtenaren en bestuurders gaat veel tijd en energie naar deze uitdaging die de woningnood in het algemeen en de doorstroming binnen onze gemeente moet helpen oplossen.

De bestuurders hadden ook het SamenwerkingsVerband Ouderenbelangen SVO uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan de planvorming. Zij illustreren hiermee, naar mijn mening, dat ze het echt goed willen doen. Soms lijkt het erop dat iedereen alleen maar zeurt over dingen die niet goed zijn, maar het gaat erom positief bij te dragen.

In SVO verband hebben we in een notitie - die we de naam gaven: "**5^{de} dorp OOK VOOR OUDEREN!**" - een aantal zaken gepresenteerd die vanuit het oogpunt van de senioren belangrijk zijn in zo'n nieuw te ontwikkelen woonkern.

Op 17 april waren de wethouders Jan Willem Schuurman en Daan de Haas naar de St. Josephkerk gekomen waar wij onze notitie toelichtten en waarbij de voorzitter van het SVO het plechtig overhandigde aan de beide wethouders.

In een reactie van de beide heren konden we optekenen dat men goed nadenkt over de bereikbaarheid van het 5^{de} dorp en de verbinding naar de andere kernen van onze gemeente. Vooral bewoners die vanuit de bestaande kernen naar het nieuwe dorp trekken, zullen nog veelvuldig terug willen naar waar ze vandaan kwamen. Als we alles met de auto doen, lopen we vast, dat weten we inmiddels wel. Bij alle nieuwe wijken van de laatste jaren zien we 's ochtends en 's avonds gigantische rijen auto's. Andere vormen van vervoer, zoals een prima fietspad, een streekbus op loopafstand van je huis en een groene hopper die vervoer aanbiedt voor mensen die niet meer zo mobiel zijn, kunnen hierbij helpen. Het is goed te horen dat onze bestuurders hier al oog voor hebben. Dit is voor de ouderen die straks in het 5^{de} dorp zullen wonen heel belangrijk. Als je geen auto meer hebt, kan je toch nog goed ergens komen.

We gingen uit elkaar met de afspraak dat we een speciale bijeenkomst gaan organiseren (gemeente en SVO) waar we samen nog langer en dieper zullen doorpraten over die dingen die belangrijk zijn voor de senior en oudere in het 5de dorp!



George Henkens



KBO Zuidplas een feit



Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 9 maart is besloten de naam van onze afdeling te veranderen in **KBO Zuidplas**. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen dat we er ook zijn voor de inwoners van de andere dorpskernen van Zuidplas. Ook al moet de gang naar de notaris nog worden gemaakt, in het bestuur hebben we wel besloten om vanaf nu onze nieuwe naam actief te gaan gebruiken. We nemen dan ook het nieuwe logo over. De vernieuwde voorzijde van deze Nieuwsbrief is het bewijs.

Kerken in Nieuwerkerk Deel 2

De Reformatie en verder

In deel 1 heb ik al geschreven dat de RK kerk in de jaren voor de Reformatie in deplorabele staat verkeerde. Zowel van binnenuit wenste men veranderingen aan te brengen, maar uiteraard was dat geen gemakkelijke zaak, bij een enorm hiërarchisch apparaat wat de kerk natuurlijk al was. Daarbij hadden heel veel mensen belangrijke posities aan de kerk te danken en hadden geen enkel belang mee te werken aan de broodnodige hervormingen. Op tal van plaatsen in Europa staan dus mensen op die zeggen dat het anders moet. Niet een beetje anders, maar totaal anders. Geen beelden maar ook de afschaffing van de meeste sacramenten zijn opvallende veranderingen. Natuurlijk is eveneens de volkomen andere organisatievorm van grote betekenis en zal de eeuwen erna ook aanleiding zijn voor de talloze denominaties die komen gaan. In dat opzicht verschillen de kerken die bij de Reformatie ontstaan van bijvoorbeeld de Oud-Katholieke kerk die nog wel heel erg lijkt op de RK kerk.

Ik ga hieronder geen theologische verhalen schrijven over de redenen voor afsplitsingen, want dat is onbegonnen werk zeker voor een RK jongen en ik zou het toch nooit goed kunnen.

In Nederland krijgt Calvijn vooral veel aanhang en als in 1566 in Vlaanderen de Beeldenstorm begint breekt de 80-jarige oorlog uit, immers Koning Philips van Spanje komt op voor de moederkerk. De protestanten vluchten in grote getale naar het noorden. Zij die Frans spreken vormen daar de Waalse kerk.

In 1571 wordt de Nederduits Gereformeerde kerk (hier verder afgekort tot NDGK) opgericht maar dat was gelijk al een verdeelde kerk. Ze baseert zich op de leer van Calvijn en deze wordt tot Staatsgodsdienst in de Verenigde 7 Provinciën uitgeroepen. De aanhangers van Luther in Nederland zijn minder in getale dan de volgelingen van Calvijn, verenigen zich in de Evangelisch Lutherse Kerk. Zij worden tot de matig vrijzinnige protestanten gerekend. Zij kunnen hun geloof ook niet openlijk belijden, pas na 1818 - wanneer Koning Willem I religieuze hervormingen doorvoert - houden zij voor het eerst een nationale vergadering! Andere godsdienstuitingen (in het begin vooral RK kerk) worden verboden. Aanvankelijk wordt dit streng gehandhaafd, maar gaandeweg vermindert deze verdrukking en ontstaan er schuilkerken die oogluikend worden toegestaan. Dat heeft ook alles te maken met de omstandigheid dat mensen uit de verboden kerkgenootschappen vaak relevante functies vervullen. Openlijke beleving van het RK geloof is niet mogelijk, maar ook niet van andere protestante stromingen dan de NDGK.



Franciscus Gomarus



Jacobus Arminius

Door allerlei verschillende geloofsopvattingen en inzichten in de jonge NDGK wordt tussen 1618 en 1619 de Synode van Dordrecht gehouden. Een belangrijk discussiepunt vormt de zogenaamde predestinatieleer. Predestinatieleer ofwel Voorbeschikkingsleer betekent dat God bepaald heeft of je in de Hemel komt en dat je aardse werken daaraan niets kunnen veranderen. Deze leer hoort bij Franciscus Gomarus. Hiertegen verzet zich Jacobus Arminius. De aanhangers van hem noemen zich remonstranten of rekkelingen. Zij vinden vooral aanhang onder de regenten, terwijl de contraremonstranten, de preciezen, van Gomarus zich vooral

onder de eenvoudige mensen bevinden. De discussie tussen Remonstranten en contraremonstranten loopt hoog op waarbij Prins Maurits (aanhanger van Gomarus) en van Oldenbarnevelt (aanhanger van Arminius) tegenover elkaar komen te staan. Bij de synode van Dordrecht wordt bepaald dat de leer van Gomarus moet worden gevolgd en daarmee in de Staatsgodsdienst wordt verankerd. De Remonstranten werd het leven onmogelijk gemaakt; zij vluchten in grote getale. Pas na de dood van Prins Maurits komen zij weer terug en kunnen zij in schuilkerken het geloof belijden zoals zij wensen. De Arminiuskerk aan de Westersingel in Rotterdam is een Remonstrantse kerk. Dit kerkgenootschap heeft tegenwoordig ca 5.050 leden. Remonstranten behoren tot het vrijzinnige deel van de protestanten.

In Friesland werkt omstreeks 1536 (dus dezelfde periode dat elders in Europa Luther, Calvijn en Zwingli belangrijk werden) ene Menno Simons, een Friese RK priester uit Witmarsum. Zijn volgelingen worden wel Mennonieten genoemd. Zij kenmerken zich doordat men stelt dat de doop alleen mogelijk is bij volwassen mensen. Bovendien wijzen zij de overheidsdienstneming af, hetgeen hen in de Republiek der 7 Provinciën regelmatig in conflict bracht met de overheden. Zij worden ook Doopsgezinden genoemd en moesten in de Republiek ook hun geloof in schuilkerken belijden. In Nederland zijn in 2009 nog 7.650 mensen lid van deze geloofsgemeenschap.

De Republiek der 7 Provinciën heeft dus een enorme invloed gehad op de geloofsbeleving in de Nederland. Weliswaar verdween de harde onderdrukking van andere belevingen dan de Nederduits Gereformeerde kerk, maar tot 1795 kent Nederland een Staatsgodsdienst. In 1795 wordt de Bataafse Republiek gesticht en komen de denkbeelden uit Frankrijk (Napoleon) over. Hiermee begint de emancipatie van de andere geloofsbelevingen dan de Nederduits Gereformeerde kerk die dan al meer dan 200 jaar waren weggedrukt. Anders dan wat velen (ik ook) dachten, waren in de 7 Provinciën niet alleen de katholieken verdrongen naar de schuilkerken!

Naast de NDGK is ook de Waalse Kerk in de 7 Provinciën toegestaan. Zij kwamen bij het begin van de 80-jarige oorlog vanuit het Franstalige gebied naar het noorden en vormden er Franstalige gemeenten. In de loop van de tijd kwamen uit Frankrijk ook veel protestanten naar de Noordelijke Nederlanden die noemen we Hugenoten. Deze mensen zijn er de oorzaak van dat in Zuid Afrika zoveel Franse namen voorkomen. De Hugenoten hadden - anders dan de Hollanders - verstand van wijnbouw en daarom verzocht de VOC hen naar Zuid Afrika te gaan om daar de wijnbouw op te bouwen, een bijzonder slimme zet.

In 1816 fuseren de Waalse kerk en de Nederduitse Gereformeerde Kerk en gaan verder als de Nederlands Hervormde kerk. De Nederlands Hervormde kerk is dus eigenlijk de opvolger van de NDGK. Dat kerkgebouwen van voor de Reformatie boven de grote rivieren vrijwel altijd Nederlands Hervormde kerken zijn, wordt hierdoor verklaard, immers na de Reformatie hielden de naar het NDGK overgestapte katholieken hun oude kerkgebouw aan. Ook hier in Nieuwerkerk is de kerk in het oude dorp van oorsprong de katholieke kerk maar sinds de Reformatie een Nederlands Hervormde kerk. In mijn oude woonplaats Wageningen was dat ook het geval.



Abram Kuyper

Nederland vaart - na het vertrek van Napoleon - een vrij liberale koers en deze heeft ook invloed in de Ned. Hervormde kerk. Daarmee is natuurlijk niet iedereen het eens en dan gaan tegenstellingen binnen dit gezelschap een steeds grotere rol spelen. Het leidt begin 19^{de} eeuw tot meerdere afsplitsingen, te beginnen met de afscheiding o.l.v. Hendrik de Cock in 1834. Het zijn afscheidingen die allen ontstaan uiteraard omdat men meent dat de koers die de moederkerk volgt, niet juist is en leidt tot kerkverbanden die meer orthodox zijn dan de moederkerk. De koers van de nieuwe Nederlands Hervormde kerk is hen te liberaal. Sommigen hopen de NHK van binnenuit te kunnen veranderen, maar desondanks ontstaat in 1886 opnieuw een heel belangrijke afscheiding onder leiding van Abram Kuyper, tevens oprichter van de ARP. Deze afscheiding wordt ook wel de Doleantie genoemd hetgeen betekent de

“klaagenden”. 180.000 Nederlands Hervormden verlaten de NHK en richten de Gereformeerde Kerk op als wezenlijke voortzetting van de NDGK en blijven trouw aan de Dortsche Synode uit 1618. De Gereformeerde Kerk is meer orthodox dan de vrijzinnige NHK. De afgescheidenen wensten ook meer autonomie van de plaatselijke gemeenten. De Gereformeerde Kerk wordt bijzonder goed georganiseerd, richt jeugdverenigingen op die bijbel onderricht tot doel had en waar veel werd gedebatteerd tussen voors en tegens. Ze richt

bijvoorbeeld ook de Vrije Universiteit op. Waar de Gereformeerden zich politiek verenigen in de ARP, doen de Ned. Hervormden dat in de CHU.

Het blijft hier echter niet bij. In 1944 is er opnieuw een afscheiding onder naam Vrijmaking. Dit is een afscheiding van de Gereformeerde Kerk van Kuyper. Vrijmaking betekent dat je je vrijmaakt van waartoe je behoorde en je weer keert tot het zuivere woord van God. Ook nu is de afsplitsing orthodoxer dan de moeder. De Lichtkring in ons dorp en de Voorhofkerk aan de Bermweg in Capelle (links vlak voor dat je bij de Kanaalweg bent) behoren tot deze kerk.

Qua politieke koers zijn deze kerken verwant aan de Christen Unie.

Ondertussen heeft het deel wat door de Cock in 1834 zijn eigen weg was opgegaan niet stilgezeten en een groot aantal afsplitsingen opgeleverd. Deze kerkgenootschappen zijn in naam te herkennen dat ze vrijwel allemaal het woord Gereformeerd en Gemeente in de naam hebben. Deze kerken worden gerekend tot de "bevindelijken", de meest orthodoxe stroming van de protestante kerken. De bevindelijke stromingen zijn kerken die de nadruk leggen op de persoonlijke geloofsbeleving en waar men zich wat afschermt van de wereld.



In Nieuwerkerk behoort de kerk aan de 's-Gravenweg hiertoe.

Het is de "Gereformeerde Gemeente in Nederland" wat volgens de website 77 leden heeft en geen eigen voorganger. De toevoeging "in Nederland" is daarbij belangrijk. In Nederland zijn 49 gemeenten die tot deze kerk behoren, zoals in onze omgeving Berkenwoude en Krimpen aan den IJssel.

Maar er is ook het kerkgenootschap Gereformeerde Gemeente, dus zonder de toevoeging in Nederland. Daar van zijn er in heel Nederland zo'n 150 kerken.

De bevindelijken hanteren duidelijke kledingvoorschriften, niet alleen op zondag maar ook naar school. Het Wartburgcollege in Ommoord en de Driestarscholen in Gouda zijn scholen die door leden van deze kerken worden bezocht.



Aan de Bermweg in Capelle is een kerkje op nummer van 362 van de Oud-Gereformeerde Gemeente. Hiervan zijn in Nederland ongeveer 60 kerken. Het kerkje is zo klein dat het nauwelijks opvalt tussen de woonhuizen, want het is ook nauwelijks groter. Van mijn tuinman weet ik dat mensen uit deze kerk ook wel kerken in het kerkje aan onze 's-



Gravenweg.

De bevindelijken zijn qua politieke kleuring te vinden bij de SGP. In deze kerkgenootschappen zijn verzekeringen en vaccineren niet vanzelfsprekend.

De bevindelijken vormen een keten van kerken die we wel aanduiden met de "Biblebelt". Als we de gemeenten met een flink deel SGP stemmers in kaart brengen levert dat bovenstaand kaartje op.

Wordt vervolgd met deel 3.

George Henkens



KBO – Ontmoetingsmiddag in mei op 4e donderdag – in verband met Hemelvaartsdag zal de Ontmoetingsmiddag naar de 4^e donderdag = 25 mei verzet worden. Aanvang bij uitzondering: 14:30 uur

Koffie/thee met een koekje zijn gratis.

De drankjes kosten € 1,- per stuk.

KBO – High Tea op donderdag 15 juni 2023

Op de 3e donderdag in juni wordt weer een High Tea gepland.

Nadere informatie volgt in de juni-editie van de Nieuwsbrief.

Reserveer de datum in uw agenda !



INFORMATIE

website: www.kbozuidplas.nl

Bestuur, ledenadministrateur en medewerkers KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel

<p><u>Voorzitter:</u> Marcel de Groot Gouwe 27 2911 GA Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 0180 - 312939 mobiel: 06-2463 2705 voorzitter@kbozuidplas.nl</p>		<p><u>Penningmeester:</u> Sjaak Zuidwijk Pr. Alexanderlaan 98 2912 AM Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 0180-313625 mobiel: 06-1418 0264 zuidwi@telfort.nl</p>	
<p><u>Secretaris/ledenadministrateur:</u> George Henkens 's-Gravenweg 30 2911 CG Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-21855804 secretaris@kbozuidplas.nl</p>		<p><u>Evenementen commissie:</u> Irene Vasterman Valkendaal 41 2914 RK Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-13745920 kbo.nieuwerkerk@gmail.com</p>	
<p><u>HUBA</u> Arjo Bleeker Iersestraat 5 2914 TH Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-20005624 arjo@bleekhoog.nl</p>		<p><u>Verzoek:</u> gelieve wijziging in uw gegevens door te geven aan de ledenadministratie. website: www.kbozuidplas.nl e-mail: kbo@kbozuidplas.nl</p>	<p><u>Kopij Nieuwsbrief</u> De redactie van de KBO Nieuwsbrief ontvangt uw stukjes met wetenswaardigheden graag.</p>

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE / ADMINISTRATIE (HUBA)

<p><u>HUBA</u> Nathalie Klamer</p> <p><u>Tijdelijk niet in functie</u></p>		<p><u>HUBA</u> Rennie Valentijn Dalkruid 5 2914 BD Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-43466100 rennie.valentijn@ziggo.nl</p>	
---	---	--	---

<p>De volgende Nieuwsbrief met nr. 6 (juni) mag u rond 6 juni 2023 verwachten. Kopij voor die editie s.v.p. inleveren vóór 25 mei.</p> <p><u>Verschijningsdata 2023:</u> Juli/Augustus – nr. 7/8 – 4 juli September – nr. 9 – 22 augustus Oktober – nr. 10 – 26 september November – nr. 11 – 24 oktober</p> <p style="text-align: center;">~~~~~</p> <p>KBO - Ontmoetingsmiddagen – elke 3^e donderdag, aanvang 14:00 uur: 20 apr., 18 mei, 15 juni</p> <p>Zet u deze dagen alvast in uw agenda, dan vermijdt u dubbele afspraken!</p>	<p>KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel <u>jaarcontributie 2023</u> * € 25,= alleenstaand * € 40,= 2 personen op hetzelfde adres Als u een machtiging heeft gegeven, is de contributie voor 2023 rond 27 januari afgeschreven.</p> <p><u>bankrekeningnummer</u> NL76 RABO 0345 2771 71 t.n.v. KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel</p> <p>Aanmelden voor activiteiten: per mail: kbo@kbozuidplas.nl of telefonisch bij het bestuur. Redactie Nieuwsbrief – kbo@kbozuidplas.nl George Henkens en Irene Vasterman</p>
--	---

Meld uw e-mail adres aan ons. U krijgt de Nieuwsbrief dan ook in kleur via de mail en bent nog sneller op de hoogte van het nieuws in uw KBO afdeling. Aanmelden kan via e-mail adres: secretaris@kbozuidplas.nl