

# NIEUWSBRIEF

KBO afdeling

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL



April 2023

## Van de voorzitter

Beste KBO-leden,

Met veel blijdschap denk ik terug aan de Algemene Leden Vergadering. U heeft met ons een stap vooruit gezet met het goedkeuren van de nieuwe statuten. De bestuursleden kunnen nu worden aangesproken als dat nodig is. Wat betreft de naamwijziging was het niet voor iedereen zo direct acceptabel: voor enkelen ging een stukje historie verloren. Maar de meesten begrepen dat de geschiedenis achterhaald was. We wonen nu in de gemeente Zuidplas en Nieuwerkerk aan den IJssel staat weliswaar nog op de borden maar is niet meer dan een wijk van de gemeente.

Op donderdag 16 maart vierde de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) zijn 35-jarig bestaan. Wij willen hen alsnog van harte feliciteren met dit jubileum. Het jubileum werd opgeluisterd met een concert van een jubilerend mannenkoor "Gouda's Liedertafel" en was onder belangstelling van veel aanwezigen een bijzonder geslaagde bijeenkomst.

We hopen op 1 juni een stap te doen naar verdere samenwerking met de PCOB.

Op dezelfde middag mocht ik een bijeenkomst bijwonen van het Minima Netwerkoeverleg van de Stichting ZO!. Naar aanleiding hiervan wil ik u op de hoogte brengen van een bijeenkomst met de titel: "**Financieel veilig ouder worden**" op donderdag 30 maart (dus over 14 dagen!) Dit wordt georganiseerd door de Stichting ZO! in samenwerking met de Rabobank in het Kerkelijk Centrum, J.A. Beijerinkstraat 53. De start is om 13.30 uur en de middag eindigt om 15.30 uur. Toegang is gratis, u hoeft zich niet aan te melden.

Financieel veilig ouder worden is een actueel thema. Denk maar aan "opsporing verzocht" met alle gevallen van bijvoorbeeld pasjesfraude. U krijgt voorlichting van een medewerkster van de Rabobank die praktijkvoorbeelden, tips en adviezen deelt met de aanwezigen zodat u in de toekomst vroegtijdig een financieel misbruik kunt herkennen. Ook de wijkagent wijk Dorrestein, Erwin van de Berg zal zijn kennis en ervaring delen. Uiteraard is er veel ruimte om vragen te stellen. U bent van harte welkom.

Van KBO Zuid-Holland kregen wij een mail over een *Ledenwerfactie* KBO-PCOB met een cadeau voor



nieuwe leden. Ik heb ledenwerving ook al tijdens de ALV onder uw aandacht gebracht. Nu heeft de KBO-PCOB van zorgpartner Zilveren Kruis een budget gekregen om leden te werven. Er is besloten dit budget aan de nieuwe leden te besteden: er is gekozen voor de afgebeelde rugzak.

Vanaf 28 maart tot 1 mei mogen we iedere nieuwe abonnee die zich aanmeldt via het Magazine van KBO-PCOB deze fraaie wandel-rugzak cadeau geven. Maar ook onze eigen vereniging kan nieuwe leden van dit rugzak-cadeau voorzien. We hebben



alle informatie en mogen tot 5 mei nieuwe leden aanmelden voor dit premiumcadeau.

Onze vergaderactiviteiten gaan gewoon door en we spreken de komende tijd weer met de politieke partijen (middels SVO). KBO Zuid Holland heeft ons uit genodigd voor een vooroverleg over de financiën van afgelopen jaar en zoekt kandidaten voor een cursus *zingeving*.

Met vriendelijke groet,

uw voorzitter Marcel de Groot

## Spreuk van de maand april

**“Beter onvolmaakt en echt,  
dan gemaakt volmaakt”**

**Cordaid – bond zonder naam**

## Overleden

### Op 28 januari 2023

Mevrouw Adri Bravenboer in de leeftijd van 82 jaar

### Op 24 februari 2023

De heer P.C. (Piet) van Oosten in de leeftijd van 95 jaar

### Op 25 februari 2023

De heer J.T. (Jan) Hilkhuijsen, in de leeftijd van 88 jaar

## LIEF ...

Kroon-verjaardagen

**80 jaar**

21-4-2023 mevrouw R. Valentijn

**95 jaar**

26-4-2023 mevrouw S.D.N. Rodenburg-Peer



## EN LEED

- Van Nel Oudijk (PCOB) vernamen wij dat Rien van Dijk bij zijn bezoek aan hun jubileum, ongelukkig ten val is gekomen en voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Hij is weer thuis en we wensen Rien voorspoedig algeheel herstel toe.
- Hellen van der Meijden is gelukkig ook weer thuis. Ook haar wensen we voorspoedige voortzetting van herstel.

## Jarigen in april

- |    |                                  |                      |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 10 | Ans Blom-van Gennep (1954)       |                      |
| 13 | Koos van Baalen (1946)           | Dora de Bruin (1945) |
| 15 | Elly Peppel-van Dijk (1941)      |                      |
| 18 | Corrie Rijnders-Verberg (1935)   |                      |
| 21 | Rennie Valentijn (1943)          |                      |
| 26 | Fiet Rodenburg-Peer (1928)       |                      |
| 27 | Marijke Zuidwijk-van Beek (1950) |                      |
| 29 | dhr. Hijmering (1940)            |                      |



## KBO - Ontmoetingsmiddagen – elke 3e donderdag - Aanvang: 14:00 uur

Koffie/thee met een koekje zijn gratis. De drankjes kosten € 1,- per stuk.



## Aankondiging activiteiten

- **Dinsdag 11 april** – In vervolg op de boeiende lezing gaan we op excursie naar de **orgelzolders** in de **Breepleinkerkerk** – kosten voor leden € 7,50 p.p. – voor details en aanmelden >>> [Lees verder pagina 15](#)
- Open Klaverjas toernooi op **woensdagmiddag 12 april 2023** in Bleiswijk. Deelname kost € 6 p.p. waarbij is inbegrepen 2x een kopje koffie/thee, een drankje en een borrelhapje >>> [Lees verder pagina 15](#)
- **Winkelen bij Aad en Marijke met 10% korting op maandag 24 april van 13.00-17.00 uur**  
Alle KBO en PCOB leden met vriendinnen en buurvrouwen zijn uitgenodigd om de nieuwe collectie te komen passen en kopen met 10% korting. De nieuwe lente- zomermode is werkelijk prachtig. U krijgt gegarandeerd weer deskundig advies. Verwen uzelf met iets nieuws bij uw zomer garderobe. De heren zijn welkom om te keuren en natuurlijk ook voor de traktatie bij de koffie of thee die altijd speciaal wordt geregeld voor deze KBO- PCOB-koop-middag. Gratis parkeren, zelfs voor de deur. Adres: Dorpsstraat 37 in Moordrecht.  
[www.aadenmarijke.nl](http://www.aadenmarijke.nl)
- Op **dinsdag 9 mei Museumbezoek** in Haastrecht naar Museum Paulina Bisdom van Vliet
- **Donderdag 1 juni** - Ter gelegenheid van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst KBO-PCOB in Zuidplas een optreden van **conferencier Jos Thomasse** met zijn middagvoorstelling 'Zoete Koek'. In de volgende editie van de Nieuwsbrief (mei) kunt u meer details lezen over het aanmelden en – indien nodig – vervoer naar de St. Josephkerk. Houd u de datum vrij in uw agenda?
- Op **dinsdag 13 juni Museumbezoek** Depot Boijmans Van Beuningen



Jos Thomasse

## Modeshow bij Vander Klooster in Boskoop op donderdag 23 februari 2023

Na de bridge op een woensdagmorgen zagen we de uitnodiging liggen van Kloostermode Modeshow. Heel attent door Irene uitgeknipt en voor ons neergelegd. We bekeken de uitnodiging met wat aandacht voor de details. Heel verrassend: afsluiting bij een advocaatje slagroom. Nou, dat maakte wat in ons los. Zoiets lekkers hadden we in geen jaren meer geproefd. Het besluit was gauw genomen: we gaan mee naar het jubileum (45 jaar) van Vander Klooster Modepresentaties. Op donderdag 23 februari werden we opgehaald. Instappen in de auto van Carien van Nierop. Zij had zich als vrijwillige chauffeur gemeld om enkelen van de groep naar Boskoop te brengen en na afloop weer terug naar Nieuwerkerk. En dat terwijl ze zelf niet eens voor de modepresentaties in Boskoop bleef.

Carien, hartelijk dank daarvoor.

Het was een mooie rit naar Boskoop.

Daar aangekomen zagen we dat Vander Klooster niet zomaar een winkel is.

Nee, we werden verwelkomd met koffie en gebak in de 'bistro' in een groot bedrijfspand. Even daarna was er alle ruimte om de getoonde kleding te bewonderen. Daar kwamen we toch ook voor. We zaten allemaal eerste rij.

Er werd nieuwe zomermode getoond.

De commentaren waren niet van de lucht: "Oooo da's mooi." "O nee, die kleur is niks voor mij." "O, dat maakt dik", enzovoort. Geweldig mooi allemaal en draagbaar. Hele combinaties werden getoond. Voor elk wat wils.

Wat ik ook leuk vond was dat de mannequins niet als treurige meiden langs kwamen en ze hun voeten bij het lopen op de normale manier neerzetten. Vergelijk dat maar eens met Parijs en Milaan, hoe dat daar zonder struikelen gaat, is me een raadsel.

We deden veel gezellige indrukken op. Alles konden we laten bezinken tijdens de lunch.



Daarna was het kijken en eventueel je klerenkast voller maken. Allemaal vrijblijvend. Maar ja, natuurlijk bleef er wat aan je vingers hangen ondanks dat je niet echt iets nieuws nodig had. Ik zeg het maar eerlijk.

Rust in de tent? Nee hoor, ouderwetse Bingo. Laat ik daar toch de hoofdprijs winnen! Een bon van 25 euro. De bon werd meteen verzilverd bij de aankoop. De advocaat met slagroom was het sluitstuk. Daar kwamen we toch voor. Kortom, het was een heerlijk dagje uit.

Maar ja, natuurlijk bleef er wat aan je vingers hangen ondanks dat je niet echt iets nieuws nodig had. Ik zeg het maar eerlijk.

Rust in de tent? Nee hoor, ouderwetse Bingo. Laat ik daar toch de hoofdprijs winnen! Een bon van 25 euro. De bon werd meteen verzilverd bij de aankoop.

De advocaat met slagroom was het sluitstuk. Daar kwamen we toch voor. Kortom, het was een heerlijk dagje uit.



Ger Cramer

## Terugblik ALV 9 maart 2023

De ALV van dit jaar vond niet zoals we gewend zijn plaats op de derde donderdag van maart, maar een week eerder. Wat was namelijk het geval: de PCOB had haar feest - bij het 35 jarig bestaan - gepland op 16 maart. Nou zijn er wel KBO-ers ook lid van de PCOB, maar toch ook weer niet zoveel dat we er rekening mee wilden houden dat zij naar het feest van PCOB zouden kunnen gaan.

Maar: De PCOB had voor haar feest een buffet bij onze chinees de Gouden Oceaan besteld! Twee buffetten gelijktijdig in dit dorp was voor hem te veel van het goede. Dus besloot het KBO bestuur de ALV dan maar een week te vervroegen. Ofschoon 16 maart al was aangekondigd in onze Nieuwsbrief heeft men nog tijdig kennis genomen van de nieuwe datum, want het aantal aanmeldingen was behoorlijk goed. Dan weet je eigenlijk al direct dat het ook gezellig zal worden. Immers iedereen komt wel een bekende tegen waarmee nodig moet worden bijgepraat. Toch is het bijzonder, want bij een ALV zit je toch vooral op dezelfde plek, het is tenslotte een vergadering. Deze keer lagen er zelfs 2 vergaderingen achter elkaar in het



verschiet. Er moest worden gestemd over statutenwijzigingen en dat kan alleen in één keer als minstens de helft van de leden aanwezig is. Dat was niet te verwachten.

Het was half winters weer, natte sneeuw, winderig, maar toch kwamen vanaf 13:30 onze leden naar de kerk. Terwijl het bestuur de mensen die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk konden komen, ging halen, zorgden Clemens en Marijke dat iedereen ondertussen thee, koffie en koekjes kreeg. Toen we wilden beginnen ontdekten we dat twee mensen - die al langdurig actief lid zijn - nog niet aanwezig waren en Corrie Labrie was zo lief die nog te gaan halen. Chapeau! Alle mensen die zich hadden aangemeld zaten in de kerkzaal dus konden we beginnen. Het bestuur was zeer ingenomen met het feit dat werkelijk iedereen die zich had aangemeld was gekomen, in dit geval letterlijk door weer en wind, een diepe buiging van het bestuur voor u.



Het verslag van de vergadering komt op een later moment in deze Nieuwsbrief, maar hier kan wel worden vermeld dat het een geanimeerde vergadering was, met een actieve deelname uit het publiek toen het ging over onze vermogenspositie, subsidies en de voorzieningenreserve. Er bleken echt kenners van het betere boekhoudwerk in de zaal aanwezig. Onze penningmeester stelde dat hij hecht aan een inzichtelijke rapportage die voor alle leden goed te begrijpen was en daarop klonk een instemmend gemompel uit de zaal. Het besluit om onze naam van *KBO afdeling Nieuwerkerk* te veranderen in *KBO Zuidplas* was nog aanleiding voor veel opmerkingen en suggesties aan het bestuur. Heel interessant dat de leden zich hierbij zo betrokken voelden dat men hier ruim de tijd voor nam en het niet erg vond dan maar wat later te gaan borrelen! Maar om 15:46h was het klaar met vergaderen en werden de glazen gevuld.

Het Chinese buffet werd om 17:00h geopend. Er was meer dan genoeg voor iedereen, ik denk dat er ook nog wel zo'n 10 porties in bakjes mee naar huis gingen. Uiteraard was de kwaliteit van de Gouden Oceaan weer van hoog niveau.

Het was weer bijzonder geslaagd en gezellig en we gaan op weg naar de ALV 2024 als **KBO Zuidplas**.

George Henkens





KBO – afd. Nieuwerkerk aan den IJssel

## **Secretarieel Jaarverslag 2022 zoals werd gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 maart 2023**

Over het jaar 2022 was het bestuur van de afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel als volgt samengesteld:

Marcel de Groot, voorzitter

Sjaak Zuidwijk, penningmeester

George Henkens, secretaris

Irene Vasterman, lid

In 2022 ontvielen ons de volgende leden:

- Helena de Boed,
- Mevrouw H. van Driel-Noorlander,
- Mevrouw G. Duvalois-Vlig,
- Piet van Geest,
- Resie Kleij-Braun,
- Jan Koolhaas,
- Josephine Kox-van Ruitenbeek,
- Kitty van Meurs-PLuimes,
- Joop van de Reijden,
- Koos Wolters,
- Jim McMahan.

Laten we hen in stilte gedenken bij het aansteken van de kaarsen.

Het afgelopen jaar konden we de volgende personen als nieuw lid verwelkomen:

- Adri Bravenboer
- Pierre van Bruchem
- Koosje van Bruchem
- Harry van Rooijen

Helaas ontvingen we dit lopende jaar bericht van het overlijden van Adri Bravenboer, Jan Hilkhuijsen en Piet van Oosten.

We steken voor hen alsnog een kaarsje aan.

Het jaar van 2022 begon hoopgevend, langzaam werden de maatregelen ter beteugeling van de Coronapandemie versoepeld. De overheid adviseerde ons nog wel onszelf te laten vaccineren zodra je daarvoor in aanmerking kwam.

Helaas bracht de inval van Rusland in buurland Oekraïne de wereld opnieuw in grote problemen. Het had vrijwel meteen ook gevolgen voor ons, met stijgende energieprijzen die doorwerkten in prijsstijgingen die we lang niet hebben meegemaakt. Als KBO afdeling hebben we ons in SVO verband ingezet om de energietoeslag zo goed mogelijk onder de aandacht van iedereen te brengen en hebben getracht het gemeentebestuur te bewegen de inkomensgrens voor de energietoeslag te verhogen, helaas vergeefs.

We gingen op **20 januari** dit jaar van start met de gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij we nog wel rekening hielden met de Corona maatregelen.

Op **17 februari** was een gewone Ontmoetingsmiddag georganiseerd, waarbij Hans Stapels op de dankzij hem verkregen tafeltennistafel, een plaatje mocht plakken zodat nog voor vele generaties na ons duidelijk is aan wie we deze tafel te danken hebben.

Elke derde donderdag daarna was er een Ontmoetingsmiddag voor onze leden.

Op **17 maart** was de Algemene Ledenvergadering met aansluitend het buffet afkomstig van het Chinese restaurant de Gouden Oceaan.

Op **19 april** bezochten we de Oudheidkamer van ons dorp om van de heer Knoester een inleiding te krijgen over de tentoonstelling van oude schoolplaten die hij had samengesteld.

Op **19 mei** was Ouderenadviseur Chere Satijn te gast op onze Ontmoetingsmiddag. Voor velen inmiddels een bekende maar ook vertrouwde persoon van de stichting ZO! Het was mooi mee te maken dat de aanwezigen elkaar vertelden over hun eigen ervaringen over bereikbaarheid in noodsituaties.

Op **16 juni** was een High Tea in de buitenlucht georganiseerd, die wederom op een grote belangstelling kon rekenen. Dat lijkt een terugkerende activiteit van onze afdeling te worden. De dames die de catering voorbereiden deden dat dit jaar door omstandigheden geheel zonder externe begeleiding en dat ging ze bijzonder goed af, we werden die middag bijzonder verwend!

Op **2 juli** was op het Raadhuisplein het Jeu de Boules toernooi. Voor deze gelegenheid had de KBO zich met 2 teams ingeschreven! In stralend weer deden onze teams hun best, maar we hadden nog te weinig geoefend. Dat doen we volgende keer vast beter!

Op **29 september** bezochten we het museum Naturalis in Leiden. Na koffie liepen we op eigen gelegenheid langs de museumcollectie en bewonderden we het gebouw om daarna gezamenlijk te lunchen in het restaurant van het museum.

Het Jeu de Boules toernooi leidde ertoe dat we op 20 oktober naast een High Tea (nu wel binnen) ook een demonstratie Koersbal kregen, door 2 heren van de KBO Boskoop. Het lijkt op Jeu de Boules, maar nu rolt men "ballen". Hierdoor is het ook binnen goed te spelen.

Op grond van het enthousiasme bij deze demonstratie en een tweede hands aangeboden set benodigdheden voor Koersbal deed het bestuur de volgende dag besluiten de penningmeester af te vaardigen naar Lutjebroek om deze set aan te schaffen.

Op **17 november** kregen we bezoek uit Oldenzaal van een producent van fietsen met drie wielen. Onder grote belangstelling kon men kennis maken met de voordelen van dergelijke fietsen.

Op **15 december** was de traditionele kerstviering georganiseerd, waarbij we tevreden konden constateren dat we de beperkingen die de corona ons had opgelegd weer volkomen waren verleerd. Dit betekende dat we weer gezellig dicht naast elkaar konden zitten, een arm om elkaar heen konden slaan en voluit konden lachen.

Dit jaar verwelkomden we 2 personen die onze afdeling op bijzondere wijze ondersteunen namelijk Clemens Flint, die ons tijdens de Ontmoetingsmiddagen voorziet van een hapje en een drankje en bovendien als inval tafeltennis docent optreedt.

Ook nieuw is Nathalie Klamer. Zij wil ons helpen in de rol van HUBA (HULp bij Belasting Aangifte ) en als Ouderenadviseur.

Een bijzondere gebeurtenis dit jaar was de Koninklijke Onderscheiding die Hans Stapels geheel verdiend heeft ontvangen.

Het bestuur kwam dit jaar wederom 10 keer in vergadering bijeen, onze Nieuwsbrief verscheen ook weer 10 keer. Deze werd evenzo vaak bezorgd door 12 lopers, waarvoor het bestuur ze bijzonder erkentelijk is.

Elke keer dat we elkaar ontmoeten, staan er weer mensen klaar om koffie, thee, drankjes en hapjes uit te serveren. Bij de High Tea is deze groep versterkt met de cateringgroep. Ik vraag de vergadering deze mensen met een daverend applaus te bedanken voor hun toewijding en inzet.

Dit jaar zijn we gestart met het versturen van e-mails ter herinnering aan bijeenkomsten en het lijkt erop dat dit een positieve invloed heeft op het aantal aanwezigen tijdens de Ontmoetingsmiddag.

We kijken terug op een gezellig jaar waarbij de opkomst bij onze bijeenkomsten ronduit goed te noemen is.

## Ver Hitland



Het zit eigenlijk al in de naam, “**VER**”. Daarom weten we er ook zo weinig van denk ik. We zijn er vast allemaal wel eens doorheen gereden, misschien om het veer te nemen naar de overkant van de rivier, of om naar de uitspanning de Dames te gaan. Of gewoon op een fietstocht er doorheen door naar Capelle. Ik vind het altijd wat mysterieus. Waarom is dit er eigenlijk en waarom hoort het bij Nieuwerkerk?

Ik weet inmiddels dat het midden van de rivier al heel lang de grens vormt tussen Ouderkerk en Nieuwerkerk. Steenfabriek, de Olifant, heeft ervoor gezorgd dat er mensen kwamen wonen die niet hoorden bij de boerderijen die er ook staan. Eén van die boerderijen is zelfs een Rijksmonument en stamt uit 1657! Tegenwoordig vind je onderaan de dijk nog steeds 5 boerderijen waarvan het land vanaf de dijk loopt tot het Molenweteringpad dat aan het eind ligt van de golfclub Hitland. Deze boerderijen moeten destijds wel bijzonder afgelegen zijn geweest. Op de dijk is pas na februari 1953 een weg aangelegd, nadat was gebleken hoe moeilijk het was het gat in de dijk te dichten. Alle grond moest toen worden aangevoerd via het Ouderkerkselaantje.

Laatst zat ik naast Ank Baas-van Aalst en ik ben altijd een beetje nieuwsgierig naar de achtergrond van onze leden, sinds ik heb ontdekt dat daar altijd iets interessants over te vertellen is. U mag het misschien wel brutaal vinden, maar het is beslist zo dat alles wat ik hier schrijf over mensen of naar aanleiding van gesprekken met mensen, altijd vooraf door hen is gelezen en ik schrijf nooit iets wat iemand niet prettig vindt. Op vrijdagochtend 3 maart zat ik bij Ank op de koffie in haar huis aan de Wagnerstraat, want ze had me verteld dat ze 6 jaar op Ver Hitland had gewoond.

Ank werd in op 1 januari 1943 geboren in Leiden, een zorgelijke tijd, midden in de oorlog. Ze weet daar natuurlijk niets meer van, maar ze vertelt wel dat ze er in haar jonge jaren niet heel best aan toe was door de slechte voedselvoorziening. Na heel wat omzwervingen belandt ze in Gouda aan de Lange Dwarsstraat. Haar vader werkt in Rotterdam bij Smulders & Co aan de Ceintuurbaan en reist elke dag met de trein op en neer naar Rotterdam. Ze kerkt in de RK kerk aan de Hoge Gouwe, die werd gebouwd in 1902. Helaas is deze kerk verkocht en is hij niet meer toegankelijk.



Ik mag op deze plaats wel zeggen dat deze kerk één van de mooiste torens heeft van heel Nederland. Let u er maar eens op wanneer u weer naar Gouda rijdt. Veel hoger dan die van de St. Jan. De toren is 80 m hoog en daarmee het hoogste punt van Gouda! Doordat de spits via kolommen op de toren staat, is een unieke vorm ontstaan.

Enfin, Ank doet daar haar eerste H. Communie en alle mooie dingen die de RK kerk in die tijd nog volop vierde. Ze krijgt nog 4 zusjes en een broertje, waarvan er nu nog één in Nieuwerkerk woont. Heel belangrijk als je wat op leeftijd komt en je familie om de hoek hebt! Ze wordt na een opleiding in Arnhem gezinsverzorgster. Ik denk dat is dan alleen in Gouda, maar nee hoor! Ank: "Ik kwam van Berkenwoude tot in Nieuwerkerk en allemaal op de fiets!". Tjonge dat is me wat, daar neem ik m'n petje voor af, allemaal in weer in wind en vast in een charmant uniform.



In Nieuwerkerk komt ze Piet Rolloos tegen. Piet is een jaar of 30 als ze hem in 1967 ontmoet. Hij komt aan de kost als grondwerker. Hij woont op Ver Hitland, waar hij in 1937 is geboren. Tegenwoordig heb je op Ver Hitland huizen aan de rivierkant en huizen aan de binnenkant van de dijk, maar toen alleen huizen binnen de dijk en daar woonde hij. Na 3 jaar verkering is het zover en trouwen ze in 1970. Wat heel erg leuk is om te schrijven, is het volgende.

Dezelfde dag dat ik 's morgens met Ank praat, heb ik 's middags een afspraak met Gerard van Boheemen om te praten over de industrie in Nieuwerkerk. Ik vertel hem dat ik die ochtend bij Ank ben geweest. Hij begint te glunderen en vertelt: De dag dat Ank trouwde, bracht ik de post rond in Ver Hitland. De moeder van Piet deed de deur voor me open en zei: "Je moet even binnen komen, want Piet komt zo met zijn bruid." Koffie en taart stonden op tafel en Gerard kon er niet onderuit. Moeder was blij dat Piet nu toch eindelijk ging trouwen, want volgens Gerard was hij hard op weg een verstokte vrijgezel te worden. Maar dat is gelukkig voor hem en Ank niet gebeurd. Gerard kende Piet goed, want ze voetbalden samen.



Woningnood was er toen nog volop, maar hier in het buitengebied is daar wel een mouw aan te passen, dus ze betrekken een "keet" zoals Ank dat nu noemt, die achter het huis van haar schoonmoeder staat. Ik noem dat een houten huisje, maar misschien zou ik het een flex woning moeten noemen met de terminologie van vandaag. Het klinkt een beetje armoedig, maar volgens Ank dat was het helemaal niet. Ank en Piet wonen er zeer naar hun zin. Koken doet ze op butagas en er is een oliekachel die het goed warm kan

houden. Ze vertelt: "Het heet daar ook de Groenendijk, maar dat dateert nog uit de tijd voor de watersnood, toen er nog geen weg over de dijk liep zoals nu. De dijk was gewoon met gras begroeid. Alles moest toen via een paadje onder aan de dijk. Toen ik er kwam wonen, kwam er gelukkig een SRV wagen langs." De ouders van Piet hebben een autootje en Ank kan goed rijden. Ze wordt al snel de chauffeur van de hele familie Rolloos en rijdt naar alle familie feestjes. "Het was er heel geïsoleerd wonen" zegt Ank, "het was een hechte gemeenschap waar je niet gemakkelijk tussen kwam. Eigenlijk waren ze veel meer gericht op Ouderkerk. Met het pontje was je zo aan de overkant en dan was je in het bruisende centrum van Ouderkerk. Daar was de slager en de bakker, immers de SRV wagen kwam maar eens in de week. Ook de dokter kwam van Ouderkerk." Omdat er geen openbaar vervoer naar Ver Hitland was, was er voor de familie van Ank maar één mogelijkheid om op bezoek te komen, met de bus van Gouda naar Ouderkerk en dan met het pontje naar de overkant. Ik denk dan zullen ze wel niet vaak op bezoek zijn geweest, maar nee hoor. Ze kwamen desondanks regelmatig langs en "met alle zusjes erbij was het in het kleine huisje ontzettend gezellig" zegt Ank, nu nog stralend. Ik denk dan dat Ank flink heeft geboft met haar familie, want dat was toch een heleboel gedoe om bij Ank te komen.



Als Ank naar Nieuwerkerk ging, reed ze de dijk af tot aan Kortenoord en dan via de 's-Gravenweg naar de Kerklaan. Ik verbaas me daarover, "Nam je niet het Hitlandselaantje of het Ouderkerkselaantje?" "Nee joh" zegt ze, "dat zijn nu wel goede paadjes maar toen nog niet."

Op een goede dag stormt het zo vreselijk dat ze niet in hun huisje willen blijven slapen en bij schoonmoeder in het huis gaan slapen.

Langzamerhand zijn er toch wel genoeg redenen om na te denken over een huis van steen op een minder afgelegen plaats. Ze proberen om in de Julianastraat een woning te huren, maar dat mag niet, omdat ze geen kinderen hebben. Het alternatief wordt de lage flat aan de Leeghwaterstraat. De onderste woonlaag, net boven de bergingen, helemaal prachtig volgens Ank. Piet legde er zelfs een vijver aan! Ze wonen hier van 1976 tot 1988. Dan krijgen ze alsnog een huis aangeboden aan de Julianastraat. Helaas overlijdt Piet hier al na 1,5 jaar aan een hartstilstand, nog maar 55 jaar oud, Ank is dan net 49 jaar. Ze blijft er wonen en blijft werken alleen nu niet meer in dienst van een organisatie.

Na een paar jaar komt ze Arie Baas tegen die in de Wagnerstraat woont. Het geluk lacht hen toe en ze trouwen in 1997. Ank verlaat de Julianastraat en verhuist naar de Wagnerstraat waar ze nu nog woont. Ank kan me niet precies vertellen wat Arie deed, tweede man bij een aannemer of zoiets. Maar ook hier is Gerard die dit kan aanvullen. Arie werkte bij het bedrijf van Jan de Ronde en dat bedrijf deed het onderhoud van onder andere de grasmat van de Kuip! Arie is in 2011 overleden.

Ank is al een eeuwigheid lid van de KBO. Ze vertelt dat ze direct na de oprichting al lid wilde worden, maar niet werd toegelaten omdat ze nog geen 50 jaar was. Dat wordt ze op 1 januari 1993 dus ze wordt dan direct lid! Ank brengt 10 keer per jaar onze Nieuwsbrief rond en ze heeft geen kleine wijk: 23 exemplaren. Tijdens ons gesprek wordt ze gebeld door Siem Griffioen, de secretaris van de SAZ, die haar vraagt of ze het SAZ magazine voor vast wil rondbrengen. Tot nu toe deed ze dat als invaller. "Ja hoor" zegt ze, "geen probleem." Later zegt ze tegen mij, "ach het is maar 4 keer per jaar en lopen is voor mijn gezondheid heel verstandig!"

George Henkens



### **Vervolg : Mijn ervaringen met de hoortoestellen.**

Voor beide oren waren ze nodig.

Wat een geluid hoor ik nu om mij heen. De geluiden die de auto maakt zijn nu veel beter hoorbaar. De vogels zijn nu duidelijker te horen. De geluiden uit de keuken dringen nu tot mij door in de kamer. De krant knispert, de geluiden van je kleren als je jezelf beweegt, zoals het schuren van je overhemd tegen je trui, worden flink versterkt. Je hoort jezelf duidelijker praten met een iets ander stemgeluid; je hoort jezelf eten. Je hoort de geluiden van de auto's op de verder gelegen rijksweg weer beter. Je hoort jezelf lopen. Ik hoef niet elke keer aan Marijke te vragen "Wat zeg je." Enzovoort.



Een aantal uren later leer je beter met de bijgeluiden om te gaan en went het al aardig. Geen hoofdpijn gehad van al die sterke geluidsprikkels. Geen probleem dat je als brildrager een hoortoestel achter je oor hebt. De luidspreker in mijn oor veroorzaakte geen irritatie. Het blijkt, dat je hersenen in staat zijn om de geluiden zo te filteren, dat niet belangrijke geluiden minder tot je doordringen. Bij het slapen gaan doe ik de toestellen weer uit en maak ze een beetje schoon met de meegeleverde doekjes. Ik zet ze in de oplader en de volgende ochtend zijn ze weer gereed voor gebruik.

Soms is het wel lekker als je al die (bij)geluiden veel minder hoort. Daarom "Wat een rust, als je de hoortoestellen even uitzet of uit doet".

Maar hoe prettig is het om weer een normaal gesprek te kunnen voeren zonder je erg in te moeten spannen. En dat je bij een lezing of een preek, vooral als de spreker zachtjes praat, alles weer goed/beter kunt horen. Kortom, je doet weer mee en voorkomt daarmee, dat jij je steeds meer geïsoleerd gaat voelen. Na een week ging ik weer langs bij de audicien om zo nodig wat instellingen met de computer aan te laten passen. Zij nam er alle tijd voor. De koppeling tussen de hoortoestellen onderling en met mijn smartphone verloopt via een Bluetooth signaal. (Vergelijkbaar met het signaal van je afstandsbediening naar de TV.)

Dat koppelen met mijn telefoon verliep nog niet erg goed en werd aangepast. De benodigde app op mijn telefoon werd vernieuwd, maar ook daarna nog haperingen. Gelukkig zaten er op de hoortoestellen 2 knopjes, die na enige oefening vrij gemakkelijk te bedienen waren, zodat je ze ook zonder telefoon kunt gebruiken. Twee weken later weer een controle. Toen bleek dat een filter dat de luidspreker in het oor beschermt tegen oorsmeer verstopt zat. Deze kon eenvoudig worden vervangen (ook door mijzelf) en was het gehoor weer terug. Ikzelf en ook de audicien waren nog niet tevreden over de koppeling en zij bestelde een nieuw stel. Na 3 weken mag ik deze ophalen en na een eindcontrole mag ik het resterende bedrag betalen. Het is wel de bedoeling, dat de hoortoestellen 5 jaar mee gaan, voordat de zorgverzekering weer een deel van de kosten vergoedt.

## Communicatie en slechthorendheid

### Algemene tips over communicatie en slechthorendheid

- Zeg het gewoon als u iets niet goed heeft verstaan. Net doen of u het wel begrepen heeft, leidt meestal alleen maar tot meer misverstanden.
- Wees **duidelijk**, laat uw directe omgeving weten dat u niet goed hoort.
- Vraag mensen duidelijk in uw richting te praten.
- Ga bij vergaderingen op de hoek van de tafel zitten, zodat je iedereen kan aankijken tijdens een gesprek. Dit vergemakkelijkt het liplezen en zo kan het geluid je oor goed bereiken.
- Vermijd groepsgesprekken met meer dan 3 a 4 personen
- Laat mensen duidelijk weten als je iets niet verstaan hebt, en vraag om herhaling!
- Stop met invullen van zinnen als je iets niet goed hebt verstaan, dit veroorzaakt miscommunicatie, en is zeer vermoeiend voor jezelf.
- Zorg voor een rustige omgeving. Schakel achtergrondgeluiden zo mogelijk uit. Neem uw gesprekspartner mee naar een rustige(r) plek.



### Tips voor betrokkenen voor een goede communicatie met slechthorenden

- Praat niet te hard, articuleer liever duidelijk de woorden die u zegt.
- Vermijd bijzinnen of omwegen.
- Spreek langzaam en spreek vooral de medeklinkers goed uit.
- Houd oogcontact: spreek met uw gezicht naar de ander, zo kan de ander zien wat u zegt via uw gezichtsexpressie en mondbeeld en spraakafzien (liplezen)
- Houd er rekening mee dat een slechthorende vaak eerst moet kijken/luisteren naar wat u zegt en dan pas de inhoud tot zich kan laten doordringen. Dit kan soms tot een vertraagde reactie leiden.
- Gebruik mimiek en natuurlijke gebaren. Overdrijf niet.
- Spreek op korte afstand met de slechthorende. Hoe korter de afstand, hoe minder geluiden de ontvangst verstoren.
- Houd niets voor uw mond en zorg voor voldoende licht, zodat uw mond goed zichtbaar is. Ga niet met uw rug naar het licht toe staan.
- Praat om de beurt en ga niet tussendoor met iemand anders praten.
- Vermijd achtergrondgeluid: zet de televisie, radio of achtergrondmuziek uit en zoek een rustige plek om te praten.
- Word niet boos, verlegen of ongeduldig als een slechthorende u niet meteen begrijpt. Herhaal eventueel wat u heeft gezegd, zo nodig in andere bewoordingen.
- Vraag af en toe aan uw slechthorende gesprekspartner of hij of zij alles goed heeft verstaan. Zo toont u begrip en maakt u het de ander makkelijker om eventuele luister-/begripsproblemen naar voren te brengen.



Sjaak Zuidwijk

## Kerken in Nieuwerkerk deel 1

Wellicht dat u zich net zoals ik wel eens afvraagt hoeveel protestante stromingen er wel niet zijn? Vroeger deed ik dat niet. In de tijd dat ik naar de HBS ging had je in Wageningen naast de RK kerk maar een paar kerken, een gereformeerde, een hervormde en een doopsgezinde.

De lagere school was uiteraard RK dus vriendjes die iets anders waren, had ik niet. Dat kwam pas op de HBS toen ik in de klas zat met jongens die naar de Zondagschool gingen en dat bleek bij die andere kerken te horen.

Toen ik hier kwam wonen, heb ik ontdekt dat er naast de stromingen die ik hiervoor noemde nog tal van andere zijn. Eén van de voordelen van deze tijd is Wikipedia. In de Nieuwsbrief van mei 2022 heb ik als eens uitgelegd dat dit een soort digitale encyclopedie is, waar je gemakkelijk van alles kan vinden. Dat deed ik toen in verband met een verhaaltje over de Orthodoxe kerken en dat maakte ik naar aanleiding van de oorlog die in Oekraïne was uitgebroken.

Dat was al een aardig opstapje voor dit verhaal, want ik probeer nu tot een schets te komen van het ontstaan van verschillende protestantse stromingen.

Ik heb ontdekt dat dit eigenlijk onbegonnen werk is. Er zijn zoveel protestantse stromingen dat dit eerder werk is voor een wetenschapper. Ik ga me proberen te beperken en wel zo dat ik uitkom bij de kerken die we hier in Nieuwerkerk en directe omgeving hebben.

Het stuk wordt te veel voor één Nieuwsbrief, het zou de lezer vervelen en ik heb ook nog wel wat andere interessante stukjes. Dus ik hak het in twee delen.

Wellicht is het goed aan het begin te zeggen dat het kenmerk van de Rooms Katholieke kerk is dat het een soort centraal gezag kent. Dat betekent van alles, waaronder dat je als katholiek wordt aangesproken op alles wat de RK kerk in de geschiedenis en over hele de wereld heeft uitgespookt, maar het heeft er aan de andere kant ook voor gezorgd dat er na de Reformatie maar weinig afsplitsingen waren.

Het vertrekpunt in dit verhaaltje is de RK kerk waar zich in 1054 de Orthodoxe kerken van afsplitsten. Daarover schreef ik dus in mei vorig jaar. In de loop van de eeuwen daarna ontstaat er ontevredenheid in de Rooms Katholieke kerk. Allerlei excessen komen voor en mensen zoals Geert de Grote (de Moderne Devotie), Erasmus en de enige Nederlandse Paus Adrianus, proberen hier van binnenuit wat aan te doen. In de Nieuwsbrief van oktober 2021 schreef ik in mijn artikeltje over het leven en werken van Jeanne Kool al eens iets over de belabberde toestand van de parochie in ons dorp in 1567. Ik verbaasde me er toen over dat deze parochie in de 20<sup>ste</sup> eeuw dan toch weer zo bloeide dat het nog een heuse Monseigneur Mathé de Jong voortbracht!

De pogingen om de RK kerk te vernieuwen waren niet genoeg en te laat en in 1517 timmerde de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen op de kerkdeur. Min of meer gelijktijdig waren elders in Europa Zwingli en Calvijn opgestaan met een nieuwe leer. Die initiatieven leiden tot de Reformatie en het ontstaan van de protestantse kerken.

Echter er zijn ook afsplitsingen geweest van de Rooms Katholieke kerk die hebben geleid tot kerkgenootschappen die uiterlijk in elk geval veel gemeen hebben met de Rooms Katholieke kerk. Die moeten natuurlijk ook aan de orde komen. Dat doen we in dit eerste deel. In de volgende Nieuwsbrief ga ik dan verder met de protestantse kerken.



Paradijsskerk Rotterdam

### **De Anglicaanse Kerk**

In Engeland is de bisschop van Canterbury begin 16<sup>de</sup> eeuw dingen aan het doen die in Rome niet worden gewaardeerd en er zijn flinke spanningen tussen Rome en Engeland. Dit leidt er in 1533 toe dat Koning Hendrik VIII 'the Act of Supremacy' aan het parlement voorlegt. Hierbij wordt gevraagd om Hendrik hoofd van de kerk te maken en hiermee te erkennen dat de koning van Engeland de man is die het meeste macht op aarde heeft, direct onder God. Het parlement gaat akkoord en dat betekent het einde van de RK kerk in Engeland. Een liberalere huwelijkswetgeving, afschaffing van het Celibaat en invoering van Engels als voertaal volgen. Veel wordt verwoest wat de RK kerk had opgebouwd, maar met de tijd blijven nog veel RK tradities in stand, zodat een rooms katholiek nu in Engeland in de eredienst heel veel terug vindt van wat hij thuis gewend is. In Engeland zegt men: 'we zijn wel katholiek maar niet Rooms'.

## De Oud- Katholieke Kerk

In 1701 ontstaat een afscheiding van de RK kerk die we aanduiden met Oud-Katholiek. Er was onvrede met de koers die de Paus in Nederland, waar de katholieke kerk toen werd onderdrukt, wilde varen. De Paus beschouwde de Noordelijke Nederlanden als missiegebied en wilde daarom geen nieuwe bisschop benoemen, hoewel de lokale kerk hier al 20 jaar om vroeg. Uiteindelijk besloot een deel van de katholieken in 1723 zelf dan maar een nieuwe bisschop te verkiezen. Dat werd Cornelis Steenoven en een breuk met Rome was definitief. Veel van wat in de RK kerk gebruikelijk is vinden we nog terug in de Oud-Katholieke kerk. Zo zijn er dezelfde 7 sacramenten als in de RK kerk. Een viering bij de Oud-Katholieken is in veel opzichten gelijk aan die in een RK kerk. In Gouda is de Oud-Katholieke kerk gehuisvest aan de Hoge Gouwe. Het is oorspronkelijk een schuilkerk die na de Reformatie door de Katholieken werd gebruikt. De parochianen van deze schuilkerk kozen in 1723 voor de Oud-Katholieke afsplitsing en zijn deze kerk tot heden ten dage blijven gebruiken. De Paradijkskerk aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam (naast Antonius Binnenweg) is ook een Oud-Katholieke kerk. In Nederland zijn 22 Oud-Katholieke parochies. Vaak natuurlijk in grote plaatsen, maar ook in Oudewater, Schoonhoven, Egmond aan Zee en Enkhuizen. Het aantal leden in Nederland bedroeg in 2017: 4585.



*Hoge Gouwe Gouda*



*Interieur Oud-Katholieke kerk*

## De Vrij-Katholieke Kerk

Van deze kerk had ik tot vorige zomer nog nooit gehoord. Ik las toen het boek van Charles den Tex met de titel: de Repair club. Een spionageroman (die ik u kan aanraden), waarin een priester en een kerk voorkomen in de Vogelwijk in Den Haag. Ik zocht uit of deze kerk er ook werkelijk was en jawel, een klein kerkje van de Vrij-Katholieke Kerk.



*Kerk in Gerrit van der Lindestraat Rotterdam*

Dit kerkgenootschap ontstaat in 1916 in Engeland als een afsplitsing van de Oud-Katholieke kerk, die zich Vrij-Katholieke kerk noemt. Deze kerkgemeenschap lijkt in tradities (bv 7 sacramenten en een gelijke indeling van het kerkelijk jaar) eveneens sterk op de RK kerk, maar erkent Rome niet en gebruikt bijvoorbeeld de Nag Hammadi (in 1945 gevonden geschriften waaronder het Evangelie van Thomas). Bijzonder is dat er tijdens de viering ruimte is voor occulte technieken. Reïncarnatie en Karma vormen belangrijke bestanddelen van het Vrij Katholieke gedachtegoed. Deze kerk telde in 2015: 431 leden en men vindt kerken in 8 plaatsen in Nederland. In Rotterdam is een Vrij-Katholieke kerk aan de Gerrit van der Lindestraat.



*Kerk in de Vogelwijk Den Haag*

Tot zo ver de afsplitsingen van de RK kerk, die in hun eredienst nog heel veel gelijkenis vertonen met de RK kerk. Dat is met de kerken die met de Reformatie ontstaan wel anders, maar dat komt dus in deel 2.

George Henkens

## Nieuwerkerk aan het spoor deel 1

De belangrijkste weg door Nieuwerkerk is tegenwoordig de N219. In ons dorp heet deze route de Abraham van Rijckevorselweg of de Schielandweg. De N219 weg loopt van Capelle aan den IJssel tot aan de oprit naar de A12 bij Waddinxveen. In deze weg bevindt zich de *Scheve Overweg*. Dat is de rotonde waar de N219 de 's-Gravenweg kruist. Wanneer je als passant door Nieuwerkerk rijdt, is dit de meest opvallende verwijzing naar het feit dat hier ergens een spoorlijn was. De spoorbomen op deze rotonde staan helemaal verkeerd, want het lijkt net alsof het spoor hier dwars op de N219 stond, maar het spoor liep juist over precies hetzelfde traject als de huidige N219. Ik begrijp dat wel, want veronderstel nou eens dat de spoorbomen in de goede richting hadden gestaan dan zouden er vast automobilisten zijn die rechttuit zouden rijden, precies tussen de bomen door. Het is juist de bedoeling dat ze een rondje rijden zoals dat bij een rotonde hoort.



De andere verwijzing naar het oude spoortraject is het oude stationsgebouw bij de kruising Kerklaan/N219, maar die zie je als passant alleen als je stil staat voor een rood stoplicht.

Ooit lagen er in plaats van asphalt van de N219 spoorrails, maar alleen over het deel dat begint ter hoogte van het Blok en dit spoor liep door tot in Rotterdam tot waar nu Tropicana staat.

Ik weet dat het spoor langs deze route in 1953 buiten gebruik werd gesteld en heb eigenlijk altijd gedacht dat het stationsgebouw - nu restaurant - tot die tijd het station van Nieuwerkerk was. Helemaal fout ontdekte ik in een gesprek met Gerard van Boheemen. Hij - geboren in Nieuwerkerk in 1939 - vertelde dat hij nooit vanaf dit station in een trein was gestapt! Als hij met de trein moest, ging hij eerst naar station Gouda of naar Rotterdam.

Hoe kan dat nou, ik begreep het niet.

Dus ik moest dat maar eens uitzoeken. U begrijpt dat ik dat zo belangrijk vond dat ik het de KBO-ers van Nieuwerkerk niet kon onthouden! Daar komt dan nog bij dat ik een tijdje geleden ontdekte dat er vlak bij mijn huis ooit een stationnetje was met de naam Ouderkerk aan den IJssel. Dat kan ik dan nu ook mooi in dit stukje verwerken.

In Nederland werd in 1839 de eerste spoorlijn geopend, tussen Amsterdam en Haarlem.

Al voor de opening van die lijn, namelijk in 1835, ontstaan al de eerste plannen voor een spoorlijn van Utrecht naar Rotterdam. Dat vereist uiteraard veel voorbereiding, maar in 1855 wordt het deel tussen Utrecht en Gouda in gebruik genomen. Niet veel later volgt het traject van Gouda naar Rotterdam-Boerengat\*. Het was de bedoeling dat de lijn zou eindigen aan de Maas ter plaatse van Tropicana, maar er waren problemen met de bouw van het station en de exploitant van het spoor (De Nederlandsche Rijnspoorweg Maatschappij) besloot een tijdelijk station te bouwen iets terug, dus bij het Boerengat. Gelukkig was het station Rotterdam-Maas 3 jaar later wel klaar en werd dat het eindpunt van de lijn Utrecht-Rotterdam.

\*Boerengat - een uit de 1591 stammende binnenhaven in het oosten van Rotterdam; het vormde de oostelijke toegang tot het Haringvliet vlakbij het Havenziekenhuis.

Nu was de Zuidplas sinds 1840 drooggemaakt dus vanaf Gouda kon de trein mooi door die jonge polder, maar achter Nieuwerkerk was er toen nog een enorm plassegebied. Het traject moest dus wel een route volgen zuidelijk van die plassen. De oevers van deze plassen lagen op ongeveer 300 m ten noorden van de 's-Gravenweg zoals ik hier wel eens eerder heb geschreven. Op het kaartje hieronder uit 1869 is dit heel goed te zien.



*eerste houten stationsgebouwtje*

Bij de aanleg van dit spoor was in Nieuwerkerk een eenvoudig houten station gebouwd. Tot 1910 deed dit dienst, want toen werd het stationsgebouw wat wij nu kennen in gebruik genomen. Er was eveneens een los perron wat je kon bereiken door een imposante loopbrug over te steken en dat gold voor alle reizigers want alle personentreinen stopten aan dit perron.



Als je op weg ging richting Rotterdam waren er meerdere spoorwegovergangen, want aan de 's-Gravenweg woonden mensen met hun land aan de andere kant van het spoor. Dat gold bijvoorbeeld voor de tuinder Aad van der Knaap (Nieuwsbrief juli 2020) of voor boer Maarten Molenaar.

Dit waren echter geen echte spoorwegovergangen. Die was er wel bij de kruising met de 's-Gravenweg. Hier was een echte overgang met bomen en een baanwachter die dat moest bedienen.



Op de linker foto kun je op de achtergrond de villa de Beukenhof zien. Dat is het statige pand wat nu ook nog aan de 's-Gravenweg staat.

Nog iets verderop kruiste het spoor het Ouderkerkselaantje. Dit weggetje is nu niet meer zo gemakkelijk te vinden, het ligt tussen de Scheve Overweg en het Klaas Klinkertpad. Het loopt dwars door het golfterrein van Hitland en er is een grote kans dat u er wel eens over heeft gefietst. Langs het spoor stond hier sinds 1903 een heel eenvoudig houten gebouwtje (rechter foto) waar de trein stopte voor reizigers van en naar Ouderkerk. Deze halte was het resultaat van een Raadsbesluit van de gemeente Ouderkerk om aan de minister te vragen om een halte voor haar inwoners aan de lijn van Utrecht naar Rotterdam. Op 2 juli 1903 wordt gepubliceerd "Beschikking no. 240 Afdeling Spoorwegen, Vestiging eene halte Ouderkerk aan den Staatsspoorweg Rotterdam-Utrecht, tusschen Capelle en Nieuwerkerk."

Op 1 oktober 1903 was dit al gerealiseerd!

**Wordt vervolgd.**

George Henkens



### [Excursie naar de Orgelzolders in de Breepleinker op dinsdag 11 april 2023](#)

Op dinsdag 14 februari bestond het gehoor bij de lezing van ds. Anja Matser uit 27 personen. Gezien de ruimte waar de ontvangst in de Breepleinker plaatsvindt, is 30 personen de maximale groepsgrootte. Aanmeldingen worden geregistreerd in volgorde van binnenkomst.

#### **Programma:**

13:30 uur Verzamelen St. Josephkerk, Kerklaan 20

13:45 uur Vertrek met eigen auto's naar de Breepleinker, Van Malsenstraat 104, 3074 PZ Rotterdam

14:30 uur Aanvang van de vertelling en rondleiding (duur ± 1,5 uur)

Kosten voor deelname € 7,50 voor leden (en € 12,50 voor niet-leden).

Vervoerkosten inclusief parkeren € 3,50 p.p. (afrekenen bij de chauffeurs)



#### **Aanmelden**

uiterlijk zondag 9 april bij Irene Vasterman 06-13745920 of per e-mail: [kbo.nieuwerkerk@gmail.com](mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com)



### [Open Klaverjas toernooi op woensdagmiddag 12 april 2023 georganiseerd door de KBO-Bleiswijk](#)

Dit toernooi is voor senioren vanaf 50 jaar. De winnaar zal als de **senioren kampioen van Lansingerland** gehuldigd worden. De middag wordt georganiseerd in Ontmoetingscentrum de Leeuwerik aan de Leeuwerikstraat te Bleiswijk. De aanvang is 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Er worden 3 rondes gespeeld en diegene met de hoogste score is tevens de **senioren kampioen 2023**. Een mooie wisselbokaal is de hoofdprijs. Naast deze hoofdprijs zijn er meerdere prijzen in de vorm van waardebonnen beschikbaar. Er wordt individueel gespeeld en elke ronde treft men door loting een andere partner. Er wordt volgens het Rotterdamse systeem gekaart. Deelname aan dit toernooi kost € 6 p.p. waarbij is inbegrepen 2x een kopje koffie of thee, een drankje en een borrelhapje. Bij binnenkomst ontvangen alle deelnemers een gratis lotnummer en hebben daarmee kans op een mooie prijs!! **Voorinschrijving** is vanaf heden mogelijk bij Arnold Oosterlaan via tel.nr. 010-5212469 of door overmaking van € 6,- op bankrekening nummer: NL13 INGB 0000 4584 02, o.v.v. Klaverjastoernooi + uw voor- en achternaam.

# INFORMATIE

website: [www.kbozuidplas.nl](http://www.kbozuidplas.nl)

## Bestuur, ledenadministrateur en medewerkers KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel

<p><u>Voorzitter:</u> Marcel de Groot Gouwe 27 2911 GA Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 0180 - 312939 mobiel: 06-2463 2705 <a href="mailto:voorzitter@kbozuidplas.nl">voorzitter@kbozuidplas.nl</a></p>		<p><u>Penningmeester:</u> Sjaak Zuidwijk Pr. Alexanderlaan 98 2912 AM Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 0180-313625 mobiel: 06-1418 0264 <a href="mailto:zuidwi@telfort.nl">zuidwi@telfort.nl</a></p>	
<p><u>Secretaris/ledenadministrateur:</u> George Henkens 's-Gravenweg 30 2911 CG Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-21855804 <a href="mailto:secretaris@kbozuidplas.nl">secretaris@kbozuidplas.nl</a></p>		<p><u>Evenementen commissie:</u> Irene Vasterman Valkendaal 41 2914 RK Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-13745920 <a href="mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com">kbo.nieuwerkerk@gmail.com</a></p>	
<p><u>HUBA</u> Arjo Bleeker Iersestraat 5 2914 TH Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-20005624 <a href="mailto:arjo@bleekhoog.nl">arjo@bleekhoog.nl</a></p>		<p><u>Verzoek:</u> gelieve wijziging in uw gegevens door te geven aan de ledenadministratie. website: <a href="http://www.kbozuidplas.nl">www.kbozuidplas.nl</a> e-mail: <a href="mailto:kbo@kbozuidplas.nl">kbo@kbozuidplas.nl</a></p>	<p><u>Kopij Nieuwsbrief</u> De redactie van de KBO Nieuwsbrief ontvangt uw stukjes met wetenswaardigheden graag.</p>
<b><u>HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE / ADMINISTRATIE (HUBA)</u></b>			
<p><u>HUBA</u> Nathalie Klamer  <b><u>Tijdelijk niet in functie</u></b></p>		<p><u>HUBA</u> Rennie Valentijn Dalkruid 5 2914 BD Nieuwerkerk a/d IJssel mobiel: 06-43466100 <a href="mailto:rennie.valentijn@ziggo.nl">rennie.valentijn@ziggo.nl</a></p>	
<p>De volgende Nieuwsbrief met nr. 5 (mei) mag u rond 2 mei 2023 verwachten. Kopij voor die editie s.v.p. inleveren vóór 20 april. <b><u>Verschijningsdata 2023:</u></b> Juni – nr. 6 – 6 juni Juli/Augustus – nr. 7/8 – 4 juli September – nr. 9 – 22 augustus Oktober – nr. 10 – 26 september   <b>KBO - Ontmoetingsmiddagen</b> – elke 3<sup>e</sup> donderdag, aanvang 14:00 uur: 20 apr., 18 mei, 15 juni Zet u deze dagen alvast in uw agenda, dan vermijdt u dubbele afspraken!</p>	<p>KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel <b><u>jaarcontributie 2023</u></b> * € 25,= alleenstaand * € 40,= 2 personen op hetzelfde adres Als u een machtiging heeft gegeven, is de contributie voor 2023 rond 27 januari afgeschreven.  <b><u>bankrekeningnummer</u></b> NL76 RABO 0345 2771 71 t.n.v. KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  Aanmelden voor activiteiten: per mail: <a href="mailto:kbo@kbozuidplas.nl">kbo@kbozuidplas.nl</a> of telefonisch bij het bestuur. Redactie Nieuwsbrief – <a href="mailto:kbo@kbozuidplas.nl">kbo@kbozuidplas.nl</a> George Henkens en Irene Vasterman</p>		

Meld uw e-mail adres aan ons. U krijgt de Nieuwsbrief dan ook in kleur via de mail en bent nog sneller op de hoogte van het nieuws in uw KBO afdeling. Aanmelden kan via e-mail adres: [secretaris@kbozuidplas.nl](mailto:secretaris@kbozuidplas.nl)