

NIEUWSBRIEF

KBO afdeling

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL



November 2021

Van de voorzitter

Beste KBO-leden,



De dagen worden korter en de nachten worden langer. Op 31 oktober gaan we weer naar de wintertijd en de klok schuift weer een uurtje door. Een aantal van ons wacht al enige tijd op een griepvaccinatie maar wordt pas na 15 november uitgenodigd (Dr. Pardijs) Wat corona betreft zijn de vooruitzichten somber voor degenen die niet gevaccineerd zijn. Mensen die kwetsbaar zijn, krijgen een zgn. boostervaccinatie (derde prik). Gelukkig zijn de meesten van onze leden volledig gevaccineerd. Er wordt nog gesproken over een boostervaccinatie voor alle vijfenzestigplussers.

Het is voor de politici een drukke tijd. Er lijkt geen eind te komen aan de kabinetsformatie en ik hoop dat die wel klaar is als u deze nieuwsbrief krijgt.

Van de KBO-PCOB is er een analyse bij ons binnengekomen over de laatste "Prinsjesdag" van 21 september 2021. Deze bevat vier thema's welke ik met u wil doornemen:

Koopkracht Sinds de kredietcrisis zijn de pensioenen niet of nauwelijks geïndexeerd. Pas in 2023 zal er een nieuwe pensioenwet worden ingevoerd maar hoewel indexering dan weer mogelijk wordt, zal de inwerkingtreding meerdere jaren in beslag nemen. De KBO-PCOB wil dat er in de tussentijd naar oplossingen wordt gezocht om te voorkomen dat de periode waarin gepensioneerden nauwelijks vooruitgaan niet oploopt tot 15 of 20 jaar. Het wordt hard nodig dat de politiek ervoor gaat zorgen dat gepensioneerden compensatie krijgen. Voor de vijftigplussers geldt dat ze in hetzelfde schuitje zitten: bijna 150.000 huishoudens hebben een zeer laag inkomen en zo'n kwart van de jonge senioren heeft een uitkering. De ontwikkeling van de energieprijzen doet er op het ogenblik ook geen goed aan.



Zorg en wonen Volgend jaar komt het Nederlandse zorgsysteem steeds meer onder druk te staan. De zorgpremie stijgt het komend jaar met € 31. Het eigen risico blijft in 2022 vaststaan op € 385. Coronakosten en coronaherstelkosten blijven tot minstens 1 augustus 2022 deel van de basisverzekering. Kern van de zorg zal verbetering van de paraatheid zijn, het vergroten van ons aanpassingsvermogen en het zelfvoorzienend zijn om toekomstige crisissen aan te kunnen. Dit houdt onder andere in dat we langer zelfstandig thuis zullen moeten wonen en er minder snel een beroep op thuiszorg kan worden gedaan. Het woningtekort zal groot blijven. Er komt € 20 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van geclusterde woningen voor senioren.

Zingeving In 2022 ondersteunt het kabinet vrijwilligers en netwerken die palliatieve zorg verlenen door middel van subsidie. Dit betreft ook geestelijke verzorging van de patiënten en hun naasten. Er is in 2022 € 42,7 miljoen beschikbaar. Het programma "één tegen eenzaamheid" loopt door tot in 2023.

Digitalisering Dit blijft een belangrijke doelstelling van het kabinetsbeleid. Maar het is aangetoond, dat er veel mensen hulp nodig hebben. Denk hierbij maar aan de QR-code.



Wij gaan in het SVO de politieke partijen in de gemeente Zuidplas aanspreken over deze onderwerpen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zodat we ons gesteund en vertegenwoordigd kunnen voelen.

Een hartelijke groet van uw voorzitter,

Marcel de Groot

Wijsheid van de maand november



LIEF EN LEED

Kroonverjaardagen

75 jaar

21-11-2021 de heer J. Boerendonk



Verhuisd

Mw. C.F.W.P. (Kitty) van Meurs-Pluimes is op 11 oktober verhuisd naar de Herbergier in Gouderak



Overleden

11 oktober 2021 de heer Alexander François Johannes van Doorn (83 jaar)

14 oktober 2021 Henricus Dominicus Joanna Maria (Eric) van Nierop (74 jaar)



PROGRAMMA KOMENDE TIJD

- Maandag 8 november van 13-17 u Winkelen met 10% korting bij Aad en Marijke in Moordrecht
- Donderdag 25 november om 14:00 uur – bezoek Museumgarage – maximum 25 personen – aanmelden bij George Henkens – zie informatie op deze pagina
- Donderdag 9 december van 14-17:00 uur kerst knutselen – zie informatie op deze pagina
- Donderdag 16 december van 14-17:00 uur Kerstmiddag met broodmaaltijd
- Donderdag 31 maart 2022 van 10:15-15:15 u Lady's Day bij Vander Klooster met voorjaarsmode

KBO - Ontmoetingsmiddagen – elke 3e donderdag:

Zet u de volgende data alvast in uw agenda, dan vermijdt u dubbele afspraken!

- 18 november
- 16 december (Kerstmiddag)

Koffie/thee met een koekje zijn gratis. De drankjes kosten € 1,= per stuk.



Aan de 5 Boeken nr. 1g is een museum vol oude motoren en auto's gevestigd. Het is de verzameling die Joop van der Dussen heeft aangelegd: de **Museumgarage**. Wij zijn op donderdag 25 november gasten van zijn weduwe Willy van der Dussen.

Verzamelen om 14:00h bij onze kerk waar we met een paar auto's naar het museum rijden.

Deelname is beperkt tot 25 personen.

Aanmelden uiterlijk zondag 21 november bij George Henkens – tel. 06-21855804 of secretaris@kbozuidplas.nl



Donderdag 9 december samen aan de slag voor een gezellige kerst

Voor dames en heren. Samen aan een grote tafel in de St. Joseph met wat thee en kransjes, om te zagen, knutselen en elkaar helpen. We rekenen erop dat de heren geen verstek laten gaan want er moet gips worden gemaakt, worden gezaagd, geschuurd en misschien wel geverfd. Aanmelden bij George Henkens uiterlijk dinsdag 7 december (om voldoende kerstkransjes te kunnen inslaan).



In Memoriam Henricus Dominicus Joanna Maria (Eric) van Nierop 1947 – 2021

Terwijl wij druk bezig zijn met het opmaken van deze Nieuwsbrief, bereikt ons het bericht dat Eric van Nierop op donderdag 14 oktober is overleden.

Het heeft ons niet helemaal verrast, maar het bericht schokte ons toch.

In het decembernummer van onze Nieuwsbrief 2018 schreven wij dat het bestuur op zoek was naar een ledenadministrateur. Eric reageerde hierop en al snel werd duidelijk dat we met hem iemand in ons midden hadden gekregen die veel meer kon én wilde doen dan alleen de ledenadministratie. In de Nieuwsbrief van maart 2019 stelde hij zich voor.

Met een voor hem kenmerkende geestdrift ging hij op zoek naar allerlei ontbrekende gegevens in het ledenbestand, met succes, maar dat hij nog niet tevreden was met het resultaat bleek nog eens bij de ALV in juni 2021 toen hij nog een dringend beroep op iedereen deed hun gegevens te completeren.

Dankzij zijn inspanningen en zijn deskundigheid was onze administratie bijzonder goed geordend en gearchiveerd. Hij wist natuurlijk ook als geen ander hoe je dat moest doen. Elk bestuurslid kreeg van hem een eigen professioneel aandoende e-mail (bv voorzitter@kbozuidplas.nl).

We kregen een heldere naam voor onze website www.kbozuidplas.nl. Dat verborg de in zijn ogen gebrekkige structuur die de KBO op het gebied van de digitale ontwikkeling had. Voor hem was dat vervelend, maar het gewone lid mocht daar geen weet van hebben. Onze website was dankzij hem altijd actueel en het was hem nooit te veel als wij er iets aan toe wilden voegen. Dat deed hij graag, want een website moest een levend iets zijn.

Tot vorig jaar bezocht hij de maandelijkse bestuursvergadering in de kerk. Voor hem was dat een hele onderneming, ook al was hij behoorlijk goed uitgerust met hulpmiddelen, het was toch heel iets anders dan zoals hij het vroeger kon door de fiets uit de schuur te halen.

Enkele weken geleden gaf hij te kennen dat het werk voor de KBO hem teveel werd en hij het graag wilde overdragen. Tegelijkertijd berichtte KBO Zuid Holland dat zij de website zouden gaan vernieuwen. Eric riep uit: "Dat werd wel eens tijd". Aanvankelijk meenden we dat hij dit onderdeel dan wel wilde behouden, maar al snel werd duidelijk bij de overdracht van de ledenadministratie dat hij echt alles wilde overdragen. Daarbij wekte hij de indruk dat het ook een beetje snel moest gebeuren.

Ofschoon Eric bij het overdragen van zijn werkzaamheden net zo alert was als 1,5 jaar geleden, hij maakte ons wel duidelijk dat er haast was. Het leek ons dat hij wist dat zijn speeltijd bijna was verstreken en we hebben geprobeerd zo snel als het kon, het toch niet heel eenvoudige dossier van hem over te nemen. Het ging heel voorspoedig, niet in de laatste plaats doordat hij alles zo had voorbereid en vastgelegd dat het wel kinderlijk eenvoudig was geworden.

En als er even iets moest worden aangepast omdat we een andere versie van een programma hadden, dan was het meestal die zelfde middag door hem opgelost.

Eric was de mening toegedaan dat hij geen rol kon vervullen in het bestuur, maar zijn rol was voor het bestuur van doorslaggevende betekenis en wij maakten goede sier met dat wat hij zo perfect had voorbereid.

Eric, dank je voor je geduld, je voorbereiding op je afscheid, maar wat zullen we je nog gaan missen! Maar je blijft bij ons door wat je voor ons hebt gedaan en wat je ons hebt nagelaten, we zullen er goed op passen. Rust in vrede.



Wij wensen Carien en haar gezin veel sterkte en kracht bij dit grote verlies.

LE-NO-ME-NO-LE-MA-LE-OC

Wat betekent dat nou? Dat zeg je misschien bij het lezen van wat hierboven staat.



Ik vond het uitstapje van afgelopen dinsdag 12 oktober enorm plezierig. En zeker ook leerzaam: een soort repetitie van een les aardrijkskunde van héél lang geleden.

Eerst varen op de LEK vanuit Krimpen. Dan op de NOORD langs diverse steigers met plaatsnamen erop. En vervolgens op de MERWEDE naar Dordrecht, ooit de voornaamste stad van de Lage Landen. Bij de steiger wachtte Restaurant Downtown ons op voor een flink uur met koffie, thee, en heerlijk gebak. En natuurlijk heel wat onderlinge contacten, onder meer over wat we allemaal al hadden gezien.



Bestuurlijk overleg

De terugreis was een mooie herhaling in omgekeerde richting van de aanlegplaatsen van zo'n twee uur eerder. Met steeds beter wordend weer, waarbij ook de zon zich liet zien.

Een fijne verrassing was vervolgens het nog een flink stuk doorvaren op de (NIEUWE) MAAS tot de Erasmusbrug; zelfs nog eronder door. Dat was een prachtig extraatje. Zeker ook het uitzicht op de Zalmtoeren, sinds kort de 'grootste jongen' in het centrum van Rotterdam. De stad ziet er vanaf het brede vaarwater toch heel anders uit dan vanaf straten en pleinen met druk verkeer van auto's en fietsen rondom.

Onderweg naar de Stormpolder in Krimpen viel me weer op dat de MAAS toch wel prachtige kronkels heeft. Daaromheen heeft zich de mooie havenstad Rotterdam ontwikkeld en zich van de oorlogsverwoesting hersteld.

Er is nog lang nagepraat tijdens de gezamenlijke maaltijd bij De Gouden OCEAAN in het oude dorp.

Een heerlijke middag en avond uit, met een fijn en talrijk gezelschap KBO-ers en hun introducés!

Ger en ik kijken uit naar volgende KBO-uitstapjes.

Jos Cramer



In het midden Het Witte Huis, ooit het hoogste gebouw van Europa

Ook met mondkapje op gezellige gesprekken



Zicht op Rotterdam vanaf het water



Eindelijk lid geworden van de KBO en we vielen gelijk met ons neus in de boter. Varen met de Waterbus en 's avonds naar de Chinees. We zagen heel veel bekenden maar ook voor ons onbekende mensen. We hebben hele leuke gesprekken gehad. En wat ik ook nog wil zeggen: "Het waren allemaal mensen die elkaar helpen, trapje op en trapje af. Dus we hebben geen spijt dat we lid geworden zijn van de KBO!"

Gerard en Erna



Aan de vaartocht namen 35 mensen deel. Er gingen zelfs 36 mee eten. Ondanks het feit dat het nog spannend was om op tijd te zijn voor de afvaart was iedereen op tijd aanwezig. Het bestuur dankt iedereen dat het allemaal zo soepel ging. Je moest je deze reis goed voorbereiden want er moest een mondkapje mee, de QR-code, een identiteitsbewijs, een OV kaart en dan ook nog op tijd zijn.



Koffie in het Veerhuis

Na de koffie met gebak aan de Merwekade bij ons waterbusuitje, hebben de meesten nog even buiten in de zon gestaan. Ik sprak een groot aantal mensen die met bewondering keken naar het gebouwtje waar we net binnen hadden gezeten. Wat voor gebouw was het eigenlijk vroegen zij zich af. Hier het antwoord.

Op het ANWB bordje tegen de gevel las ik het volgende:

Veerhuis uit 1868. De veerdienst met Papendrecht is eeuwenlang van levensbelang geweest voor Dordrecht, dat na de St. Elisabethvloed in 1421 op een eiland kwam te liggen. De stad kocht in 1744 de Heerlijkheid Papendrecht op met het veerrecht. Papendrecht kocht de grond 121 jaar later weer terug zonder veerrecht. Toch bleef de Papendrechtse Veerdam nog tot 1968 Dordts bezit. Het veerhuis werd in 1992 na een aanpassing in gebruik genomen als restaurant.

Thuis gekomen zocht ik nog even verder en vond het volgende:

Sinds de Sint-Elisabethsvloed van 1421 lag Dordrecht op een eiland en dus was de stad alleen over water te bereiken. Veren (vooral die op Zwijndrecht en Papendrecht) waren dan ook van levensbelang voor de stad en bovendien buitengewoon winstgevend.



Oorspronkelijk had Dordrecht geen verbinding met Papendrecht, eenvoudig omdat ze er niet tegenover lag. Heer Daniëlsambacht had wel een pont naar Papendrecht varen. In 1604 kocht Dordrecht voor 38.000 gulden het ambacht en werd daarmee automatisch de eigenaar van het halve veer op Papendrecht. Het halve veer, want de Dordtse veerlieden mochten alleen passagiers naar de andere oever brengen en moesten leeg terugvaren. Het vervoeren van goederen en passagiers voor Dordrecht was een taak van de Papendrechtse boot.

In 1745 maakte de stad een einde aan deze merkwaardige toestand door gewoon de hele Heerlijkheid Papendrecht te kopen. Niet omdat Dordrecht nu zo geïnteresseerd was in het boerendorp aan de overkant, maar alleen voor het veer. Dordrecht betaalde er 45.000 gulden voor. Ruim 120 jaar bleef het dorp Papendrecht eigendom van Dordrecht. In 1865 deed Dordrecht het voor slechts 11.380 gulden van de hand. De veerrechten, het Veerplein, de Veerdam, werden evenwel niet verkocht. Papendrecht zelf was voor Dordrecht dus van geen enkele waarde. Door die verkoop ontstond de merkwaardige situatie dat midden in Papendrecht een gedeelte eigendom was van Dordrecht. Niet dat dit veel consequenties voor de bewoners had, want belastingen moesten gewoon aan de gemeente Papendrecht worden betaald.

Stamboom onderzoek

Soms loop je er zomaar tegenaan, iemand die je al heel lang kent, blijkt een hobby te hebben die een enorme indruk op je maakt. Dat gebeurde mij met Sjaak Zuidwijk. We kennen elkaar al best lang en we werken veel samen. Zo zitten we al sinds 2007 samen in het bestuur van de RK begraafplaats en verzorgen we ook al sedert 2009 de Kerkbalans. Ik weet dat hij terloops wel eens iets had gezegd over Genealogie, het sjeike woord voor Stamboomonderzoek, toen we een keer op zijn studeerkamer achter zijn computer iets deden aan de Kerkbalans. Zoals dat bij mij gaat, ik hoor dat wel en sla het wel ergens in mijn hoofd op, maar omdat ik daar zit voor iets anders, blijft het daarbij.

Laatst wilde ik iets weten over de vroegere bewoners van een huis uit 1869 dat mijn dochter in Gouda bewoont. Ik dacht: "nu moet ik Sjaak eens bellen" en dat deed ik. Ik kreeg de suggestie om op internet een bepaalde website te bezoeken en ja hoor, er kwam van alles boven water. Natuurlijk niet alles wat je wilt en ik zocht vast niet goed, maar zag wel wat een schat aan informatie er beschikbaar was.

Dit bracht me op het idee eens aan Sjaak te vragen mij eens iets te vertellen over zijn hobby voor deze Nieuwsbrief. En dat deed hij maandagmiddag 11 oktober aan de eetkamertafel bij hem thuis.

Sjaak is geboren in 1948 in Koudekerk aan den Rijn, dat is een dorp aan de Oude Rijn net ten Oosten van Leiden. Sjaak zegt dat hij een echt familiemens is, waarmee hij bedoelt dat hij al jong geïnteresseerd was in de geschiedenis van zijn familie en in het bijzonder van vaders kant. Zijn oom beschikte over een familiewapen waarvan hij beweerde dat het van de Zuidwijk familie was. Sjaak wilde wel graag weten of dat echt zo was.

Als jongen van 16 jaar ondervroeg hij zijn ooms en tantes over de familie, wilde weten wie mensen waren op foto's die in de kamer hingen en of er nog meer foto's waren. Sjaak zegt: "de geschiedenis van de jongste 100 jaar, dus zeg tot 1900, kun je nog redelijk gemakkelijk achterhalen door veel met je familie te praten en materiaal te verzamelen. Zo kreeg ik van alle kanten oude foto's en mocht ik in trouwboekjes kijken". Hij moest zich natuurlijk wel enigszins beperken dus hij concentreerde zich op de lijn van vader. Maar dan wel met de broers en zussen van zijn vader en de kinderen daarvan. Ik vroeg hem hoe hij al die informatie dan vastlegde, met een kaart systeem of zo, nee hoor, hij schreef alles in dictaat cahiers en nog wel zo dat hij alles ook wel terug kon vinden. Dat alleen vind ik een geweldige prestatie, want ik vind het al moeilijk om van alle aantekeningen die ik bij zo'n interview als dit maak, een leesbaar verhaaltje te schrijven.

Na zijn HBS tijd gaat Sjaak in Leiden Scheikunde studeren en dan komt hij natuurlijk veel in Leiden. In Leiden is een goed stadsarchief waarin ook veel is bewaard van de omliggende dorpen en bezoeken daaraan leverden steeds meer informatie op. Soms ging hij zelfs naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Naarmate de documenten die je onder ogen krijgt ouder worden, is het moeilijker ze te ontcijferen. Daarom gaat hij een cursus volgen in het stadsarchief.



De Gele wipwatermolen

Wat het zoeken niet gemakkelijker maakt, is het feit dat de schrijfwijze van namen in de loop de jaren wel eens wijzigt. Dan is de vraag of een Zuidwijk ook familie is van Zuidwijk of Zuydwijk. Als ik dat hoor krijg ik het al benauwd. Zoveel informatie, maar hoe leg je daar nu verbanden tussen? En waar zoek je eigenlijk?

Sjaak vertelt dat er na 1812 in Nederland een burgerlijke stand was. Op het gemeentehuis werden dus bijgehouden geboorten, overlijdens en huwelijken. Dat hebben we te danken aan Napoleon Bonaparte. De meeste van die archieven zijn nu gedigitaliseerd en die zijn -als je de weg weet- dus te raadplegen vanachter je computer. Natuurlijk pas de laatste jaren. Mocht u overwegen zelf uw stamboom eens uit te pluizen, dan heeft u het een stuk gemakkelijker dan die jongen die halverwege de jaren 60 aan zijn stamboomonderzoek begon.

Sjaak vertelt: "In die beginjaren moest je ook alles in het archief overschrijven, want een fotokopieermachine was nog een zeldzaamheid. Nauwkeurigheid is dan een goede eigenschap, want het was wel vervelend als je bij thuiskomst iets was vergeten op te schrijven. Ook moest je opschrijven uit welk dossier je je informatie had gehaald voor

het geval dat je nog eens terug moest. Ik verzamelde alles waarvan ik dacht dat het iets met mijn stam te maken kon hebben. Ook al zag ik op dat moment geen verband".

Voor 1812 was je aangewezen op registers van huwelijk, doop en overlijden die de kerk bijhield. Hierbij was het een voordeel dat de familie Rooms Katholiek was, want die trouwden 2 keer, in de kerk en voor schout en schepenen. De protestanten trouwden alleen voor de kerk aangezien dat de staatsgodsdienst was. Nog een voordeel van het RK zijn was, dat bij de doop een Peter en Meter werden aangesteld en dat waren veelal directe familieleden. Hun namen staan in het doopregister.

Op zo'n tocht door het verleden kom je natuurlijk ook nog een heleboel andere informatie tegen, zoals het beroep van mensen en hun adres. Er is ook een schat van informatie in de archieven van het notariaat, immers voor het kopen en verkopen van eigendommen of testamenten komt je bij een notaris en dergelijke documenten worden heel goed bewaard.

Na verloop van tijd (lees jaren) heeft Sjaak een stamboom tot 1700 en een compleet verhaal. De eerste 100 jaar was de familie molenaar van een gemaal, de volgende 100 jaar boerden ze en de laatste 100 jaar waren de voorzaten van Sjaak wagenmakers.

Sjaak stelde hiermee in 2000 een boekje op en bracht dat uit met de titel: "Zuidwijk een Rijnlandse familie". Ik heb het in handen gehad en er doorheen gebladerd, een boekje van hoge kwaliteit. Een werkelijk ongelooflijke hoeveelheid informatie met talloze foto's en kopieën van oude documenten. Een monnikenwerk moet dat zijn geweest. Wat geweldig als je in je familie iemand hebt die zoiets heeft uitgezocht en dan ook nog de moeite neemt om het bereikbaar te maken voor de rest van de familie en niet te vergeten voor de Zuidwijkers van 2121!

Sjaak heeft meerdere stambomen van Zui(j)d(er)wijk uitgezocht, die soms teruggingen tot voor 1500. Het heeft jaren geduurd, voordat hij kon bewijzen welke stamboom aansloot op de zijne. Dankzij het feit dat je met internet veel gemakkelijker kunt zoeken, is hem dat gelukt. De stamboom van Sjaak is vastgelegd tot circa 1550!

De stambomen die Sjaak heeft samengesteld bevat 12.000 namen!

Verbijsterend dat je daarin de weg weet te vinden en het illustreert zijn vasthoudendheid. Natuurlijk heeft het ook veel tijd gekost, zelfs nu nog, terwijl zijn eigen stamboom eigenlijk klaar is, besteedt hij wekelijks nog minstens 10 uur aan deze hobby.

Inmiddels is het werk van Sjaak ook op internet te raadplegen. Ga maar eens kijken op www.stamboomzuidwijk.nl.

Het leuke van een eigen webpagina is natuurlijk ook dat mensen die eveneens zijn geïnteresseerd in voorvaders en wat rondneuzen op het internet, je vinden en zo kun je steeds verrassende contacten opdoen.

Mocht u willen zien wat er zoal beschikbaar is dan gaf Sjaak me de volgende websites mee:

www.openarch.nl

www.wiewaswie.nl

www.genver.nl

Als u een stamboom heeft en u wil die mooi in een programma verwerken, dan suggereert Sjaak het programma Aldfaer. Dat is gratis te downloaden. Ga naar www.aldfear.net

Er is ook een programma met de naam Pro-gen en dat kost € 45,-. Ga dan naar www.pro-gen.nl

Rest natuurlijk nog het antwoord op de vraag waar de hobby van Sjaak in 1964 mee begon:



■ Hoofdstuk 31

HEEFT DE FAMILIE ZUIJDWIJK EEN WAPEN? ■

HEEFT DE FAMILIE ZUIJDWIJK EEN WAPEN?

Voor zover ik heb kunnen nagaan was er in onze stamboom geen persoon, die een wapen(schild) had. Het antwoord op bovenstaande vraag is dus: nee.



Ondanks het antwoord was de vraag goed voor een levenslange hobby van formaat.

Sjaak is nog steeds vreselijk enthousiast over zijn hobby en zal u graag een handje helpen als u wat hulp nodig heeft.

George Henkens

Hoe was het ook al weer?

Op deze plaats in de Nieuwsbrief heb ik het laatste jaar verschillende stukjes geschreven over vroeger. Misschien wel het meest omdat het me zelf interesseerde hoe het vroeger in ons dorp ging. Ook wel omdat er achter verhalen van families hele interessante wetenswaardigheden liggen, waarvan ik dacht, dat vinden andere mensen misschien ook wel leuk om te lezen.

Als ik kijk naar het dorp toen ik hier in 1990 kwam wonen en hoe het nu is, dan is er een enorm verschil. Je groeit zelf mee met de verandering, maar als ik op deze zondagmiddag achteroverleun dan kan ik goed terughalen wat er in die 31 jaar veranderde. Ik kwam hier vanuit Rijswijk, getrouwd en we hadden een jongetje van 8 maanden. We zochten een huis met een tuin en gingen ook in Nieuwerkerk aan den IJssel kijken. Er woonde een vriend van mij, die een paar jaar daarvoor een gloednieuw huis kocht aan de Mezendaal. Dus we kenden het dorp wel. Wij vonden een huis aan de Zwanendaal, met een diepe tuin en lieve burens.

Het huis was 9 jaar oud en de Zuidplas was klaar, de Reigerhof en het Raadhuis ook. Sindsdien zijn de Veldenvater volgebouwd, Parkzoom ontstond, de Esse Hoog net achter onze kerk en Esse Laag achter het Oranjekwartier verschenen. En sinds een paar jaar bouwen we Esse Laag verder uit tot het Warmoezenierspad. Er is nog nu nog maar een smal stukje groen tussen ons dorp en Capelle zoals de luchtfoto illustreert.



Ons dorp is inmiddels Zuidplas en nu kunnen we uitbreidingsgebieden maken in Zevenhuizen en zelfs een totaal nieuw dorp lijkt mogelijk.

Misschien staat het boekje van Adri den Boer wel in uw kast dat hij schreef bij gelegenheid van het jubileum in 1994 van de Woningcoöperatie "Ons Huis". Daarin lees je dat aanvankelijk Nieuwerkerk vooral bouwde om woningen te hebben met een fatsoenlijke kwaliteit en die vooral waren bedoeld voor de eigen bevolking.

In 1959 is er in Nieuwerkerk voor het eerst sprake van een positief migratiesaldo, zoals den Boer het schrijft. Er komen dus meer mensen naar Nieuwerkerk dan dat er vertrekken. Dat betekent dus een markt voor nieuwe huizen.

Er worden dus nu huizen gebouwd speciaal voor mensen van buiten het dorp en bovendien voor mensen die niet speciaal in Nieuwerkerk hoeven te zijn. Dit in tegenstelling tot huizen die worden gebouwd voor een aantal bedrijven die woningen nodig hebben voor het toenemend aantal personeelsleden. Dat heeft geleid tot de woningen aan de Verzetstraat en de Leeghwaterstraat.

In Nieuwerkerk zijn dus in het begin van de jaren 60 woningen te koop voor mensen van buiten het dorp.

Ze moeten weliswaar nog wel worden gebouwd, maar het leidt ertoe dat vooral mensen uit Rotterdam (vaak voor het eerst) een kijkje in ons dorp komen nemen.

Als je er nu langs fietst zie je ook dat de huizen er hetzelfde uitzien. De huizen aan de Alexanderlaan die tegen het bestaande dorp liggen zijn er in 1960 al.

Ik sprak met An Fellingier, nadat ik bij toeval had gehoord dat zij in 1963 in ons dorp terecht kwam, vanuit Rotterdam en ook met Riet Roelofs die in 1962 naar Nieuwerkerk kwam.

Voor een deel is hun verhaal vergelijkbaar.

Zij behoorden beiden dus tot de groep mensen die uitsluitend hier naar toe kwamen, omdat er in Rotterdam niets beschikbaar was. En voor beiden geldt ook dat ze niet trouwden omdat er geen woonruimte voor hen was.

Het gaat om de woningen aan het Alexanderpad en de Middenmolensingel.



Ovaal 1 in luchtfoto: Alexanderpad



Ovaal 2 in luchtfoto Middenmolensingel



luchtfoto anno 1965

Op 7 oktober zat ik tegenover An en vroeg haar hoe zij zo in Nieuwerkerk kwam. Er zullen zeker lezers zijn die hier nu heel herkenbare dingen lezen.

An werd in 1929 geboren in Rotterdam-West tegen Delfshaven aan en woonde bij haar ouders. Ze was na de oorlog opgeleid tot chemisch analiste en werkte in Pernis. Ze ging op de fiets naar Vlaardingen en vandaar met de bedrijfsponc van de BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij, dat is nu Shell) naar Pernis. Ze leert op een gegeven moment haar man Bert kennen, die machinist was op de grote vaart. Hij was dus steeds maanden op zee. Er ontstaan op een gegeven moment trouwplannen. Dat impliceert natuurlijk dat er een plek moet zijn waar je ook samen kunt leven. Woonruimte in Rotterdam was destijds heel moeilijk te vinden en ze overwogen ook de omgeving van Rotterdam.

Bert vindt het belangrijk dat een nieuwe woonstede goed bereikbaar is, zodat hij wanneer hij na maanden op zee, in de haven aankomt, gemakkelijk thuis kan komen. Krimpen komt daarom niet in aanmerking, want dan moet je steeds de IJssel over. Nieuwerkerk heeft een spoorweg station en goede busverbinding met Rotterdam. In Nieuwerkerk vinden ze in 1962 wat ze zoeken, een koophuis aan de Middenmolensingel. Het huis is nog in aanbouw, maar de trouwplannen kunnen worden uitgewerkt. Nou ja trouwplannen, wel iets minder romantisch dan je misschien meteen denkt. An trouwt met de handschoen, zoals dat heet. Bert is op zee, maar hij trouwt wel op 18 januari 1962. Gelukkig heeft An een aardige baas die namens Bert wil optreden. Wegens artikel 50 van de Belastingdienst was het financieel beter in januari te trouwen ook al was Bert er dan niet bij. Niet een erg leuke maand om te trouwen, maar in die tijd telde een huwelijk voor de wet niet echt voor katholieken. Het kerkelijk huwelijk is in juni 1962 wanneer Bert verlof heeft. Dat is een beter jaargetijde voor een huwelijk! De bouw van het huis loopt niet zo voorspoedig. De aannemer gaat failliet en de bouw ligt heel lang stil. An stapt aan boord van het schip zodat ze wel bij elkaar kunnen zijn. Uiteindelijk kunnen ze pas in 1963 in hun huis. In deze tijd is er nog geen gas uit Slochteren, laat staan dat er een gasaansluiting is.

De verwarming moet worden verzorgd door kolen, gas uit een fles of olie. Ze kiezen voor olie, waarvoor het nodig is dat er een olietank wordt geplaatst tegen het muurtje in de tuin dat tegen het huis is gemetseld. Standaard wordt de schuur bij het huis opgeleverd met een kolenhok, wat dus niet wordt gebruikt en later door Bert wordt afgebroken. Er is 1 kachel in het huis, alleen in de kamer. Het gerommel met gasflessen vindt An maar niets zodat ze voor het koken kiest voor elektrisch koken. Best een verrassende keuze, want ik denk dat een chemisch analiste juist helemaal op haar gemak is met bunsenbranders en gaslangen. Maar An is resoluut: geen gas is huis. Het warm water komt uit een elektrische boiler.

Bert blijft varen tot ongeveer 1970. Het was altijd zijn bedoeling om na verloop van tijd definitief aan wal te komen en gaat werken bij ABB waar men iemand die alles van machines weet goed kunnen gebruiken. An gaat nu ook werken en kan met haar opleiding als analist terecht in het Eudokia ziekenhuis. Ze schaft zich een bromfiets aan en rijdt daarop 2 dagen per week naar de Bergweg in Rotterdam.

Riet Roelofs (1938) kende Nieuwerkerk in 1960 wel, omdat ze er wel eens op een fietstochtje doorheen was gekomen. Jacques en Riet zoeken ook een eigen woonruimte om te kunnen trouwen. Riet wil niet inwonen en graag een plek met wat ruimte. Zij kijken naar huurwoningen, maar komen maar niets tegen. Tot de vader van Riet zegt dat er in Nieuwerkerk koopwoningen worden gebouwd en stimuleert het stel daar eens te gaan kijken. Het huis (waar Riet nu nog woont) aan het Alexanderpad valt in de smaak, dat wil zeggen vanaf de tekening. Het heeft een tuin en een schuur en dat vinden ze geweldig. De tuin zal voor Jacques zijn leven lang zijn grote hobby worden. Bovendien staat het huis en de tuin mooi ten opzichte van de zon. Dat kan ik bevestigen, want ons gesprek vindt plaats in de later aangebouwde serre waar de najaarszon heerlijk binnenkomt. Mede dankzij het werk van Jacques bij Rotterdam Stad Verzekeringen is de financiering gemakkelijker dan voor meeste jonge mensen. De aannemer is dezelfde als van het huis van An en ook Riet en Jacques hebben te maken met een enorme vertraging in de oplevering van het huis. Maar in 1962 is het zo ver en wordt er getrouwd en verhuizen ze naar Nieuwerkerk. Riet heeft gekozen voor 2 butagasflessen in de kelderkast onder de trap, waarmee kan worden gekookt en waarmee de geiser warm water maakt. Alleen de woonkamer heeft een kachel die op kolen wordt gestookt. Wanneer er in de wijk gas wordt aangelegd wil Riet direct over naar centrale verwarming. Voor Hfl 4.000,- legt van Wijngaarden de CV aan met de ketel op zolder. Hij zal 28 jaar(!) het huis prima verwarmen. Ze waren de eerste klant van Van Wijngaarden waar hij een gasgestookte CV aanlegt.

Koelkasten in woonhuizen waren niet gebruikelijk. Riet hield dingen koel in een teil met zout water. Van huis uit kende ze wel het gemak van de koelkast, want haar vader had een kruidenierszaak. Zodra koelkasten op de markt kwamen schafte ze die aan.

Kleding wassen in die tijd was een enorme tijdrovende bezigheid en hard werken. Er waren wel machines die het wassen iets gemakkelijker maakten, maar daarvoor moest je zelf wel water koken en er ging alleen een schoep heen en weer. Riet vertelt dat haar schoonmoeder ooit op bezoek kwam en even naar het dorp ging en in de etalage van De Jong aan de Schoolstraat een centrifuge zag staan. Toen ze weer bij Riet thuis was ging de bel en werd er een centrifuge afgeleverd. Riet zegt nu nog, nadat ze vast in haar lange leven talloze mooie cadeaus heeft gehad, dat het haar mooiste cadeau ooit was! En dat van je schoonmoeder.



Zowel An als Riet haalden hun boodschappen in het oude dorp. Er is een slager, meerdere bakkers, een kruidenier. De melk wordt langsgebracht en er komt zelfs op een gegeven moment een SRV wagen aan de deur.

Als je nu naar deze huizen kijkt is er van alles in de loop van bij 60 jaar verbouwd. Natuurlijk allereerst aan de ruimte. Zowel An als Riet hebben op het huis een dakkapel laten maken. Dit zijn wel grote dakkapellen voor onze huidige begrippen. Ze gaan over de volledige breedte van het huis en zijn zowel voor als achter. Deze huizen zijn nog ruim van voor de oliecrisis, dus hebben inmiddels alle enkele glas vervangen en de daken zijn geïsoleerd. Je ziet ook dat het grote venster in de voorgevel bij sommige huizen (waaronder die van Riet) naar buiten is verplaatst, waardoor het iets heeft van een erker.

Natuurlijk komt op een gegeven moment de vraag “blijf je er wonen of verhuis je naar een appartement”. Of je dat doet heeft natuurlijk te maken met je gezondheid maar ook met het aanbod. An verhuist met Bert in 2008 van de Middenmolensingel naar een appartement in het nieuwe Dorrestein op de eerste verdieping net boven de winkels. Op deze verdieping ligt ook de prachtige binnentuin. Riet hoopt dat ze nog jaren in haar huis kan blijven wonen. Het huis is zoals ze het graag heeft en ze is eraan gewend.

Beide dames die toch echte stadsmeisjes waren voordat ze naar het dorp Nieuwerkerk verhuisden, hebben nooit spijt gehad van hun keuze. Omdat ze de eerste huizen van Dorrestein betrokken keken ze zo naar de koeien in de wei, die langzamerhand door heimachines werden verdreven. Ze hebben best veel energie gestoken in de Rooms Katholieke parochie of school. An is nog heel druk met de creatieve groep en Bert heeft jaren in de onderhoudsgroep van de nieuwe kerk gezeten. Jacques ging bij Camerata zingen direct na de oprichting en heeft dat tot het laatst gedaan. Riet was voorleesmoeder en bibliotheek moeder. Misschien mag je wel zeggen dat ze echte Nieuwerkerkers zijn geworden?

George Henkens

INFORMATIEPAGINA

Bestuur, ledenadministrateur en medewerkers KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel

<p><u>Voorzitter:</u> Marcel de Groot Gouwe 27 2911 GA Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 0180 - 312939 mobiel: 06-2463 2705 voorzitter@kbozuidplas.nl</p>		<p><u>Penningmeester:</u> Sjaak Zuidwijk Pr. Alexanderlaan 98 2912 AM Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 0180-313625 penningmeester@kbozuidplas.nl</p>	
<p><u>Secretaris:</u> George Henkens 's-Gravenweg 30 2911 CG Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 06-21855804 secretaris@kbozuidplas.nl</p>		<p><u>Evenementen commissie:</u> Irene Vasterman Valkendaal 41 2914 RK Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 06-13745920 kbo.nieuwerkerk@gmail.com</p>	
<p><u>Ledenadministratie / webmaster</u> Eric van Nierop Mozartstraat 26, 2912 XJ Nieuwerkerk a/d IJssel</p> <p><i>In dankbare herinnering</i></p>		<p><u>Verzoek:</u> gelieve wijziging in uw gegevens door te geven aan de ledenadministratie.</p> <p>website: www.kbozuidplas.nl e-mail: kbo@kbozuidplas.nl</p>	<p><u>Kopij Nieuwsbrief</u> De redactie van de KBO Nieuwsbrief ontvangt uw stukjes met wetenswaardigheden graag.</p>

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE / ADMINISTRATIE (HUBA)

<p><u>HUBA</u> Arjo Bleeker Iersestraat 5 2912 TH Nieuwerkerk a/d IJssel Tel.: 06-20005624 arjo@bleekhoog.nl</p>		<p><u>HUBA</u> Rennie Valentijn Bospolderstraat 38 2912 PD Nieuwerkerk a/d IJssel tel. 06-43466100 r.valentijn@ziggo.nl</p>	
---	---	---	---

Arjo Bleeker en Rennie Valentijn kunnen u dit jaar (weer) hulp verlenen bij het invullen van uw belastingbiljet.

De volgende Nieuwsbrief nr. 12/1 (december/januari) mag u rond 30 november 2021 verwachten.
Kopij voor dat nummer s.v.p. inleveren vóór 18 november 2021

Verschijningsdata 2021:

December/januari –
Dit dubbelnummer 12/1 verschijnt op 30 november 2021.



KBO - Ontmoetingsmiddagen – elke 3^e donderdag:
Zet u de volgende data alvast in uw agenda, dan vermijdt u dubbele afspraken!
18 november
16 december (Kerstmiddag)

KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel
jaarcontributie 2021
* € 25,= alleenstaand
* € 40,= 2 personen op hetzelfde adres
Als u een machtiging heeft gegeven, wordt de contributie voor 2021 rond 25 januari afgeschreven.

bankrekeningnummer
NL76 RABO 0345 2771 71
t.n.v. KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel

Aanmelden voor activiteiten:
per mail: kbo@kbozuidplas.nl
of telefonisch bij het bestuur.

Redactie Nieuwsbrief – kbo@kbozuidplas.nl
George Henkens en Irene Vasterman

Meld uw e-mail adres aan ons. U krijgt de Nieuwsbrief dan ook in kleur via de mail en bent nog sneller op de hoogte van het nieuws in uw KBO afdeling. Aanmelden kan via e-mail adres: secretaris@kbozuidplas.nl